

Η ΦΩΝΗ

του Μεγάλου Καρού

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

**ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β - ΕΤΟΣ 26 ΑΡ. ΦΥΛ. 101-2
Α-Β ΕΞΑΜ. 1996**



Προτάσεις Δ.Σ. προς τη Γ.Σ.

- 1) Ανάρτηση στήλης πεσόντων
- 2) Ανάρτηση πλάκας με τα ονόματα δωρητών που έχουν αποφασισθεί από τις προηγούμενες Γεν. Συνελεύσεις.
- 3) Εισήγηση του Δ.Σ. να ονομασθούν δωρητές οι Ν. και Χ. Σκλαβούνος και Μ. Γιαννάκου.

Και οι 3 προτάσεις ψηφίστηκαν ομοφώνως.

Ο κ. Κ. Πριτσίόλας πρότεινε για δωρητές τους κ. κ. Α. Αυγερόπουλο και Γ. Κοντομέρκο. Ο πρόεδρος κ. Καρβέλης του ζήτησε να το φέρει στο Δ.Σ. με επιστολή του, αν και για τα ονόματα αυτά πρέπει να αποφασίσει το Συμβούλιο της Εκκλησίας.

- 4) Προτάθηκε επίσης να διορισθεί από τη Γ.Σ. Επιτροπή χειμερινών εκδηλώσεων.

Προσφέρθηκαν οι κυρίες Μ. Γάσπαρη, Σ. Μαλικούτη, Λ. Μπούρα και Π. Χασκοπούλου.

Δόθηκε ο λόγος στον Πρόεδρο Μεγ. Χωριού κ. Γ. Γαβρύλη, ο οποίος αναφέρθηκε στα έργα που θα γίνουν στο χωριό, πλακόστρωση-τσιμεντόστρωση δρόμων, φωτισμός, σχολείο κ.λ.π.

Η συνεργασία με τον Δασάρχη είναι άψογη μας τόνισε ο Πρόεδρος.

Το μεγάλο θέμα που τέθηκε από όλους ήταν το Νεκροταφείο του Μεγ. Χωριού.

Ο κ. Σ. Πριόβολος πρότεινε να μπεί σήμανση για να αποφευχθούν τροχαία.

Ο λόγος δόθηκε στον Πρόεδρο των Πολ. Εκδηλώσεων κ. Φ. Καλλιάνη ο οποίος ευχαρίστησε το Δ.Σ. του Συνδέσμου και τον Πρόεδρο της Κοινότητας για την συνεργασία. Επίσης όλους τους Μεγαλοχωρίτες για την συμπαράστη και αγάπη που δείχνουν για τις εκδηλώσεις.

Κατόπιν ο λόγος δόθηκε στον Πρόεδρο του Λαογρ. Μουσείου κ. Τ. Κοντομέρκο ο οποίος παρακάλεσε να δοθούν παλιές φωτογραφίες για το Μουσείο.

Τελειώνοντας ο Πρόεδρος κ. Καρβέλης πρότεινε για εφορευτική Επιτροπή τους κ.κ. Γ. Πρωτονοτάριο, Φ. Καλλιάνη και Γ. Καρβέλη. Εδώ έληξε η Γ.Σ. και μπήκαμε στην διαδικασία των αρχαιεσιών.

*Η Γ. Γραμματέας
Μαίρη Φ. Καλλιάνη*



ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ

Τηλ. συνεννόησης 0237-41241

Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

**ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΤΩΝ "Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ"
ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ 31.12.1995**

ΕΣΟΔΑ

Υπόλοιπο Χρήσεως 1994 1.208.776
 Υπέρ σκοπών του Συνδέσμου 580.000
 Υπέρ του Λαογραφικού Μουσείου 3.579.300
 Υπέρ Ιερών Ναών Μεγάλου Χωριού 390.000
 Υπέρ της Φωνής του Μεγάλου Χωριού 10.000
 Υπέρ της Πνευματικής Στέγης του Μεγάλου Χωριού 170.000
 Υπέρ του Υδρομύλου Μεγάλου Χωριού 170.000
 Υπέρ της προτομής του Εθνομάρτυρος Παπαβαστάκη & Ιερέων 710.000
 Από συνδρομές Μελών 487.000
 Από εγγραφή Νέων Μελών 9.000
 Από Βασιλόπιτα 75.000
 Από πολιτιστικές εκδηλώσεις 803.899
 Από Τόκους 292.881
 Προσφορά Υποτροφιών 10.000

ΕΞΟΔΑ

Κοινόχρηστα 335.539
 ΟΤΕ 28.700
 Εξοπλισμός γραφείου, φωτοτυπίες, κλπ. 96.099
 Εξόδα Μνημοσύνου Εθνομαρτύρων και αποβιωσάντων 63.300
 Εξόδα Εορτής Καλιακούδας 22.285
 Εξόδα Πνευματικής Στέγης & Μουσείου 5.034.663
 Απόδοση Ιερών Ναών Μεγάλου Χωριού 490.000
 Απόδοση Κοινότητα, Υδρόμυλος, κλπ. 170.000
 Εξόδα Πολιτιστικής Εβδομάδας 823.619
 Γιά ενίσχυση Αθ. Ομάδας Ποταμιά 50.000
 Γιά Βραβεία 30.000
 Γιά Υποτροφίες 30.000
 Γιά έξδα Βασιλόπιτας 11.830
 Ταχυδρομικά 76.423

7.262.458

Υπόλοιπο Ταμείου στις 31.12.1995

1.233.398

Δρχ. 8.495.856

Σε Νέο έτος 1996:

Δρχ. 8.495.856

**ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΤΩΝ "Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ"
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1/1-31/12/96**

ΕΣΟΔΑ

Υπόλοιπο προηγ. χρήσεως 1995 1.233.398
 Συνδρομές μελών 700.000
 Επιχορηγήσεις 500.000
 Εσοδα από εκδηλώσεις 800.000
 Εισφορές υπέρ σκοπών Συνδέσμου 700.000
 Εισφορές υπέρ Λαογραφικού Μουσείου 7.000.000
 Εισφορές υπέρ Πνευματικής Στέγης 200.000

ΕΞΟΔΑ

Κοινόχρηστα 450.000
 Ο.Τ.Ε. - Δ.Ε.Η. 80.000
 Ταχυδρομικά 120.000
 Γραφική ύλη - φωτοτυπίες 90.000
 Εξοπλισμός Γραφείου 50.000
 Εξόδα Λαογρ. Μουσείου και Πνευμ. Στέγης 8.553.398
 Εξόδα Πολιτιστικής Εβδομάδας 600.000
 Εξόδα Εκδηλώσεων Αθηνών 190.000
 Απρόβλεπτα έξοδα 500.000
 Εξόδα Περιοδικού 500.000

11.133.398

11.133.398

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ

Παρακαλούμε τους συνδρομητές και φίλους του περιοδικού μας να στέλνουν έγκαιρα φωτογραφίες από όλα τα συμβάντα (χαρούμενα και πένθιμα) των οικογενειών τους να τα δημοσιεύσουμε. Με αυτόν τον τρόπο διευκολύνουμε όλους τους αναγνώστες μας και διατηρούμε ζωντανή την ανάμνηση για τις μελλοντικές γενιές

ΕΚΘΕΣΗ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Αθήνα 13 Μαρτίου 1996, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6.00 μ.μ. οι υπογεγραμένοι 1) Μαργαρίτα Σ. Βονόρτα 2) Αθανάσιος Σ. Καρίπης και 3) Ελένη Παίδα, που αποτελούμε τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής του Συνδέσμου Μεγαλοχωριών "Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ" μετά από πρόσκληση του Διοικητηκού Συμβουλίου, συγκεντρωθήκαμε στο γραφείο του Συνδέσμου, Μαιροκορδάτου 6, και κάναμε τον έλεγχο της διαχειρίστης των χρημάτων από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Στη διάθεσή μας είχαμε όλα τα διαχειριστικά βιβλία, διπλότυπες αποδείξεις, χρηματικά εντάλματα και λοιπά στοιχεία που μας παραχώρησε ο Ταμίας του Συνδέσμου και κάναμε τον έλεγχο της διαχειρίστης από 1-1-1995 μέχρι 31-12-1995.

Στο σημείο αυτό οφείλω να αναφέρω ότι σε όλα τα διαχειριστικά στοιχεία που είχαμε στη διάθεσή μας, υπήρχε απόλυτη τάξη, νοικοκυροσύνη και ευπρέπεια.

Από τον έλεγχο διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

1. ΕΞΟΔΑ

Τα έσοδα του Συνδέσμου το 1995 έφτασαν το ποσό των 8.495.856 δραχμών μαζί με το υπόλοιπο της οικονομικής χρήσης 1994.

Για την είσπραξη του ανωτέρω ποσού χρησιμοποιήθηκαν διπλότυπες αποδείξεις για κάθε μεμονωμένο έσοδο.

2. ΕΞΟΔΑ

Από τα χρηματικά εντάλματα που χρησιμοποιήθηκαν για τις διάφορες πληρωμές διαπιστώθηκε ότι τα έξοδα ήταν 7.262.458 δραχμές.

Το υπόλοιπο για τη νέα οικονομική χρήση είναι 1.233.398 δραχ. Από το ποσό αυτό οι 968.268 δραχ. είναι κατατεθμένες στην Εμπορική Τράπεζα, οι 55.692 δραχ. στην Εθνική Τράπεζα και στα χέρια του Ταμία 209.438 δραχ.

Διαπιστώθηκε ακόμα ότι κάθε χρόνο τα έσοδα του Συνδέσμου ανέρχονται σημαντικά, παρά την οικονομική κρίση που υπάρχει στη χώρα μας, που σημαίνει ότι οι Μεγαλοχωρίτες κι από το υστέρημά τους προσφέρουν με αγάπη για το χωριό τους και το Διοικητικό Συμβούλιο αξιοποιεί αυτό με τον καλύτερο τρόπο.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή συγχαίρει το Δ.Σ. για ότι κάνει το 1995 και ήταν πολλά και του εύχεται να συνεχίσει τον αγώνα του για μεγαλύτερα επιτεύγματα στην πολιτιστική ανάπτυξη του χωριού μας.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή

Μαρ. Βονόρτα

Αθαν. Καρίπης

Ελ. Παίδα

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου
εύχεται

στα μέλη του, στις Μεγαλοχωρίτισσες και τους Μεγαλοχωρίτες,
στις φίλες και τους φίλους του Μεγάλου Χωριού

ΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

KAI

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ



ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΗ ΚΕΝΤΡΩΑΣ ΑΦΡΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΙΧΟΥ 1996

“Σκοπός και Στόχος μας: Ούτε σπιθαμή γης ακαλλιέργητος”!
+Ο Κεντρώας ΤΙΜΟΘΕΟΣ

Στο φετινό 1996 ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ του ο Σεβασμ. Μητροπολίτης της Κεντρώας Αφρικής κύριος ΤΙΜΟΘΕΟΣ στρέφει την προσοχή του και σε άλλους στόχους:

Επιγραμματικά γράφει:

“Σκοπός και Στόχος μας: Ούτε σπιθαμή γης ακαλλιέργητος”!

Οι παρατιθέμενες φωτογραφίες από το εν λόγω ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ τα λένε όλα. Και ο ίδιος ο Σεβασμιώτατος επειχεί: “Το κηπευτικό τμήμα του Αγροκτήματος. Απολαύστε την έκτασή του! Τομάτες, λάχανα, μαρούλια, κρεμμύδια, αγγούρια, μελιτζάνες, η άφθονος παραγωγή του. Προϊόντα κηπευτικά απαραίτητα για την συντήρησή μας. Θάταν παράλογο να ξοδεύονται χρήματα για την αγορά των, αφού ο τόπος την δυνατότητα μας παρέχει να τα καλλιεργούμε μόνοι. Οι χρηματικές όλων σας προσφορές, άλλες άμεσες ανάγκες καλύπτουν. Σχολεία και Ναούς, φάρμακα, αυτοκίνητα, ανταλλακτικά και καύσιμα.

Θερμά και ευλαβικά συγχαρητήρια απ' όλους μας.

+πρ. Κ.Δ.Β.
Φ.Ζ.



ΟΜΙΛΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΤΩΝ ΕΓΚΑΙΝΙΩΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΔΗΜ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ

Δημήτριος Γιαννάκος

Όταν μου προτάθηκε να μιλήσω για τον αείμνηστο Δημήτριο Γιαννάκο, δέχτηκα από συναδελφική αλληλεγγύη και με μεγάλη επιφυλακτικότητα, γιατί είναι αλήθεια ότι γνώριζα ελάχιστα πράγματα για τον ήρεμο, πράσινο και αθόρυβο εργάτη του πνεύματος, όπως διαπίστωσα αργότερα όταν άρχισα να συλλέγω πληροφορίες για τη ζωή και το έργο του.

Η κόρη του Μαρία μου έδωσε αρκετές πληροφορίες καθώς και ο αδελφός του Γιάννης, αλλά το συγκλονιστικό για μένα ήταν όταν μου παρουσίασαν το υλικό που είχε συλλέξει, και ετοιμαζόταν να εκδόσει σε βιβλίο, λίγο πριν φύγει από τη ζωή.

Από χρόνια με απασχολούσε το θέμα της διατήρησης της πολιτιστικής κληρονομιάς του χωριού μας και θα ήταν άδικο να μην καταγραφούν κάπου τα έθιμα και οι παραδόσεις που διατήρησαν το Μεγάλο Χωριό στις πρώτες θέσεις της ιστορίας της Ευρυτανίας και να μην γνωρίζουν οι νεότεροι που έζησαν οι παππούδες μας και οι προγιαγιάδες μας.

Και ξαφνικά ήταν όλα εκεί μπροστά μας, δουλεμένα με πολλή αγάπη, συστιματικότητα, μεθοδικότητα και λεπτομέρεια από τον Δημήτριο Γιαννάκο.

Θρησκευτικές παραδόσεις, ιστορικά, κοινωνική ζωή, παροιμίες, ξόρκια και προλήψεις, δίστοιχα γλωσσοδέτες, ερωτικά όλα θα τα απολαύσουμε στο βιβλίο αυτό, που δεν θα πρέπει να λείπει από κανένα Μεγαλοχωρίτικο σπίτι που πρέπει να ξέρει την ιστορία του.

Και τότε μου ήρθαν στη μνήμη μου τα λόγια του μεγάλου ποιητή ότι (ο δάσκαλος λιώνει σαν το κερί, σκορπίζοντας γύρω του φως).

Ο Δημήτριος Γιαννάκος, ο στοχαστής δάσκαλος, γεννήθηκε στο Μεγάλο Χωριό το 1908 και ήταν γιος του έντιμου και καλοκάγαθου παντοπώλη Γιαννάκου.

Φοίτησε και τελείωσε το Δημοτικό Σχολείο εδώ στο Χωριό και στο Καρπενήσι τελείωσε το Σχολαρχείο και το Γυμνάσιο.

Την εποχή εκείνη ίδρυθηκε και πρωτολειτούργησε το Διδασκαλείο Καρπενησίου απ' όπου πήρε κα το δίπλωμα του δασκάλου.

Σαν φοιτητής, δεν αρκέστηκε μόνο στη μελέτη των μαθημάτων του, αλλά τον απασχόλησαν παράλληλα τα κοινωνικά, οικονομικά και πολιτιστικά θέματα της περιοχής.

Κι εδώ, σαν Μεγαλοχωρίτισσα με καμάρι αναφέρω, ότι ο Δημήτριος Γιαννάκος, σε συνεργασία με τον συμφοιτητή του Πάνο Κολόκα ευκυλοφόρησαν την πρώτη εφημερίδα της Ευρυτανίας με τίτλο ΑΥΓΗ.

Οπως μας πληροφόρησε η Μαρία ο πατέρας της της άφησε ένα τεράστιο αρχείο με έντυπα και άλλα περασμένων δεκαετιών και την παρακάλεσα να ψάξει μήτρως και βρεθεί κανένα φύλλο της εφημερίδας αυτής θα είναι ένα πραγματικό ιστορικό ντοκουμέντο και στολίδι για το Λαογραφικό μας Μουσείο.

Συγχρόνως εδημοσίευσε διάφορα άρθρα με θέματα που απασχολούσαν τους αγρότες και τους κατοίκους των ορεινών περιοχών στο μεγάλου κύρους περιοδικό ΠΕΙΘΑΡΧΕΙΑ που εξέδιδε η εφημερίδα το ΒΗΜΑ.

Με την πένα του αγωνιζόταν για την βελτίωση και την ανάπτυξη του τόπου του, τον οποίο αγαπούσε και πονούσε.

Μετά την αποφοίτησή του από το Διδασκαλείο διορίστηκε ως δάσκαλος στις λεγόμενες τότε (νέες χώρες) δηλ. τη Μακεδονία και τη Θράκη.

Η προσφορά στο έθνος των δασκάλων της εποχής εκείνης στις χώρες αυτές ήταν τεράστια και το έργο τους πολύ δύσκολο, γιατί οι κάτοικοι των περιοχών αυτών δεν μιλούσαν σχεδόν καθόλου ελλη-

νικά και έπρεπε γονείς και παιδιά να μάθουν πρώτα να μιλούν και να σκέππονται ελληνικά και μετά να μάθουν γράμματα.

Ο Δημήτρης Γιαννάκος λοιπόν ήταν ένας από τους αγωνιστές δασκάλους που θεμελίωναν στις ψυχές των ελληνοπαίδων βήμα-βήμα την Ελλάδα τα ιδανικά της και τις ηθικές της αξίες.

Μετά έχοντας, πάντα στην ψυχή του τον τόπο που γεννήθηκε και ποιός ξέρει μετά από πόσες ταλαιπωρίες, ζήτησε και τοποθετήθηκε δάσκαλος στην Ευρυτανία. Υπηρέτησε σε πολλά χωριά και με ίδιαίτερη χαρά και αποδοτικότητα και στο Μεγάλο Χωριό.

Με την έναρξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου 1940-41 εστρατεύτηκε και βρέθηκε στην πρώτη γραμμή του πολέμου στην Αλβανία με το 31ο σύνταγμα ευζώνων Μεσοολυγίου, γνωρίζοντας στιγμές ευτυχίας με τις μεγάλες επιτυχίες του Ελληνικού στρατού.

Μετά τους Αλβανικούς αγώνες και κατά τη διάρκεια της εχθρικής κατοχής βρέθηκε πάλι στο χωρίο κοντά στους δικούς του.

Μετά την μάχη του Μικρού Χωριού και στην εκδικητική επιδρομή των Ιταλών στο χωριό μας, ο Δημήτριος Γιαννάκος συνελήφθη μαζί με άλλους χωριανούς και φυλακίστηκε στο Δημοτικό Σχολείο, όπου υπέστη, όπως και οι λοιποί φυλακισμένοι, μεγάλη ταλαιπωρία, ταπεινώσεις, εξευτελισμούς, ξυλοδαρμούς πέρασε βασανιστικές ώρες. Ήταν, όμως από τους τυχερούς που γλίτωσαν από την μανία των ήττημένων του Ελληνοϊταλικού πολέμου.

Μετά την μεγάλη αυτή ταλαιπωρία και λόγω της ανώμαλης κατάστασης που επικρατούσε τότε στην περιοχή μας μετατέθηκε σ' ένα από τα Δημοτικά Σχολεία του Ζωγράφου. Από εκεί δίνει επιτυχίες εξετάσεις στο Πανεπιστήμιο Αθηνών για μετεκπαίδευση και τελειώνει με Αριστα. Συγχρόνως βρίσκει χρόνο και παρακολουθεί τα μαθήματα στην Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών από όπου και παίρνει το δίπλωμα του φιλόλογου κθηγητή.

Ομως ανήστηξε πνευματική φύση δεν αρκέστηκε μόνο στην απόκτηση πτυχίων και τη διδασκαλία στο Δημοτικό Σχολείο, αλλά θέλησε να βοηθήσει ακόμα περισσότερο τα Ελληνόπουλα όλης της Ελλάδας και σε συνεργασία με τον παλιό του Προϊστάμενο Δημήτριο Γιαννιά εκδίδουν μία ολόκληρη σειρά βοηθητικών βιβλίων για το Δημοτικό Σχολείο, η οποία έτυχε μεγάλης επιτυχίας.

Χιλιάδες Ελληνόπουλα κράτησαν στα χέρια τους τα βοηθήματα: Ιστορία, Παλαιά Διαθήκη, Καινή Διαθήκη, Ελληνες Ήρωες, Αριθμητική, Φυσική Ιστορία, Γεωγραφία της Ελλάδας, Γραμματική, Αρχαία Ελλάδα κ.α. που γράφτηκαν με αγάπη γι' αυτά και γνώση των αναγκών τους.

Παράλληλα με την πνευματική του δραστηριότητα φρόντισε να φτιάξει και την οικογενειακή του ευτυχία και θαλπωρή. Το 1960 παντρεύτηκε, την μέχρι το τέλος της ζωής του σύντροφο, την Καίτη, η οποία του συμπαραστάθηκε σε όλη τη δημιουργική περίοδο αλλά και πολύ περισσότερο τα τελευταία χρόνια της ζωής του, που αντιμετώπισε προβλήματα υγείας. Κατά τρία χρόνια από το γάμο τους η ευτυχία του ολοκληρώθηκε με τον ερχομό της κόρης τους Μαρίας.

Από του Ζωγράφου η οικογένεια μετακομίζει στο Χαλάνδρι, όπου έζησε ο Δημήτριος Γιαννάκος μέχρι το τέλος της ζωής του.

Μετά τη συνταξιοδότηση του περνούσε τις ώρες του διαβάζοντας, διέθετε μια τεράστια βιβλιοθήκη, περιποιούμενος τον κήπο του, που αγαπούσε πάρα πολύ, γιατί τον ξεκούραζε από την πνευματική του εργασία και φυσικά πάντα γράφοντας. Τελευταία δούλευε για την έκδοση του βιβλίου του που αφορούσε το Μεγάλο Χωριό και για το οποίο θα πρέπει να αφιέρωσε πάρα πολύ χρόνο για να συγκεντρώσει όλο αυτό το υλικό να το ταξινομήσει σε ενότητες και να το αφήσει σχεδόν έτοιμο.

Λίγο καιρό πριν φύγει από τη ζωή συζητώντας με τους δικούς του εξέφρασε την επιθυμία ότι θα ήθελε να τελειώσει τη ζωή του από εκεί που την ξεκίνησε, εδώ στο Μεγάλο Χωριό.

Και η επιθυμία του πραγματοποιήθηκε. Ερχόμενος να περάσει το Πάσχα στο χωριό, το Μεγάλο Σάββατο του 1994 επισκεύτηκε πρώτα από όλα την ΑΝΕΡΑΔΑ την επιχείρηση που κατασκεύασε η κόρη του Μαρία και η συγκίνησή του ήταν τόσο μεγάλη που η καρδιά του δεν άντεξε.

Μεταφέρθηκε αμέσως στο Νοσοκομείο Καρπενησίου, όπου την Κυριακή του Πάσχα 1-5-1994 κοιμήθηκε ήσυχα, ήρεμα όπως εξ' άλλου ήταν όλη του η ζωή.

Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

Την αγάπη του για το χωριό την εξέφραζε πάντα με διάφορους τρόπους πάντα αθόρυβα και χωρίς τυμπανοκρουσίες.

Πριν από δέκα περίπου χρόνια δώρησε στη βιβλιοθηκή του χωριού μια μεγάλη ποσότητα βιβλίων, τα οποία μετά από από πολλά χρόνια τα βρήκε ακόμα στα κιβώτια γιατί δεν υπήρχε χώρος να εκτεθούν και χρησιμοποιηθούν και στεναχωρήθηκε πολύ.

Η γυναίκα του Καΐτη και η κόρη του Μαρία για να τιμήσουν την μνήμη του, δώρησαν στην Πνευματική Στέγη του χωριού μας τις πολύτιμες βιβλιοθήκες που βλέπουμε για να αξιοποιήσουν την δωρεά του.

Πιστεύω με την τακτοποίηση και ταξινόμηση των βιβλίων να λειτουργήσει η βιβλιοθήκη για το καλό του τόπου μας και ο αξέχαστος δάσκαλος και στοχαστής Δημήτριος Γιαννάκος θα εξακολουθεί να διδάσκει και φωτίζει με το φως της ψυχής του τις γενιές που θα ακολουθήσουν.

Ελένη Παίδα
Αύγουστος του 1995



Επιθυμείς ένα σύνδεσμο άξιο της ιστορικής του παράδοσης;
Ενίσχυσέ τον με κάθε τρόπο. Στείλε σήμερα τη συνδρομή σου.

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΟ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

Η Επιτροπή του Λαογραφικού Μουσείου θα νοιώθει πάντα την ανάγκη να ευχαριστεί όλους εκείνους που συμπαραστέκονται στη προσπάθεια μας με οποιαδήποτε προσφορά ενθυμημάτων-αντικειμένων ή οικονομική συνεισφορά οποιουδήποτε ποσού, μικρού ή μεγάλου.

Η παραπέρα ανάπτυξη, εξέλιξη και επιστημονική τελειοποίηση του Μουσείου έχουν την ανάγκη συνεχούς συμπαράστασης ηθικής και οικονομικής.

Αριθμός επισκεπτών κατά την 4ετία 1993 - 1996

	1993	1994	1995	1996
Γενάρης	180	264	430	438
Φλεβάρης	134	215	250	212
Μάρτης	210	214	300	514
Απρίλης	242	353	423	502
Μάΐς	363	446	500	480
Ιούνιος	484	533	400	932
Ιούλιος	493	534	130*	582
Αύγουστος	504	578	580	860
Σεπτέμβριος	679	854	535	547
Οκτώβριος	615	700	250	484
Νοέμβριος	397	481	200	-
Δεκέμβριος	283	369	250	-
	4.589	5.608	4.248	5.551

* Λόγω εργασιών έμεινε κλειστό επί 15/ήμερο.

Τόσο οι αριθμοί αυτοί όσο και οι καταγραμμένες εντυπώσεις στο βιβλίο επισκεπτών δικαιώνουν απόλυτα την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης (1981) και την πρόταση που έγινε δεκτή για την ίδρυση Πνευματικής Στέγης και Λαογραφικού Μουσείου και κάνουν τους υπεύθυνους του έργου αυτού κι αυτούς που το αγκάλιασαν με θέρμη και συνέπραξαν η συμπράττουν να νοιώθουν περισσότερο υπεύθυνοι για να ανταποκριθούν στις προσδοκίες για την εξέλιξη του Μουσείου σε ένα πραγματικό Λαογραφικό Μουσείο μ' όλες τις επιστημονικές προδιαγραφές.

Γ' αυτό δεν θα κουραστούμε να επαναλαμβάνουμε την παράκληση για την προσφορά των συγχωριανών και φίλων του χωριού μας και της Ευρυτανίας. Προσφορά σε αντικείμενα, φωτογραφίες, έντυπα, χειρόγραφα, μνήμες και οικονομική συνεισφορά μνημόσυνο.

Προσέφεραν στο Μουσείο και τους ευχαριστούμε

ΜΑΛΒΙΝΑ ΠΑΥΛΙΔΟΥ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΖΑΒΕΛΗΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΜΠΕΡΗ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΣΚΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΣΤΑΚΗΣ, ΜΑΡΙΑ ΓΑΣΠΑΡΗ (ΚΟΝΤΟΜΕΡΚΟΥ), ΑΡΕΤΗ (ΠΡΙΓΚΗΦΙΛΗ) ΚΕΡΑΝΗ, ΚΩΝ/ΝΟΣ ΧΑΣΚΟΣ (ΖΩΓΡΑΦΟΣ), ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ, ΠΑΝΑΓ. ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ (ΚΑΨΗ), ΦΟΙΒΟΣ και ΗΛΙΑΝΑ ΣΩΤΗΡΙΑΔΟΥ, ΑΝΤΖΗ ΛΙΑΠΗ, ΜΑΙΡΗ ΒΡΕΤΤΟΥ, ΠΕΞΑ, ΤΑΚΗΣ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ.

Μεγάλη προσφορά για το Μουσείο

Με το ποσό των 500.000 δρχ. ενίσχυσε το έργο του Μουσείου ο κ.

ΚΑΡΜΗΣ, Γεν. Δ/ντής UCB-PHARMA και με 400.000 δρχ. ο κ. ΚΡΑΣΣΑΡΗΣ Γεν.

Δ/ντής και Διευθύνων Σύμβουλος της RHONE-POULENC RORER

Θερμά τους ευχαριστούμε

Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

Με την οικονομική τους προσφορά βοήθησαν για την εκπλήρωση των σκοπών του Μουσείου οι παρακάτω και τους πολυ-ευχαριστούμε.

RON-ΠΟΥΛΕΝΚ POPEP ΑΕΒΕ	300.000
UNI-PHARMA ΑΕΒΕ (κλ. ΤΣΕΤΗΣ)	25.000
SANOFI WINTHROP Α.Ε.	50.000
UCB-PHARMA Α.Ε. (κ. ΚΑΡΜΗΣ)	500.000
CIBA-GEIGY ΑΕΒΕ	100.000

Ευχαριστούμε για το φωτογραφικό υλικό που έθεσαν στη διάθεση του Αρχείου του Μουσείου οι συγχωριανοί μας, ΑΡΕΤΗ (ΠΡΙΓΚΙΦΙΛΗ) ΚΕΡΑΝΗ, ΠΑΝΟΣ ΚΑΡΙΟΦΥΛΛΗΣ, και ΓΙΑΝΝΗΣ Ν. ΦΛΩΡΟΣ.

Ετσι πλούτιζεται το Φωτογραφικό Αρχείο του Συνδέσμου και προετοιμάζεται μια μελλοντική Φωτογρ. Εκθεση, στα πλαίσια των εκδηλώσεων του Λαογραφικού Μουσείου του Χωριού.

Παράκληση σ' όλους για την προσφορά φωτογραφιών (που θα επιστραφούν όσοι το επιθυμούν)

Τάσος Κοντομέρκος

Αγαπητό Μουσείο, σας ευχαριστούμε που μας προσφέρατε τον κήπο. Εμείς θα ενισχύσουμε το μουσείο με ένα μικρό χρηματικό ποσό των 1.600 δραχμών.

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ

Για όλα

Τα παιδιά του καλοκαιριού

(Από τα μικρά παιδιά που έκαναν πάρτυ στη Πνευμ. Στέγη)



ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΜΕΓΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ 1996

Γράφει: ο Φίλιππος Καλλιάνης

Ανεπανάληγτες, μοναδικές στιγμές ζήσαμε και φέτος όσοι βρεθήκαμε στην 9η πολιτιστική μας εβδομάδα.

Η μεγάλη ανταπόκριση στο κάλεσμά μας τόσο των Μεγαλοχωριτών όσο και των φίλων μας, παράλληλα με την παρουσία πολλών παραθεριστών η συμμετοχή πέρασε κάθε προηγούμενο.

Αποδείχθηκε ότι υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες με μία στοιχειώδη ενίσχυση και φροντίδα μπορούν να πετύχουν πολλά που σήμερα μας φαίνονται ακατόρθωτα.

Η Πολιτιστική μας εβδομάδα συνεχίζοντας για ένατη χρονιά την ανοδική της πορεία παρουσίας ένα πλούσιο πρόγραμμα από εκδηλώσεις που ικανοποίησαν και τον πιό απαιτητικό φίλο μας.

Το πανόραμα των εκδηλώσεων μας ξεκίνησε με το τουρνουά ποδοσφαίρου και στη συνέχεια ακολούθησαν: τουρνουά μπάσκετ, βόλεϋ, τάβλι, σκάκι, αγώνες δρόμου, διαγωνισμοί ζωγραφικής, κυνήγι κρυμμένου θησαυρού, δημ. τραγουδιού και Ημέρα Περιβάλλοντος. Τέλος βραδιά παραδοσιακών χορών, βραδιά τσίπουρου και έκλεισε με τις απονομές στους νικητές και ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα.

Ποδόσφαιρο: Συμμετείχαν πέντε ομάδες. Μικρό Χωριό, Μεγάλο Χωριό, Κλαψί, Αρης Καρπενησίου και Ξηριάς.

Οι αγώνες όλοι διεξήχθησαν μέσα σε αθλητικά πλαίσια γεγονός που οφείλεται στον κ. Ι. Ιμβρο ο οποίος μπόρεσε να κρατήσει τις λεπτές ισορροπίες σε κάθε αμφισβητούμενη φάση.

Νικήτρια ομάδα του τουρνουά αναδείχθηκε το Μεγάλο Χωριό. Οι παίκτες της νικήτριας ομάδας: Μάναλης, Δουλαβέρης, Ι. Βονόρτας, Γρούμπας, Γεωργουλέτης, Ακριτίδης, Δ. Βονόρτας, Ν. Λιάπτης, Κολιόκας, Ν. Μαντζούμτας, Πριόβολος, Ι. Λαμπαδάρης, Π. Λαμπαδάρης και Μακρής.

Τουρνουά μπάσκετ: Αποδείχθηκε για άλλη μια φορά ότι είναι το άθλημα όχι μόνο που καθηλώνει τον θεατή αλλά και του ανθεβάζει την ανδρεναλίνη σε τέτοιο σημείο που δεν μπορεί να ελέγξει ούτε τα λόγια του, ούτε τις κινήσεις του.

Αυτό το απολαύσαμε... σε όλο του το μεγαλείο στον αγώνα ντέρμπι μεταξύ των ομάδων Μεγ. Χωριού-Μικ. Χωριού όπου έληξε με 89-88 κάνοντας πολλές καρδιές να σπάσουν.

Στο τουρνουά έλαβαν μέρος Μικρό Χωριό, Κορυσχάδες, Κλαψί, Αγ. Παρασκευή Καρπ., Ατρόμητος Καρπ. και Μεγάλο Χωριό.

Νικήτρια ομάδα αναδείχθηκε του Μεγ. Χωριού με τους παίκτες: Βαμβακά, Χατζηαντώνη, Θ. Ζηνέλη, Ευθυμίου, Αναγνωστόπουλο, Μάναλη, Βασίλογλου, Θ. Ψυμάδη, Γ. Ψυμάδη, Σαλτουριάδη και Μακρή.

Τον αγώνα διατήτευσαν για πρώτη φορά επαγγελματίες διαιτητές, οι κ.κ. Ι. Φλωράκης και Κ. Κότσης. Τη γραμματεία επάξια σε όλους τους αγώνες εκάλυψε ο κ. Δ. Καλαποτλής.

Τουρνουά ταβλιού: Πολύ μεγάλη συμμετοχή τόσο από Μεγαλοχωρίτες όσο και από τα χωριά της Ποταμιάς και από Καρπενήσι.

Κυπελλούχος αναδείχθηκε ο κ. Γ. Καλύβας.

Τουρνουά σκακιού: Το κύπελλο κέρδισε μετά από πέντε μέρες συνεχών αγώνων ο Ι. Δάλκος.

Τουρνουά βόλευ: Δεν συμπεριλαμβανόνταν στο πρόγραμμα μας αλλά κατόπιν απαιτήσεως της νεολαίας δημιουργήθηκαν δύο ομάδες όπου νικήτρια ανεδείχθηκε "οι Ασχετες", με τις, Μ. Βαστάκη, Σ. Βαστάκη, Καραμπέτσα, Βλάχου, Ζαχαροπούλου, Μ. Γαβρίλη, Δ. Γαβρίλη και Καρίτη.

Διαγωνισμός ζωγραφικής: με θέμα "Αφίσσα για την Ειρήνη" Νικητής αναδείχθηκε ο Περικλής Τσούλος.

Κυνήγι κρυμμένου θησαυρού: Μετά από αγωνία και τρέξιμο των παιδιών σε όλο το Μεγ. Χωριό, τον κρυμμένο θησαυρό κέρδισε ο Ι. Μαντζούνας.

Διαγωνισμός Δημοτικού τραγουδιού: στο καθιερωμένο διαγωνισμό νικήτρια αναδείχθηκε από την Επιτροπή η κ. Φ. Βονόρτα.

Αγώνες δρόμου: Συγκέντρωσαν πάλι το ενδιαφέρον όλων μας προσφέροντας για άλλη μια φορά συγκινητικές στιγμές. (τα αποτελέσματα σε άλλη στήλη).

Θεατρική παράσταση: Με πολύ αγάπη και μεράκι τα παιδιά του Δημ. Σχολείου Μεγ. Χωριού και με την καθοδήγηση της κ. Μ. Μαχαλιώτη παρουσίασαν δύο θεατρικά έργα.

Ημέρα περιβάλλοντος: Πολύ μικρή η συμμετοχή αλλά πολύ μεγάλη η προσφορά των συμμετεχόντων.

Βραδιά παραδοσιακών χορών: Εντυπωσίασε και φέτος η χορευτική ομάδα του Μεγ. Χωριού, με την καθοδήγηση πάντα του αγαπητού μας Κ. Δ. Χρυσικού.

Βραδιά τσίπουρου: Το αδιαχώρητο πάλι παρουσιάστηκε παρόλες τις προσπάθειες της Επιτροπής να καλύψει τις οποιεσδήποτε ελλείψεις που είχαν επισημανθεί από πέρισσους. (αγορά πάγκων, τραπεζών κ.λ.π.)

Τελετή λήξεως: Αρχισε με προσευχή από την μικρή Μ. Καλοζούμη (δημ. σε άλλη στήλη) και συνεχίστηκε με τις απονομές των νικητών των αγώνων, για να κλείση με πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα.

Τη βραδιά τίμησαν με την παρουσία τους οι βουλευτές Ν. Μπακογιάννη και Μ. Λιάπης, ο νύν βουλευτής Ευρυτανίας κ. Παναγιωτόπουλος, ο περιφ. Διοικητής Βοιωτίας Κ. Καραγάννης, ο Αστ. Διευ/ντής Ευρυτανίας κ. Ι. Πλατίτσας, ο Διοικ. Αστ. Ευρυτανίας κ. Ι. Κατσαρός, πολλοί επίσημοι και πλήθος κόσμου. Αισθάνομαι την ανάγκη να ευχαριστήσω τους άμεσους συνεργάτες μου οι οποίοι βοήθησαν για την επιτυχία της 9ης Πολιτιστικής μας εβδομάδας.

Γ. Γαβρίλη, Δ. Καλαποτλή, Θ. Χονδρό, Μ. Καλλιάνη, Κ. Μπακατσιά, Α. Καλοζούμη.

Ακόμη σ' αυτούς που ζητήθηκε η βοήθειά τους όπως: πάπα Κώστα (ιερέας χωριού), Γ. Ιμβρο, Μ. Μαχαλιώτη, Μ. και Σ. Δανίηλη, Μ. Ντούμα, Μ. Γάσπαρη, Ε. Καλαποτλή, Π. Χασκοπούλου, Λ. Μπούρα, Ε. Κουρλέτα, Κ. Γαβρίλη, Γ. Πρωτονοτάριο, Γ. Χουλιάρα, Τ. Ασημάκη, Ε. Ντούμα, Δ. Κοντοθανάση, Φ. Γρούμπα, Τ. Χάσκο, Θ. Μπούρα και Α. Λιάπη (για προσφορά στολών μπάσκετ).

Τέλος ένα μεγάλο ευχαριστώ στους: Αστυνομία Καρπενησίου, Νοσοκομείο Καρπεν., Αστ. Σταθμό Μεγ. Χωριού και το Ράδιο Καρπενήσι.

Τις θερμότερες ευχαριστίες μας στους χορηγούς μας Ε. και Κ. Χονδρός "ΠΑΝΕΜΠΟΡΙΚΗ"

Στη χρονιά που μπήκε (1997) κλείνουν 10 χρόνια από τότε (Αύγουστος 1988) που κατεργάθηκε "η εκπολιτιστική εβδομάδα" του Συνδέσμου μας, στο Μεγάλο χωριό.

Η επιτυχία τους δείχνει πόσο σωστή και προφητική ήταν η απόφαση του τότε Δ.Σ. για την καθιέρωση της.

Τα χρόνια πέρασαν και κάθε χρόνο με περισσότερη επιτυχία οι εκδηλώσεις αυτές απέσπασαν την ικανοποίηση, την ευχαρίστηση και το θαυμασμό όλων μας.

Το Δ.Σ. του Συνδέσμου και η εκπολιτιστική Επιτροπή με τον ακούραστο πρόεδρο της κ. Καλιάνη άρχισε κιόλας να προετοιμάζεται για να γιορτάσουμε φέτος την 10/ετία των εκδηλώσεων αυτών με νέες εκπλήξεις.

Ζητάμε την συμμετοχή όλων για μεγαλύτερη επιτυχία. Ας γίνουν οι γιορτές αυτές με περισσότερη συμπαράσταση από όλους-για όλους.

Ευπρόσδεκτες προτάσεις και ιδέες. Ευχαριστούμε για την προθυμία σας να συμβάλλετε στην επιτυχία των εκδηλώσεων



Η μικρή Μαρία Καλοζούμη ξεκινάει με προσευχή τη βραδιά των απονομών.



Ο α' στο διαγωνισμό ζωγραφικής Περικλής Τσούλος. Την απονομή κάνει ο Αστυνόμος του χωριού κ. Αλεξίου.

Η προσευχή της τελετής λήξεως της Πολιτιστικής Εβδομάδας

Θεέ μου, σε ευχαριστούμε από τα βάθη της καρδιάς μας που μας αξίωσες και φέτος να βρεθούμε μικροί και μεγάλοι στο όμορφο χωριό μας.

Ετσι μας δόθηκε η ευκαιρία να παίξουμε, να διασκεδάσουμε και να διαγωνιστούμε.

Θεέ μου βοήθησέ μας να συναντηθούμε και πάλι μονιμασμένοι και αγαπημένοι στο όμορφο χωριό μας του χρόνου για να γιορτάσουμε την 10η Πολ. Εβδομάδα.

Σε Ευχαριστούμε...



Απονομή μεταλλίων στους Τ. Τζαμάρα, Τ. Τριανταφύλλη και Νίκο Ζαβό από τον Αστ. Διοικητή Καρπενησίου κ. Ι. Κατσαρό.



Απονομή μεταλλίων στους Π. Τσούλο, Γ. Παπαστάθη και Α. Τριανταφύλλη από τον ταμία του Συνδέσμου κ. Χ. Καραγιάννη.



Απονομή μεταλλίων στους Γ. Πριόβολο, Χ. Τριανταφύλλη και Κ. Ανδρικόπουλο από τον κ. Χ. Τριανταφύλλη.



Απονομή μεταλλίων στις Κ. Μπούμπουρα, Μ. Βαστάκη και Χ. Δουμπιώτη από τον κ. Χουλιάρα.

Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ



Απονομή μεταλλίων στους N. Μαντζιούτα, I. Μαντζιούτα και I. Σκαρπή από τον Πρόεδρο του Α.Ο. "ΠΟΤΑΜΙΑ" κ. Θ. Χονδρό.



Απονομή μεταλλίων στις N. Πριοβόλου, S. Βαστάκη και A. Κρητικού από τον ιερέα του χωριού μας παπά Κώστα.



Απονομή μεταλλίων στους K. Μαντζιούτα, Γ. Τριανταφύλλη και A. Γαβρίλη από τον Πρόεδρο του Συνδέσμου κ. Τάσο Κοντομέρκο.



Απονομή μεταλλίων στις N. Βαστάκη, N. Μαντζιούτα και P. Πριοβόλου από τον Πρόεδρο της Κοινότητος κ. I. Γαβρίλη.



Απονομή κυπέλλου στον νικητή του τουρνουά σκακιού I. Δάλκο από τον χορηγό μας κ. E. Χονδρό.



Απονομή μεταλλίων στη νικήτρια ομάδα μπάσκετ Μεγ. Χωριού από τον αντ/δρο του Συνδέσμου κ. N. Σλαβούνο.



Απονομή μεταλλίων στη νικήτρια ομάδα ποδοσφαίρου Μεγ. Χωριού από την βουλευτή Ευρυτανίας κ. Ν. Μπακογιάννη.



Απονομή κυπέλλου στη νικητή του τουρνουά ταβλιού κ. Γ. Καλύβα από τον βουλευτή Μ. Λιάπη.



Απονομή πλακέτας στη νικήτρια του διαγωνισμού Δημ. τραγουδιού κ. Βονόρτα από τον Αστ. Διευθυντή Καρπενησίου κ. Πλατίτσα.



Από την θεατρική παράσταση που έδωσαν τα παιδιά του Δημ. Σχολείου Μεγ. Χωριού.



Η πολυάριθμη ομάδα... την ημέρα Περιβάλλοντος.



Η ομάδα Α.Ο. "ΠΟΤΑΜΙΑ" Μεγάλου Χωριού μαζί με τον Πρόεδρό της κ. Θ. Χονδρό.



Απονομή μεταλλίων στους Θ. Ζηνέλη, Φ. Ευθυμίου και Ι. Πέτση, από τον ιατρό κ. Χ. Ντούμα.

Απονομή διπλωμάτων στη νικήτρια ομάδα βόλεϋ-γυναικών από τον βουλευτή Ευρυτανίας κ. Παναγιωτόπουλο.



Ο Πρόεδρος της Κοινότητος κ. Ι. Γαβρίλης με τους βραβευθέντες-αριστεύσαντες μαθητές.

Ο υπεύθυνος του τουρνουά μπάσκετ Κ. Δ. Καλαποτής και οι δύο διαιτητές των αγώνων κ. κ. Φλωράκης και Κότσης.



Η χορευτική ομάδα του Μεγ. Χωριού.



Από το πάρτυ του Α.Ο. "ΠΟΤΑΜΙΑ"

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ ΔΡΟΜΟΥ

Παιδων 500 μ.

- 1) Κώστας Μουτζιούτος
- 2) Γιώργος Τριανταφύλλης
- 3) Ακης Γαβρίλης

Παιδων 1000 μ.

- 1) Νίκος Μαντζιούτας
- 2) Γιάννης Μαντζιούτας
- 3) Γιάννης Σκαρπίτης

Γυναικών 5000 μ.

- 1) Κωνσταντίνα Μπούμπουρα
- 2) Μαρία Βαστάκη
- 3) Χριστίνα Δουμπιώτη

Εφήβων 5000 μ. (15-17 ετών)

- 1) Γιώργος Πριόβιολος
- 2) Χρήστος Τριανταφύλλης
- 3) Κώστας Ανδρικόπουλος

Ανδρών 5000 μ.

- 1) Τάκης Ντζαμάρας
- 2) Τάσος Τριανταφύλλης
- 3) Νίκος Ζαβός

Κορασίδων 500 μ.

- 1) Νατάσα Βαστάκη
- 2) Ντίνα Μαντζιούτα
- 3) Πωλίνα Πριοβόλου

Κορασίδων 1000 μ.

- 1) Νατάσα Πριοβόλου
- 2) Σταυρούλα Βαστάκη
- 3) Άννα Κρητικού

Εφήβων 5000 μ. (ετών 12-14)

- 1) Περικλής Τσουλός
- 2) Γιώργος Παπαστάθης
- 3) Αλέξανδρος Τριανταφύλλης

Ανδρών 5000 μ. (18-23 ετών)

- 1) Θεόδωρος Ζηνέλης
- 2) Φοίβος Ευθυμίου
- 3) Γιάννης Πέτσης

Σημ.: Ο Γιώργος Πριόβιολος συνέτριψε το προηγούμενο ρεκόρ με χρόνο 18'.07" (προηγ. από το 1995 του Τ. Ντζαμάρα 18'.39")



ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η ομάδα του Μεγ. Χωριού Α.Ο. "ΠΟΤΑΜΙΑ" έφθασε στον τελικό του Κυπέλλου της Α' Κατηγορίας του τοπικού πρωταθλήματος Ευρυτανίας. Στο πρωτάθλημα της Α' κατηγορίας, ερασιτεχνικής, κατέλαβε την 2η θέση.

Θερμά συγχαρητήρια στον Πρόεδρο κ. Θ. Χονδρό, στο Δ.Σ. και στους παίκτες. Ευχόμαστε και σε ανώτερα.

Μικρό Χωριό

Συγχαρητήρια στους Μικροχωρίτες, που με συγκινητικές προσπάθειες δημιούργησαν ομάδα ποδοσφαίρου. Τους ευχόμαστε επιτυχίες.

Φ. ΚΑΛΛΙΑΝΗΣ



Από τη γιορτή της μάχης της Καλλιακούδας (18-8-96)

- Η Δήμητρα Ι. Γαβρίλη κέρδισε την α' θέση στο πρωτάθλημα της Τ.Ε.Κ.Ε.Λ. Παιδων - Κορασίδων στην κατηγορία 35-39 κιλών. Συγχαρητήρια
- Η Μάχη Ι. Γαβρίλη διακρίθηκε με το χρυσό μετάλλιο στον τομέα ποίησης κατά το Διεθνές διαγωνισμό Νέα ταλέντα "ΦΙΛΩΝΟΣ". Συγχαρητήρια

Πολιτιστική Εβδομάδα Μεγ. Χωριού 3-13 Αυγούστου 1997

Τουρνουά: Ποδοσφαίρου-Σκακιού-Ταβλιού-Βόλεϋ-Μπάσκετ-Αγώνες Δρόμου
Κολυμβητικού Αγώνες

Διαγωνισμοί: Δημοτικού τραγουδιού-Ζωγραφικής
Χορευτικές βραδιές, Γιορτή τσίπουρου-Βραδιά απονομών

Για τα μικρά παιδιά: "Το κυνήγι του κρυμμένου θησαυρού" και άλλες εκπλήξεις.

Όλοι ραντεβούν τον Αύγουστο στο Μεγάλο Χωριό Σας περιμένουμε με όλη μας την αγάπη

Η Επιτροπή

MNHMH Στο Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτών



Ανδρέας Πουρνάρας

Στις 3 Μαρτίου 1996 η "Πανευρυτανική Ενωση" και ο Σύνδεσμος των Μεγαλοχωριτών "Η Αγία Παρασκευή" πραγματοποίησαν στο Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτών μεγάλη σύναξη όπου επάξια τιμήθηκαν οι διακεκριμένοι δημοσιογράφοι συγχωριανοί μας αείμνηστοι αδελφοί: Ανδρέας και Δημήτρης Ι. Πουρνάρας.

Παρευρέθησαν πολλοί Ευρυτάνες, Ρουμελιώτες και Φίλοι των τιμωμένων, τα παιδιά τους και εκ των πολλών συγγενών τους ως Προεξάρχων Μητροπολίτης Κεντρώας Αφρικής κ. Τιμόθεος (Κοντομέρκος). Μίλησαν για το πολύπλευρο εθνικοκοινωνικό έργο τους και την πληθωρική προσφορά τους κατά σειρά οι εξής: Ο συγχωριανός μας Πρωτοπρεσβύτερος π. Κων. Δ. Βαστάκης, ο Αντιπρόεδρος του Πνευματικού Κέντρου κ. Δημήτρης Στασιόπουλος, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου "Ευγένιος ο Αιτωλός" κ. Παναγιώτης Βλάχος, ο κ. Γεώργιος Κ. Οικονόμου, άλλοτε Αντιπρόεδρος της "Πανευρυτανικής Ενωσης", ο κ. Πέτρος Παπακωστόζαχος, ο κ. Γεώργιος Σταυράκης, ο συγγραφέας κ. Μιχάλης Σταφυλάς, ως βασικός ομιλητής και ο Πρόεδρος της "Πανευρυτανικής Ενωσης" κ. Παναγιώτης Κωστοπαναγιώτης.

Η όλη τιμητική εκδήλωση έκλεισε με την απονομή τιμητικών διπλωμάτων και χρηματικών βραβείων σε αριστούχους φοιτητές και φοιτήτριες από την Ευρυτανία.

Σαν δείγμα από τις περισπούδαστες προσφωνήσεις και ομιλίες που έγιναν, δημοσιεύουμε κατωτέρω τον χαιρετισμό που έκαμε ο εκπρόσωπος του Συνδέσμου μας κ. Κων. Δ. Βαστάνης, με την ευχή ότι σύντομα θα ιδούμε και τις άλλες ομιλίες που ακούστηκαν για τους τιμώμενους Αδελφούς, στο ειδικό βιβλίο που ετοιμάζεται προς έκδοση.

Η προσφώνηση του πατρός Κωνσταντίνου έχει ως εξής:

"Σεβασμιώτατε,

Αγαπητά παιδιά των τιμωμένων σήμερα αδελφών Ανδρέα και Δημήτρη Πουρνάρα

Αγαπητοί φίλοι και αδελφοί

Επιτακτική αισθάνομαι την ανάγκη πρώτα-πρώτα πέρα και από τα προσωπικά μου αισθήματα, να ευχαριστήσω, και εκ του βήματος τούτου, το αξιότιμο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου των Μεγαλοχωριτών "Η Αγία Παρασκευή" και τον αγαπητό Πρόεδρό του, ιατρό κ. Νικόλαο Καρβέλη, που με όρισαν να χαιρετήσω εκ μέρους των τη λαμπτρή σημερινή εκδήλωση. Εκδήλωση, που γίνεται προς τιμήν των αειμνήστων συγχωριανών μας κορυφαίων Δημοσιογράφων Ανδρέα και Δημήτρη Ι. Πουρνάρα. Αμφότεροι υπήρξαν, κατά γενικήν ομολογίαν, πρωτοπόροι της δημοσιογραφίας, των γραμμάτων, των κοινωνικών και εθνικών αγώνων, επί πανελλήνιου και πέραν των συνόρων της Ελλάδος, α-

ΕΚΔΗΣΩΛΗ
ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ
ΤΩΝ
ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΤΩΝ
ΑΔΕΛΦΩΝ
ΠΟΥΡΝΑΡΑ



Δημήτρης Πουρνάρας



Από την τιμητική εκδήλωση για τους αείμνηστους Ανδρέα και Δημήτρη Πουρνάρα στο Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτών.

κτινοβολίας. Οπως επίσης υπήρξαν μεγάλοι Ευεργέτες της ιδιαιτέρας των πατρίδας, της Ευρυτανίας, της Γενέτειρας των και του Συνδέσμου μας, του οποίου υπήρξαν άξια και επίλεκτα μέλη του.

Εκ των προτέρων λοιπόν συγχαίρουμε την "Πλανευρυτανική Ένωση", της οποίας ίδρυτής, εμπνευστής και καταξιωμένος Πρόεδρός της, όπως θα ακούσουμε, ήταν ο πρεσβύτερος εκ των τιμωμένων σήμερον αδελφών, ο αείμνηστος Ανδρέας Ι. Πουρνάρας. Και την συγχαίρουμε για την ιδέα της εκδηλώσεως, την οργάνωσή της, για τους κόπους της και για την τιμή που μας έκαμε να συμπαρουσίασσουμε το σημερινό Μνημόσυνο-Πλανηγύρι από κοινού. Ετοι, όλοι οι Μεγαλοχωρίτες, στεκόμαστε υπερήφανα μπροστά στους δύο τιμωμένους σήμερα συγχωριανούς μας και μπροστά στην αθάνατη μνήμη τους.

Για την προσωπικότητά τους και για το έργο τους, θα ακούσουμε στην πορεία της εκδηλώσεως να τους υμνήσουν διακεκριμένοι ομιλητές. Εις εμέ ας επιτραπεί, να ανασύρω και να παρουσιάσω επιγραφματικά, ελάχιστες αναμνήσεις από το πέρασμά τους, που είναι θησαυρισμένες στις σελίδες του περιοδικού του Συνδέσμου μας "Η Φωνή του Μεγάλου Χωριού", προκειμένου να λάβουμε μικρή γεύση από τη ζωή και το έργο τους, και προκειμένου να αποτελέσουν κι αυτές μικρή εισαγωγή στο εκτενές θέμα της σημερινής μας συνάξεως...

Και ιδού.

Ως πρώτη ανάμνηση αναφέρουμε την επάξια βράβευση του Ανδρέα Πουρνάρα από την Ακαδημία Αθηνών, "Διά την 50ετή εθνωφελή δράσιν του προς εξύψωσιν του μορφωτικού επιπέδου του Ελληνικού Λαού" (φ. 24, α' περ. σ. 8).

Και μία ακόμη για τον ίδιο, που αναφέρεται στη συμπλήρωση των 60 χρόνων, για την εν γένει προσφορά του. Την διοργάνωσε και την πραγματοποίησε, στις αρχές του 1974, η Ομοσπονδία Ρουμελιωτών Ελλάδος, στην Αίθουσα του Φιλολογικού Συλλόγου "Παρνασσός". Τότε, όπως και σήμερα, χαιρέτησα το γεγονός, ως εκπρόσωπος του Συνδέσμου μας. Σε κάποιο δε σημείο του χαιρετισμού, με-

ταξύ άλλων είπαμε τότε και τα εξής:

“Ο τιμώμενος πρεσβύτης συγχωριανός μας, ακολούθησε τον δρόμον της γνώσεως και της αρετῆς, τον χαραχθέντα, τούτο μέν από την σεμνήν ιερατικήν οικογένειαν, εκ της οποίας προέρχεται, τούτο δε από την μεγαλειώδη παράδοσιν της Ελληνικής διανοήσεως...”.

Τότε ο τιμώμενος δεν παρέστη αυτοπροσώπως στην εκδήλωση. Τον εμπόδισαν: και το βάρος των χρόνων της ηλικίας και η χρόνια αρρώστεια του... Ομως, χάρις στην μαγνητοανία, άκουσε με συγκίνηση και με δάκρυα χαράς την όλη εκδήλωση. Άκουσε τους χαιρετισμούς και τους λόγους των ομιλητών... Καθώς και τις ένθερμες εκδήλωσεις με τα παρατεταμένα χειροκροτήματα του πολυπληθούς ακροατηρίου και τρισευτυχισμένα ανεφώνησε το γνωστό λόγο του Διαγόρα: “Κάθθανε, ως Διαγόρα, ούκ ες “Ολυμπον αναβήσῃ”. Μετά 25 ημέρες ανεπαύθη εν Κυρίῳ... “Μετέστη από τα λυπηρότερα επί τα χρηστότερα και θυμηδέστερα”. Απ' όσα αναφέρονται σε νεκρολογίες και άλλες ειδήσεις στις σελίδες του περιοδικού μας, μεταφέρω μόνο στην αγάπη σας, του νεαρού τότε και διακεκριμένου τώρα Ιατρού και καταξιωμένου Προέδρου του Συνδέσμου μας κ. Καρβέλη, τα εξής από σχετικό επίκαιρο άρθρο του:

“... Αφησε, ο αείμνηστος Ανδρέας Πουρνάρας, στο πέρασμά του αναλλοίωτες από το χρόνο παρακαταθήκες, κάνοντας την ίδια τη ζωή του, μέχρι την τελευταία πνοή του, παράδειγμα συνειδητής, δημιουργικής και ωφελήμου για τους συνανθρώπους του εργασίας. Υποκλινόμεθα στην μνήμη του με θαυμασμό και σεβασμό”. (Φ. 13-14, περ. β', σελ. 20-23, 31-32).

Η επόμενη αναφορά είναι φυλαγμένη σε μεταγενέστερο τεύχος (φ. 59-62 σελ. 7-8, 46-47). Αναφέρεται στον άλλο τιμώμενο αδελφό, τον Δημήτρη Ι. Πουρνάρα. Εκεί, ο συνεργάτης, συγχωριανός μας και εκδότης κ. Στέφανος Δ. Βασιλόπουλος, με γλαφυρό τρόπο καταθέτει περιληπτικά την προσωπικότητά του και το έργο του. Με πόνο ψυχής έπισημαίνει ότι: “Η ευγενική και μειλίχια φυσιογνωμία του Δημήτρη Πουρνάρα δεν θα κυκλοφορεί πλέον ανάμεσά μας...”. Και καταλήγει, “.... ότι ήταν άριστος οικογενειάρχης, έντιμος πολίτης, πιστός στις εθνικές και λαϊκές μας παραδόσεις, αγαπητός και προσιτός σε όλους κι ακόμα λάτρης και θαυμαστής του χωριού μας και μέλος εκλεκτό του Συνδέσμου μας. Η οικογένειά του, από καταξιωμένους, αναγνωρισμένους επιστήμονες, λαμπρούνουν την κοινωνία μας. Το περιοδικό μας κάνει το σύντομο αυτό αφιέρωμα “τιμής ένεκεν” στον μεγάλο αγωνιστή της ζωής και της Δημοκρατίας, τον άξιο εργάτη του πνεύματος και τον άνδρα που τόσο επάξια ετίμησε το χωριό, το Εθνος και το λαό μας... Οι αγώνες του και η ζωή του μας καθοδηγούν και μας εμπνέουν. Ας είναι αιώνια η μνήμη του”.

Επίσης, για τον Δημήτρη Πουρνάρα, ο Σύνδεσμός μας στις 10 Δεκεμβρίου 1989, πραγματοποίησε στο Πνευματικό του Κέντρο, Φιλολογικό Μνημόσυνο, όπου έγινε από εκλεκτούς ομιλητές εκτενής αναφορά για την προσωπικότητά του και το έργο του... (Φ. 75-78-1990 – σ. 24).

Τέλος, για τον Δημήτρη Πουρνάρα, σ' ένα από τα παραπάνω τεύχη του περιοδικού μας (φ. 59-62, σελ. 46-47), είναι γραμμένα και τα εξής: Μετά την εξόδια Ακολουθία που εψάλη στο Β' Κοιμητήριο των Αθηνών, δύο επίλεκτοι του δημοσιογραφικού κόσμου ομιλητές... σκιαγράφησαν την προσωπικότητά του, την ευρυμάθειά του, το ήθος του, την φιλοπατρία του, την προς την δοκιμαζομένην Κύπρον ενθουσιώδη προσφορά του, τις διώξεις του... και άλλα πολλά εκ του μεγάλου έργου που επραγματοποιήσε, καθώς και με πόνο ψυχής επισήμαναν το μεγάλο κενό που άφησε... Είχα την τιμή να προσταμαι στην ιερή Ακολουθία. Εκεί ακούοντας τα λεγόμενα από το πληθωρικό έργο του θείου Δημήτρη, αναπόλησα τις ρίζες του... Και στην περίπτωσή του θυμήθηκα το Θείο Λόγο που λέγει: “... και ει η ρίζα αγία και οι κλάδοι” (Ρωμ. II, 16). Πράγματι, αναπόλησα τον σεβάσμιο Πρωθιερέα πατέρα του, τον παππα-Γιάννη Πουρνάρα, ο οποίος και Επισκοπικός Επίτροπος Ευρυτανίας επάξια διακόνησε, σε περίοδο χρησίας της Μητροπόλεως, μέχρι της εκλογής νέου Μητροπολίτου, και καταξιωμένος Αντιπρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου μας διετέλεσε... Καθώς επίσης αναπόλησα και την οσιωτάτη Πρεσβυτέρα μητέρα του Ελένη, την ευλογημένη θυγατέρα του αειψήστου και σοφού Διδασκάλου του χωριού μας, του περασμένου αιώνα, Δημητρίου Γαληνού. Και είπα: Πράγματι, “κλάδος” πολύχυμος ο εκλιπών. “Κλάδος”, που προήλθε από ελληνοχριστιανικές άγιες ρίζες... Άλλα και για κάτι ακόμα, αγαπούσα περισσότερο τον θείο Δημήτρη, όπως άλλωστε σεβάμουνα και περισσότερο τον θείο Ανδρέα, και τούτο επειδή ο Δημήτρης ήταν συνομήλικος με τον μακαριστό Ιεροεθνο-

μάρτυρα Πατέρα μου, και μου έλεγε τα παιδικά τους... Και επειδή, αυτός μόνον περιέσωσε το "Συναξάρι της Παναγίας της Καλλιακούδας". Ιστορία που είναι συνδεδεμένη με την αγία ζωή της μητέρας του από τον καιρό που ήταν παιδιούλα πέντε χρονών. Από τότε δηλαδή, που είδε όραμα, μέρα μεσημέρι, στα "Λακκώματα" της Καλλιακούδας, μια φοβερή οπτασία. ("Καλλιακούδα" ονομάζεται το όμορφο και ιστορικό βουνό του χωριού μας και της Ευρυτανίας). Είδε δηλαδή, όταν έχασε τον προσανατολισμό της απομακρυνθείσα από τα άλλα παιδιά σε σχολική εκδρομή με το δάσκαλο πατέρα της, φωτισμένη Εκκλησά σε βράχο περιτοιχισμένη με κτίρια, στην οποία προσπαθούσε να φθάσει κυνηγημένη από άγριο τσοπανόσκυλο. Στην προσπάθειά της αυτή, ακούοντας και κωδωνοκρουσίες που προήρχοντο από το μέρος της Εκκλησίας, η οποία συνεχώς απεμακρύνετο από μπροστά της καθώς αυτή προχωρούσε, μέχρις ότου έφθασε στο γειτονικό χωριό Ανιάδα. Τότε αυτομάτως χάθηκε το όραμα και βρέθηκε μπροστά σε μια γερόντισσα στην οποία διηγήθηκε την περιπέτειά της. "Η Παναγία η Προυσιώτισσα παιδί μου σ' έσωσε", είπε η γερόντισσα, η οποία ήταν και γνωστή του δασκάλου πατέρα της. "Οχι", απάντησε η μικρή. "Η Παναγία της Καλλιακούδας με έσωσε". Σ' αυτήν λοιπόν, την αγία ψυχή, οφείλεται η κατά θαυμαστό τρόπο φανέρωση και διάσωση και του προσωνυμίου Εικόνος της Υπεραγίας Θεοτόκου, και ως: "Παναγία της Καλλιακούδας". Το γεγονός το περιγράφει ο ίδιος ο Δημήτρης Πουρνάρας, στις πρώτες σελίδες του βιβλίου του: "Ο Βενιζέλος και ο Χίτλερ της Ελλάδος...". Σας το συνιστώ. Και επειδή είναι δυσεύρετο, σας συνιστώ άλλο, του αειμνήστου του Δασκάλου Γιάννη Βράχα, με το ίδιο θέμα και με τίτλο: "Παναγία η Καλλιακούδα".

Από τις παραπάνω και άλλες αναφορές προκύπτει ότι οι τιμώμενοι σήμερα αδελφοί καταξιώθηκαν: ως διανοούμενοι, ως δημοσιογράφοι, ως εκδότες, ως ιδρυτές του "Πάπυρου", ως συγγραφείς, ως δημόσιοι άνδρες, ως μαχητές της ζωής, ως σεμνοί οικογενειάρχες και ως ευσεβείς Ορθόδοξοι Χριστιανοί, με ιδιαίτερη ευλάβεια προς την ιερά και σεβάσμια και θαυματουργό Εικόνα της "Παναγίας Προυσιώτισσας". Ευλάβεια που ρίζωσε μέσα τους, ρίζωσε στην ψυχή τους, πέρα από την ιερατική οικογενειακή τους παράδοση, αλλά και από τον καιρό που σπούδαζαν στον Προυσό, με την συνδρομή του ιερού Μοναστηριού...

Και ο μέν Ανδρέας είχε στο συρτάρι του γραφείου του πάντοτε αντίτυπον της I. Εικόνας της Προυσιώτισσας, όπως μου είπε και όπως μου έδειξε σε κάποια μας συζήτηση....

Ο δε Δημήτρης, μου είπε επίσης το εξής περιστατικό: Οταν κάποια φορά, ως μαθητής πήγαινε στον Προυσό, στην προσπάθειά του να περάσει το "Δερματόρεμα", που είχε τότε λόγω βροχής περισσότερο νερό, φοβήθηκε και επεκαλέσθη την Παναγία. Ετσι, πέρασε απέναντι σώος, αλλά του έπεισε το ένα τσαρούχι που φορούσε (από τα γνωστά γουρνοτσάρουχα) και χάθηκε στο νερό του χειμάρρου... Από κει και πέρα, διάστημα περίπου τριών ωρών, πήγε στον προορισμό του, όπως έλεγε χαριτολογώντας, αντί μονοσάνδαλος, "μονοτσάρουχος"....

Ζητώ συγνώμη που σας εκούρασα. Εύχομαι όμως, η ζωή και το έργο των δύο τιμωμένων αδελφών, όπως θα εκτυλιχθή στη συνέχεια, να μείνει παράδειγμα προς μίμηση για όλους μας, και για τις επερχόμενες γεννιές.

Αιωνία τους η μνήμη!

Και νάχουμε και την ευχή τους,

Σας ευχαριστώ"

Ο Παραπηρήτης



1996 ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΣΕΚΤΟΣ

Eυκαιρία να δώσουμε μια εξήγηση στα δίσεκτα έτη, που ωρισμένοι από εμάς λανθασμένα, τα θεωρούμε ως έτη συμφοράς και κακοτυχίας.

Αυτή η πρόληψη έχει τις ρίζες της από τα προχριστιανικά χρόνια και αυτό φυσικά συμβαίνει κάθε τέσσερα χρόνια, που ο μήνας Φεβρουαρίος έχει μία μέρα παραπάνω, δηλαδή 29 ημέρες για να συμπληρωθεί το ηλιακό έτος, να θεωρείται από μία μερίδα του λαού μας ως κακότυχο, ανάποδο ή γρουσούζικο όπως θα λέγαμε για το δίσεκτο έτος (δις έκτον).

Σίγουρα, αυτή η πρόληψη είναι λανθασμένη, και αυτό θα το εξακριβώσουμε παίρνοντάς τα πράγματα με τη σειρά τους να βρούμε την αλήθεια.

Αρχιζόντας λοιπόν με το πρώτο ημερολόγιο, που δημιουργήθηκε από τον Ρωμύλο τον Ιδρυτή της αρχαίας Ρώμης το 753 π.χ.

Αυτό ακριβώς το ημερολόγιο, άρχιζε με το μήνα Μάρτιο και τελείωνε το μήνα Δεκέμβριο, είχε μόνο 10 μήνες, οι μέν 6 μήνες από 30 ημέρες και οι υπόλοιποι τέσσερεις μήνες από 31 ημέρες.

Ετοι, το έτος του Ρωμύλου είχε σύνολο 304 ημερών.

Παρατηρήθηκε όμως ημερολογιακό κενό 2 μηνών.

Ας έλθουμε τώρα στο δεύτερο βασιλιά της Ρώμης, το Πομπίλιο Νουμά, ο οποίος βλέποντας το κενό αυτό, πρόσθεσε 3 μήνες, τον Ιανουάριο στην αρχή και το Φεβρουαρίο στο τέλος των μηνών του Ρωμύλου.

Και ενώ στην αρχή είχε και ο Φεβρουαρίο 30 ημέρες, άρχισε να τις χάνει με τον εξής τρόπο.

Πρώτα του αφαίρεσε μία ημέρα ο αυτοκράτορας Ιούλιος Καίσαρ και την πρόσθεσε στο μήνα Ιούλιο που έχει το όνομά του, όταν καθιέρωσε το δικό του Ιουλιανό Ημερολόγιο.

Αργότερα, ο νέος αυτοκράτορας Οκταβιανός Αύγουστος, του αφαίρεσε άλλη μία ημέρα, προσθέτοντας την στο μήνα Αύγουστο που πήρε το όνομά του, αφήνοντας έτοι το μήνα Φεβρουαρίο με 28 ημέρες.

(Κουτσοφλέβαρο όπως τον λέγαμε στα χωριά μας).

Στα μετέπειτα χρόνια, ατρονόμοι, μαθηματικοί, φυσικοί, προσπιάθησαν να χωρίσουν ακριβώς το ημερολογιακό έτος, δεν είχαν όμως απόλυτη επιτυχία. Και ο λόγος είναι, ότι η γωνία που σχηματίζει η εκλειπτική τροχιά του ήλιου με το Ισημερινό, δεν παραμένει σταθερή.

Το Ιουλιανό ημερολόγιο των 365 ημερών, δεν είναι απόλυτα ακριβές, επειδή κάθε χρόνο περισσεύουν 6 ώρες περίπου.

Ετοι κάθε τέσσερα χρόνια, οι 6 ώρες, συμπληρώνουν ένα 24ωρο, μία ολόκληρη ημέρα.

Για να εξομοιωθεί το Ιουλιανό ημερολόγιο των 365 ημερών με το ηλιακό έτος, που είναι 365 ημέρες και 6 ώρες περίπου, καθιερώθηκε η προσθήκη της μιας ημέρας κάθε τέσσερα χρόνια το μήνα Φεβρουαρίο. Και μάλιστα οι Ρωμαίοι, την τοποθέτησαν μεταξύ 23ης και 24ης Φεβρουαρίου.

Ετοι λοιπόν, ο Φεβρουαρίος κάθε τέσσερα χρόνια έχει 29 ημέρες και το έτος αυτό αντί για 365 ημέρες έχει 366. Είναι δηλαδή το έτος που έχει 2 εξάρια-δις έκτον.

Ακόμη να πούμε από το έτος δίσεκτον, πήρε την ονομασία και η πρόσθετη μέρα που μπήκε μεταξύ 23-24 Φεβρουαρίου, γιατί ήταν η δη ημέρα πριν αρχίσει ο Μάρτιος και χαρακτηρίστηκε και αυτή ως Δίσεκτη ημέρα, με αιτία να γίνει το έτος 366 ημέρες (δίσεκτον).

Ας σημειώσουμε εδώ, ότι η μεταφορά του Φεβρουαρίου, μεταξύ Ιανουαρίου και Μαρτίου, έγινε το 452 π.χ. για να γίνει ο προάγγελος της άνοιξης, ήταν ο Ανθεστηριών για τους αρχαίους Αθηναίους, ο μήνας δηλαδή που ανοίγουν τα λουλούδια.

Αλλη μια μικρή λεπτομέρεια, είναι το ότι την δίσεκτη ημέρα, την 24η Φεβρουαρίου, οι Ρωμαίοι γιόρταζαν τα Φέμπουρα, που ήταν θρησκευτικοί καθαρμοί προς τιμή του Φέμπρο, Θεού του Αδη.

Αξίζει ακόμη να σημειωθεί, ότι το Ιουλιανό ημερολόγιο, είχε επιβληθεί σε όλη τη Ρωμαϊκή αυτοκρατορία και έπειτα σε όλους τους χριστιανικούς λαούς.

(Πληροφορίες από την εγκυκλοπαίδεια Χάρη Πάτση)

*Kων/νος Βασ. Μανθόπουλος
Νέα Σμύρνη*

ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΕΛΠΙΔΑ

Γράφει ο Θανάσης Στ. Καρίπης

Τη μαγεία και την έλξη των δύο αυτών λέξεων μπορεί να την αισθανθεί κάθε άνθρωπος. Κρύβουν και οι δυο τους μυστήριο και είναι δεμένες με τη ζωή του ανθρώπου. Αίμα. Με αυτό η ζωή, η υγεία, η ύπαρξη. Χωρίς αυτό, ο θάνατος, το τέρμα. Ελπίδα. Μαζί μ' αυτό η κατάκτηση της ζωής, η ανοχή, το μέλλον, οι ορίζοντες, οι ιδεατοί κόσμοι, η αγάπη. Χωρίς την Ελπίδα, η αβεβαιότητα, η αποτυχία, το χάος.

Οι δυο μαζί Αίμα και Ελπίδα, έρχονται στους καιρούς μας να συμπληρώσουν μια μεγάλη αρετή, την Αγάπη.

Αυτές οι δυο έννοιες προσωπικά με έχουν αγγίξει τα τελευταία χρόνια και αισθάνομαι την παρόρμηση να εκφράσω αυτές μου τις απόψεις στο κείμενο επούντο.

Στην εποχή μας η υγεία και η σωματική ακεραιότητα του ανθρώπου είναι εκτεθειμένες σε μεγαλύτερο κίνδυνο παρά ποτέ άλλοτε. Η επιστήμη όμως που έρχεται μαζί με την πρόοδο έχει υψώσει σε σημείο μεγάλης προβολής τη λέξη Ελπίδα.

Υπάρχει η Ελπίδα της σωτηρίας της ανθρώπινης ζωής που κινδυνεύει, υπάρχει η Ελπίδα της πλήρους αποκατάστασης της υγείας μας. Με την προσφορά Αίματος! Η ίδεα οποιασδήποτε αποταμίευσης καλλιεργείται έντεχνα από την οικογένεια, το σχολείο, το κράτος, και έχει γίνει συνείδηση στα άτομα. Και σίγουρα αυτή αποτελεί το ασφαλέστερο μέσο για οποιαδήποτε απρόβλεπτη, κακή στιγμή της ζωής μας.

Δεν πρέπει όμως να διαφεύγει της προσοχής μας η σπουδαιότερη αποταμίευση και κατάθεση που μπορούμε να κάνουμε με στόχο την αποκατάσταση της υγείας μας (αν χρειαστεί), της υγείας και της ύπαρξης ακόμα των συνανθρώπων μας, σε μια μεγάλη Τράπεζα την Τράπεζα Αίματος.

Με την κατάθεση μιας μικρής ποσότητας αίματος στην Τράπεζα Αίματος έχουμε τη δυνατότητα να σώσουμε τη ζωή μας και τη ζωή της οικογενείας μας, να αποκαταστήσουμε την υγεία μας και την υγεία της οικογένειάς μας.

Να σώσουμε και ν' αποκαταστήσουμε την υγεία των συνανθρώπων μας.

Να αποδείξουμε έμπρακτα πως αγαπάμε τη ζωή, αφού μπορούμε να δώσουμε "και το αίμα μας" γι' αυτή. Να δώσουμε λίγο από το αίμα μας για τη σωτηρία των άλλων και να δώσουν οι άλλοι λίγο από το αίμα τους για τη σωτηρία της δικής μας ζωής.

Η δυνατότητα να το πράξουμε είναι καθημερινή, απεριόριστη, ανώδυνη, ανέξιδη και χωρίς κανένα κίνδυνο για την υγεία μας.

Η δυνατότητα αυτή μοιάζει με τη δυνατότητα της άσκησης της αρετής. Την αρετή, την οποιαδήποτε αρετή, μπορεί να την ασκήσει ο άνθρωπος απεριόριστα και σ' οποιαδήποτε στιγμή της ζωής του.

Η αρετή της εθελοντικής αιμοδοσίας είναι η πιο μεγάλη από τις αρετές του ανθρώπου αφού αυτή σώζει ζωές και κάνε μέσα από την αβεβαιότητα και το χάος να ξεπηδάει το πιο ευαδιαστό και το πιο όμορφο λουλούδι του κόσμου, που λέγεται ελπίδα!

(Δημοσιεύθηκε στο 59-60 φύλλο Β-1985/Α-1986 της Φωνής του Μεγ. Χωριού)

ΜΙΑ ΣΤΑΓΟΝΑ ΑΙΜΑ

ΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΖΩΗ

ΓΙΝΕ ΚΑΙ ΕΣΥ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ

ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ ΝΑ ΧΑΘΕΙ

ΓΙΝΕ ΚΙ ΕΣΥ ΑΙΜΟΔΟΤΗΣ

ΙΑΤΡΙΚΗ
ΣΤΗΛΗ



ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Το Δ.Σ. αποφάσισε την επανα-συγκρότηση ομάδας εθελοντών Αιμοδοτών του Συνδέσμου μας με στόχο την εξυπηρέτηση συγχωρινών μας που έχουν κάποια στιγμή την ανάγκη μετάγγισης αίματος.

Ας μη λείψει κανένας από το κάλεσμα αυτό.

Οσοι επιθυμούν νάναι μέλη της παραπάνω Ομάδας ας τηλεφωνήσουν στους Τάσο Κοντομέρκο τηλ.: 7729665/6533304 ή Θανάση Καρίπη τηλ. 9751495 για περισσότερες πληροφορίες.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΙΜΑΤΟΣ - ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΖΩΗΣ

- Το αίμα είναι το πολύτιμότερο θεραπευτικό μέσο και η μετάγγιση σώζει κάθε μέρα ανθρώπινες ζωές.
- Για να υπάρχει πάντοτε διαθέσιμο αίμα πρέπει το 10% του πληθυσμού της χώρας να προσφέρει τουλάχιστο μια φορά το χρόνο αίματος.

Το αίμα χρειάζεται:

- Για να γίνει μια εγχείρηση.
- Για να αντιμετωπιστεί μια γαστροραγία ή άλλη αιμορραγία.
- Για τη θεραπεία των ασθενών με Μεσογειακή ανιμία με αιμορροφιλία ή άλλες παθήσεις αίματος.
- Για τραυματισμένους σε τροχαία ή άλλα ατυχήματα κ.λ.π.
- Το αίμα δεν παρασκευάζεται, δων πωλείται, δεν αγοράζεται. Αυτό σημαίνει ότι μόνο προσφέρεται κι' αυτή η προσφορά είναι κοινωνικό χρέος.
- Όλοι μας πρέπει να γίνουμε εθελοντές αιμοδότες γιατί μόνο τότε θα' χει ο καθένας μας το αίμα που πιθανότατα κάποια στιγμή θα χρειαστεί για τον εαυτό του ή τους δικούς του.
- Ο εθελοντής αιμοδότης πρέπει να γνωρίζει ότι:
 - Πριν από την αιμοληψία εξετάζεται από έμπειρο προσωπικό και σε καμπιά περιπτωση δεν θα δώσει αίμα εάν δεν είναι απόλυτα υγιής.
 - Ο όγκος του αίματος που προσφέρει ο αιμοδότης είναι 350 γραμ. από τα λίτρα που διαθέτει και αποκαθίσταται γρήγορα από τον οργανισμό.
 - Η αιμοληψία είναι ανώδυνη και διαρκεί λίγα λεπτά της ώρας.
 - Αίμα μπορούν να δώσουν οι υγιείς άνδρες και γυναίκες ηλικίας 18-63 ετών 3-4 φορές το χρόνο.
 - Το αίμα πριν μεταγγιστεί στον άρρωστο εξετάζεται λεπτομερειακά τόσο για την ασφάλεια του αρρώστου όσο και για την φροντίδα του αιμοδότη ο οποίος σε περίπτωση κάποιου δικού του προβλήματος υγείας θα ενημερωθεί και θα πάρει χρήσιμες συμβουλές.
 - Ο αιμοδότης εφοδιάζεται με ειδική ταυτότητα που του παρέχει τη δυνατότητα αν χρειαστεί να ζητήσει αίμα για τον εαυτό του και τους συγγενείς του.



ΠΑΝΗΓΥΡΙ:

Μια διαδρομή από το χτες στο σήμερα

ΑΠανηγύρι είναι η συγκέντρωση πλήθους για κοινό εορτασμό. Ο πανηγυρικός εορτασμός στην επέτειο αγίου ή και μετά το θρησκευτικό εορτασμό συμπόσιο και χορός. Αναζητώντας τις ρίζες των πανηγυριών φτάνουμε στην αρχαιότητα. Κάθε πόλη της αρχαίας Ελλάδας τιμούσε την τοπική της θεότητα με διοργάνωση ενός τουλάχιστον πανηγυριού το χρόνο που διαφορούσε αρκετές ημέρες. Κατά τη διάρκεια αυτών των επισήμων γιορτών οργανώνονταν μεγάλες πολιτιστικές εκδηλώσεις που περιλάμβαναν εκτός των συμποσίων, αθλητικούς καθώς και μουσικούς αγώνες. Οι ποιητές στεφανωμένοι με λουλούδια συναγωνίζονταν στην απαγγελία αποκτώντας φήμη και περιουσία στους αγώνες που γίνονταν κατά τη διάρκεια γνωστών θρησκευτικών εορτών, όπως τα αρχαία Παναθήναια και τα Διονύσια στην Αθήνα, τα Ολύμπια, τα Ισθμια, τα Νέμεα κ.α. Άλλα το πανηγύρι είναι κάτι περισσότερο από μια δημόσια ψυχαγωγία και κάτι παραπάνω από μια τελετή προς τιμή κάποιου Θεού.

Η συνέχιση της μακραίωνης παράδοσης του πανηγυριού και η διατήρηση αυτού του εθίμου ακόμα και στις μέρες μας είναι η πλήρης έκφραση της συνειδητότητας ενός ολόκληρου λαού. Είναι ένα έθιμο, που το τελετουργικό του περιεχομένου απλώνεται στο χώρο-σε κάθε χωριό, κωμόπολη, πόλη και γειτονιά της Ελλάδας-καθώς και στο χρόνο. Το πανηγύρι λειτουργεί σα μια ευκαιρία που βγάζει την κοινότητα από τους ρυθμούς της καθημερινότητας και της δουλειάς και της επιτρέπει να γιορτάσει, να ξαποστάσει άλλα και να κατανοήσει την ήπαρξη της ιστορικής της υπόστασης. Μέχρι πριν λίγες δεκαετίες το πανηγύρι ήταν μια από τις λιγοστές διασκεδάσεις του χωριού. Το φαγοπότι που συνοδευόταν απαραίτητα από ζωντανή λαϊκή μουσική και δημοτικούς χορούς, βαστούσε όλη νύχτα ενώ ντουφεκιές συνόδευαν το γλέντι. Οι νέοι και οι νέες που διασκέδαζαν φορώντας τις επίσημες φορεσιές τους γινόντουσαν αφορμή για διάφορα προξενιά. Ο ετήσιος επαναληπτικός χαρακτήρας του πανηγυριού δηλώνει τη συλλογική επιθυμία για την επιβίωση της κοινότητας καθώς και τη μύηση και αναβάττιση των μελών της στην ίδεα της κοινότητας αυτής.

Με το τέλος του Δευτέρου Παγκόσμιου Πολέμου το έντονο κύμα της μετανάστευσης (εσωτερικής ή εξωτερικής) και της γεωργικής εξόδου ελλάτωσε ή εκμηδένισε τον αριθμό των μελών κάποιων κοινοτήτων. Η αναπόφευκτη δύγκρουση των μεταναστών με τον "ξένο" κόσμο ευνόησε αναδιπλωτικές τάσεις που εκφράζονται τελετουργικά κατά την επιστροφή. Η πιο ζωντανή περίοδος του χρόνου για την πλειοψηφία των χωριών είναι οι μήνες των θερινών διακοπών με αποκορύφωμα τις μέρες γύρω από το πανηγύρι (γιορτή του αγίου προστάτη κάθε κοινότητας). Το πανηγύρι σήμερα δε είναι πια ο μοναδικός τρόπος διασκέδασης και συνεύρεσης για τα μέλη μιας κοινότητας, ούτε κρατά τον παλιό χαρακτήρα άλλων δραστηριοτήτων. Χρησιμοποιείται ακόμα για να στηρίξει τη θεωρία της συνέχειας, όπως επίσημης και για να κηρύξει την ανάγκη της επιστροφής του κόσμου στις ρίζες και την αναζήτηση της γραφικότητας του παλιού καιρού. Σε μια γιορτή συλλογικής επιβεβαίωσης και κατάφασης στην ενότητα της κάθε αντάμωμα συνιστά μια φορτισμένη αναβάθμιση στην ίδεα της κοινότητας, μιαν ενδυνάμωση των οικογενειακών και συλλογικών δεσμών και τόνωση της αίσθησης της ιδιαιτερης ταυτότητας, τόσο των ντόπιων όσο και των μεταναστών.

Βιβλιογραφία

- Γιάννης Βράχας Από τα Δολιανά στην Κοντίβα λίγα απ' όσα άκουσα και είδα Εκδόσεις: Αθήνα 1980
 Εγκυκλοπαίδεια Νέα Δομή Τόμος 27 σελ. 12
 Βασίλης Νιτσιάκος Οι ορεινές κοινότητες της Βόρειας Πίνδου Στον απόηχο της μακράς διάρκειας Εκδόσεις: Πλέθρον 1991
 Παγκόσμια Ιστορία 600-400 π.Χ. Οι Κλασσικοί Χρόνοι TIME LIFE BOOKS Εκδόσεις Κ. Καπόπουλος Αθήνα 1989

P. K. ΜΑΛΑΙΝΟΥ
 Κοινωνική Ανθρωπολόγος

ΣΥΖΗΤΗΣΗ-ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ

**Με τον Πρόεδρο της Κοινότητας Μεγάλου Χωριού
κ. Ιωάννη Θ. Γαβρίλη**

Γράφει: ο Γιώργος Κ. Σταυράκης



Στις 14 Αυγούστου 1996 στο Κοινοτικό Κατάστημα του Μεγ. Χωριού πραγματοποιήθηκε μια συνέντευξη με τον Πρόεδρο της Κοινότητας κ. Ιωάννη Γαβρίλη.

- Πιστεύω πολύ χρήσιμη, ίσως, και για πρώτη φορά για το περιοδικό η Φωνή του Συνδέσμου Μεγαλοχωριτών.

Κουβεντιάσαμε εφ' όλης της ύλης με το νέο σε ηλικία πρόεδρο που εκλέχτηκε στης Δημοτικές εκλογές του Οκτωβρίου 1994.

Ο Γιάννης Γαβρίλης γεννήθηκε στο Μεγ. Χωριό το έτος 1961 και είναι 35 χρονών. Είναι παντρεμένος και έχει τρία χαριτωμένα παιδιά, δύο κόρες και ένα αγόρι.

- Αγαπάει και εργάζεται για το Μεγάλο Χωριό και συμμετέχει ενεργά στις επιχειρήσεις του πατέρα του.

Η συνέντευξη πιστεύουμε ενημερώνει και θα βοηθήσει στην γνωριμία με το Μεγάλο Χωριό και την προσέλκυση περισσότερων ξένων τουριστών προς όφελος των επιχειρηματιών του χωριού. Παράλληλα γίνεται μία αρχή και κρίκος επαφής για να κρατά όσο γίνεται ενήμερους όλους τους χωριανούς οι οποίοι, για επαγγελματικούς λόγους δεν μπορούν να είναι συχνά στο χωριό μας.

Δεν ισχυριζόμαστε ότι καλύπτουμε όλα τα ζητήματα του χωριού σε όλο το εύρος και τις λεπτομέρειες που ενδεχομένως χρειάζονται. Είναι όμως μια αρχή και ένα κίνητρο για προβληματισμό και συνεργασία.

Ερωτ.: κ. Γαβρίλη σαν ο νεότερος Πρόεδρος του χωριού μας πως θάθελες να δείς το Μεγ. Χωριό του 2000 και μετά;

Απαντ.: Σαν νέος Πρόεδρος σε συνεργασία με το συμβούλιό μου έχουμε σαν στόχο την τουριστική και πολιτιστική αναβάθμιση του χωριού δίνοντας έτσι αφ' ενός μεν κίνητρα για επιστροφή των Μεγαλοχωριτών στις ρίζες τους να επενδύσουν και αφ' ετέρου να γίνει το Μεγάλο Χωριό πόλος έλξης τουριστών και επισκεπτών.

Ερωτ.: Ποιές είναι σήμερα οι άμεσες ανάγκες και προτεραιότητες για την παραπέρα ανάπτυξη του χωριού μας;

Απαντ.: Οι ανάγκες είναι πολλές τόσο σε έργα υποδομής όσο και στην διατήρηση του φυσικού κάλλους και στην παραδοσιακή αρχιτεκτονική τέχνη σπιτών και δρόμων. Τα οράματα για πρόοδο υπάρ-

χουν, το πρόβλημα είναι οι λίγοι οικονομικοί πόροι με αποτέλεσμα να πηγαίνουμε με βήμα αργό.

Ερωτ.: Υπάρχουν σήμερα προγραμματισμένα έργα;

Απαντ.: Εχουν ήδη προγραμματιστεί και χρηματοδοτηθεί για υλοποίηση μέσα στο 1996-97 ται- μεντοστρώσεις κεντρικών δρόμων όπως κεφαλόβρυσο προς Αγ. Αθανάσιο, αποπεράτωση αποχε- τευτικού αγωγού κάτω από οικίες Τσίου, Κοντομέρκου, Ασημάκη κ.α. Διάνοιξη δρόμου προς οικίες Ελευθερίου Μαργιώτη κ.α. Πλακόστρωση γραφικών σοκακιών του χωριού, πράγμα που θα συμβάλ- λει στον εξωραϊσμό και την γραφικότητα των δρόμων του χωριού.

Επέκταση δικτύου ύδρευσης από Αγ. Αθανάσιο εως Αγ. Γεώργιο και από Γαύρο εως Χάνι Καρβούνι, άλλο έργο υποδομής δίνοντας κίνητρα για αξιοποίηση περιοχών είναι η διάνοιξη δρόμου από Περ- δικάρι προς Βίλιζες (Βίλτζιες) για να συνδεθεί ο δικά το χωριό μας με το Κλαψί. Ηδη σήμερα βρίσκε- ται στα μισά, και φέτος (1996-97) αποπερατώνεται ως το Κλαψί.

Ερωτ.: Επειδή μιλάτε για τους νέους προβλέπεται κανένα έργο στο χώρο του αθλητισμού;

Απαντ.: Ευχαριστώ που με ρωτάτε, μπορώ να πω ότι το Δ.Σ. της Κοινότητας και εγώ είμαστε υ- περήφανοι που μέσα από τα πενιχρά έσσοδα της Κοινότητας καταφέραμε να κάνουμε ένα γήπεδο Μπάσκετ στον Αγ. Αθανάσιο κανονικών διαστάσεων για αγώνες δίνοντας έτσι την ευκαιρία στους νέους που εξ' άλλου ήταν και επιθυμία τους να ασχολούνται με τον αθλητισμό όχι μόνο τα δικά μας παιδιά αλλά, παιδιά και των άλλων χωριών να μαζεύονται για να παίξουν καλοκαίρι και χειμώνα, με α- ποκορύφωμα βέβαια τους αγώνες μέσω των πολιτιστικών εκδηλώσεων να βλέπουμε 1000 και 1200 άτομα θεατές να παρακολουθούν τον αγώνα και από την ευρύτερη περιοχή της Ευρυτανίας.

Ερωτ.: κ. Πρόεδρε το χωριό μας όπως ξέρετε εδαφικά παρουσιάζει δυσκολίες για την επέκταση. Βλέπετε εσείς προϋποθέσεις για νέα οικόπεδα έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα και σε άλλους Με- γαλοχωρίτες και φίλους του Χωριού να χτίσουν ένα σπίτι;

Απαντ.: Κοιτάξτε πέρα από τις δυσκολίες τις εδαφικές ως Κοινότητα βλέποντας τις ανάγκες αυ- τές προέβηκε, όπως προανάφερα, σε επεκτάσεις δικτύου ύδρευσης π.χ. προς Αγ. Γεώργιο προς Χά- νι Καρβούνη από Γαύρο, διάνοιξη δρόμων όπως προς Κλαψί μέσω Βίλιζες δίνοντας έτσι τα κίνητρα στην αξιοποίηση των γύρω περιοχών και παράλληλα την επέκταση σχεδίου του χωριού.

Ερωτ.: Οι Χωριανοί του οικισμού Γαύρου παραπονούνται ότι η Κοινότητα τους παραμελεί. Είναι έτσι;

Απαντ.: Ο Γαύρος ήταν πάντοτε, όπως και σήμερα, ένας γραφικός οικισμός του χωριού μας έχοντας και αυτός διάφορα προβλήματα. Η κοινότητα όμως προσπαθώντας να αναβαθμίσει τον οικισμό πέ- ρα απ' την αποκατάσταση του δικτύου ύδρευσης που έγινε από το προηγούμενο Κοιν. Συμβούλιο είναι στην ευχάριστη θέση να πει ότι αποπερατώνεται η τοιμεντόστρωση του δρόμου Χωριό-Γαύ- ρος, ο φωτισμός όλου του τμήματος, και ακόμη η πλακόστρωση σε γραφικό σοκάκι του Γαύρου.

Ερωτ.: Εμαθα με ευχαρίστηση ότι το Νέο Δερμάτι εντάχθηκε διοικητικά στην Κοινότητα Μεγ. Χω- ριού και αποτελεί οικισμό της. Αυτό το θεωρείται επιτυχία;

Απαντ.: Βέβαια. Ήταν μια μεγάλη προσπάθεια παλιών Κοινοτικών Συμβουλίων αφού δημιουρ- γούνται προϋποθέσεις για επέκταση και συνένωση με στόχο τη συμβολή για καλές χρηματοδοτή- σεις ανάπτυξης της περιοχής. Τελευταία γίνεται προσπάθεια για εγγραφή των κατοίκων του οικι- σμού στα μητρώα της Κοινότητας. Οπως καταλαβαίνετε οι υποχρεώσεις και οι προσπάθειες αυξά- νονται σημαντικά.

Ερωτ.: Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μια επιστροφή νέων ανθρώπων για μόνιμη εγκατά- σταση στο Μεγ. Χωριό. Είναι αλήθεια αυτό;

Απαντ.: Ναι είναι αλήθεια. Βλέπουμε μια τάση επιστροφής ή μόνιμης κατοικίας στο χωριό μας. Αυ- τό κατά τη γνώμη μου οφείλεται σε ένα πρόγραμμα αγροτουρισμού που έγινε στο Νομό φτιάχνο- ντας κτίσματα με 5 ενοικιαζόμενα δωμάτια με επιχορήγηση μέχρι και 65% του προϋπολογισμού.

Ενα κίνητρο που έδωσε μεγάλη ανάσα στην εξοικονόμηση πόρων και στη στέγαση τουριστών και επισκεπτών.

Ερωτ.: Πόσοι είναι οι μόνιμοι κάτοικοι του Μεγ. Χωριού α) το χειμώνα β) το καλοκαίρι (π.χ. τον Αύ- γουστο).

Απαντ.: Το χειμώνα οι μόνιμοι είναι περίπου 300 κυρίως ηλικιωμένα άτομα, από την Ανοιξη και

μετά ο κόσμος επιστρέφει και φτάνει στο αποκορύφωμά του τον Αύγουστο όταν το χωρίο μας γίνεται το κέντρο ενδιαφέροντος ανάμεσα στα χωριά της Ευρυτανίας όπου ξεπερνά τους χίλιους κατοίκους Μεγαλοχωρίτες-σες που έρχονται από τα μεγάλα αστικά κέντρα, και το εξωτερικό.

Ερωτ.: Πόσα σπίτια διαθέτουν σήμερα ενοικιαζόμενα δωμάτια;

Απαντ.: Υπάρχουν γύρω στα εννέα νεόκτιστα σπίτια σε παραδοσιακό στυλ των 5 δωματίων, δίκλινα και τρίκλινα με τις προβλεπόμενες προδιαγραφές και μπορούν να φιλοξενήσουν περίπου 100-120 άτομα.

Ερωτ.: Τα ξενοδοχεία του Μεγ. Χωριού τι δυνατότητες έχουν σήμερα για τους επισκέπτες;

Απαντ.: Οπως ξέρετε υπάρχει το Κοινοτικό Ξενοδοχείο στην Πλατεία του χωριού. Είναι παραδοσιακά χτισμένο και διαθέτει 17 δωμάτια ύπουν με θέα προς την ευρύτερη περιοχή, έχει δυνατότητα στέγασης 40-50 άτομα και λειτουργεί υπό την διεύθυνση του κ. Θεόδωρου Μπούρα.

- Επίσης τα τελευταία δύο-τρία χρόνια ολοκληρώθηκε και λειτουργεί μια σύγχρονη Ξενοδοχειακή μονάδα υπό τη διεύθυνση του κ. Αλέκου Καρβέλη. Είναι το Ξενοδοχείο "ΔΡΥΑΣ" χτισμένο στην παραπόταμία περιοχή του Αϊ Γιώργη μέσα στην καταπράσινη κοιλάδα του Καρπενησιώτη ποταμού.

Διαθέτει γύρω στα 20 δωμάτια.

Ερωτ.: Το χιονοδρομικό κέντρο του Βελουχιού, πόσο βοηθάει στον εσωτερικό τουρισμό;

Απαντ.: Πάρα πολύ. Χρόνο με το χρόνο προσελκύει όλο και περισσότερο κόσμο χάρη στις ανέσεις που διαθέτει με αποτέλεσμα να έχουμε κίνηση στα ενοικιαζόμενα δωμάτια-και γενικά τα καταστήματα της περιοχής.

Ερωτ.: Σε ποιά σειρά κατατάσσεται το Μεγ. Χωριό από πλευράς τουριστικής και πολιτιστικής κίνησης, σε σχέση με τα άλλα χωριά της Ευρυτανίας;

Απαντ.: Από ότι γνωρίζω δεν νομίζω να υπάρχει άλλο χωριό που να προσελκύει περισσότερο κόσμο.

- Πιστεύω ότι το Μεγ. Χωριό έρχεται πρώτο.

Ερωτ.: Πως βλέπετε την τουριστική κίνηση φέτος (1996) σε σχέση με άλλα χρόνια;

Απαντ.: Φέτος παρά τη γενικότερη πτώση της τουριστικής κίνησης, στο χωρίο μας δεν έγινε ιδιαίτερα αισθητή.

- Το Μεγ. Χωριό είναι ενταγμένο στους τουριστικούς χάρτες της χώρας. Μπορώ να πω φέτος είχαμε ανεβασμένη κίνηση. Κάθε μέρα φτάνουν στο Μεγ. Χωριό 2-3 πούλμαν με τουρίστες, χώρια τα I.X. αυτοκίνητα που έρχονται. Τυχαίνει Σαββατοκύριακα που έρχονται και 10 πούλμαν. Αυτό βοηθάει και ενθαρρύνει πάρα πολύ τους επαγγελματίες του χωριού μας.

Ερωτ.: Πώς πήγε η πολιτιστική εβδομάδα του Μεγάλου Χωριού φέτος; Τι συμμετοχές υπήρχαν;

Απάντ.: Η πολιτιστική εβδομάδα όπως γνωρίζετε εδώ και αρκετά χρόνια έχει καθιερωθεί στο χωρίο μας και αποτελεί ένα από τα κορυφαία γεγονότα για την Ευρυτανία. Οργανώτρια αρχή είναι ο Σύνδεσμος και η Κοινότητα. Μέσα λοιπόν από μία αρμονική συνεργασία καταφέραμε να κάνουμε τις εκδηλώσεις στο χωριό πόλο έλξης και προβολής σε εκατοντάδες ανθρώπους κάθε ηλικίας που με τη συμμετοχή τους στις διάφορες εκδηλώσεις δίνουν μια ξεχωριστή ζωντάνια στο χώρο. Είναι μία επιτυχία που ανήκει σε όλους μέσα από μια συλλογική προσπάθεια θα την κάνουμε και καλύτερη.

Ερωτ.: Είναι αλήθεια ότι το Λαογραφικό Μουσείο προσελκύει πάρα πολλούς επισκέπτες και έκανε το Μεγ. Χωριό γνωστό έξω από τα σύνορα της Ευρυτανίας;

Απαντ.: Το Λαογραφικό Μουσείο, ήταν το όνειρο θάλεγα, που έγινε πραγματικότητα. Ήταν κάτι που έλλειπε από πολλά χρόνια. Δείχνει και θυμίζει κάποιες παλέρες εποχές τον τρόπο ζωής και εργασίας με τα εκθέματα που σε άρτια εκθεσιακή οργάνωση υπάρχουν. Το επισκέπτονται Σχολεία και χιλιάδες ένονται κάθε χρόνο κάνοντας τα καλύτερα σχόλια.

- Υπολογίζεται ότι το επισκέφθηκαν πάνω από 5.000 άνθρωποι.

Ερωτ.: Από πλευράς οργάνωσης πως πάει το χωριό; Εννοώ τις διάφορες βασικές υπηρεσίες.

Απαντ.: Το Μεγάλο Χωριό σταν κεφαλοχώρι ανέκαθεν είχε, και έχει: Αστυνομία, Ταχυδρομείο (ΕΛΤΑ), Αγροτικό Ιατρείο και βέβαια μόνιμο ιερέα.

Ερωτ.: Με την ύδρευση του Χωριού πως πάμε έχουμε επάρκεια νερού;

Απαντ.: Μετά την αντικατάσταση του δικτύου Κεφαλοβρύσου από προηγούμενα συμβούλια δεν

υπάρχουν πλέον απώλειες νερού και πιστεύω ότι επαρκεί για οικιακή χρήση και μόνο.

- Οι υδρομετρητές τοποθετήθηκαν για περίπτωση λειψυδρίας, βέβαια είναι αυτονότο ότι η κατάρχηση με τα λάστιχα για πότισμα κήπων τους καλοκαιρινούς μήνες δημιουργεί πρόβλημα.

Ερωτ.: Μαθαίνω ότι στο Δημοτικό Σχολείο άρχισε η αντίστροφη μέτρηση, κάθε χρόνο έχουμε και περισσότερα παιδιά.

- Είναι έτσι;

Απαντ.: Για τα προβλήματα του Σχολείου έχουμε μια ιδιαίτερη ευαισθησία. Εχετε δίκηο. Πριν λίγα χρόνια είχε φθάσει σε σημείο να έχει μόνο 12-14 μαθητές.

- Σήμερα το νούμερο αυτό υπερδιπλασιάστηκε και έχουμε γύρω στα 40 παιδιά. Το Σχολείο είναι διθέσιο (2 δάσκαλοι) και έχουμε και νηπιαγωγείο με 6 παιδάκια περίπου. Με ευχαρίστηση σας πληροφορώ ότι μετά από προσπάθειες έγινε η αντικατάσταση πορτοπαραθύρων με σύγχρονη κατασκευή. Επίσης τοποθετήθηκε κεντρική θέρμανση (καλοριφέρ).

Η δαπάνη καλύφτηκε από τον Οργανισμό Σχολικών κτιρίων και τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση.

Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι δεν έχουμε μόνιμους δασκάλους, δυστυχώς κάθε χρόνο αλλάζουν και βέβαια είναι απ' τα πιο μακρινά μέρη της Ελλάδος με αποτέλεσμα να απουσιάζουν συχνά. (Παίρνουν άδειες, αρρωσταίνουν κλπ.) Θάλεγα το Μεγ. Χωριό έχει ανάγκη τουλάχιστο από ένα μόνιμο δάσκαλο.

Ερωτ.: κ. Πρόεδρε πως βλέπεις τη συνεργασία α) με το Σύνδεσμο Μεγαλοχωριτών β) με τα γειτονικά χωριά;

Απαντ.: Κοιτάζετε η συνεργασία με το Σύνδεσμο πιστεύω ότι είναι επιτακτική ανάγκη διότι ο στόχος είναι κοινός, αγάπη για πρόοδο και ανάπτυξη του Μεγ. Χωριού.

- Όσο αφορά τα γύρω χωριά θάλεγα το ίδιο, αν λειτουργήσουμε συλλογικά τα χωριά της ποταμιάς θα πετύχουμε πολλά, διότι τα προβλήματα τρέχουν, είναι πολλά και κοινά όπως για παράδειγμα τα λύματα όλων των χωριών καταλήγουν στο ποτάμι (Καρπενησώτη) και ήδη είμαστε στο χείλος οικολογικής καταστροφής. Τα σκουπίδια πρέπει να φεύγουν μακριά απ' τα χωριά σε σημεία κατάλληλα για ταφή ή καύση. Η συλλογική συνεργασία λοιπόν θα είναι πιο δυνατή και θα ακουστεί καλύτερα στους διάφορους φορείς της πολιτείας για την τελική επίλυση των προβλημάτων.

Ερώτ.: Για την επέκταση του Κοιμητηρίου του χωριού μας από δωρεές χωριανών μας προστέθηκαν 2 κτήματα.

Τι γίνεται με την επέκταση για να λυθεί αυτό το σοβαρό πρόβλημα; Δεν μπορεί η πολιτεία να βρεί 2 μέτρα γης για τη μόνιμη κατοικία των πολιτών της;

Απαντ.: Εδώ πιστεύω ότι είναι το σοβαρότερο πρόβλημα του χωριού. Υπάρχει Προεδρικό Διάταγμα υπ' αριθ. 1128/80 ΦΕΚ 284/15/12/80 που ορίζει ότι η δημιουργία νέου κοιμητηρίου (Νεκροταφείου) ή επέκταση των υπαρχόντων πρέπει να είναι τουλάχιστον 250 μέτρα από πρώτερα κατοικημένη περιοχή 100 μέτρα από μεμονομένες κατοικίες και πηγάδια, και 50 μέτρα από πηγές πόσιμου νερού. Αρα δεν μπορούμε να επεκταθούμε με αποτέλεσμα να βρισκόμαστε στη δυσάρεστη θέση να υποχρεώνουμε στην γρήγορη εκταφή, δηλαδή στα 4 χρόνια. Αυτό συνεπάγεται οικονομικές υποχρεώσεις των συγγενών και μακάβριες καταστάσεις που υποβαθμίζουν τον πολιτισμό.

Ερωτ.: Υπάρχουν παράπονα ότι φέτος το καλοκαίρι (1996) το προαύλιο του Δημ. Σχολείου έγινε "DISCO" αφήνοντας δύο φορές τους χωριανούς (που ήλθαν να ξεκουραστούν) αϋπνους από τα πολλά ντεσμπέλ.

Δεύτερο γιατί "περιφρονείται" το θρησκευτικό συναίσθημα (έστω των ηλικιωμένων πολιτών) με την κατάλυση της νηστείας με πανηγύρια κρεατοφαγίας παραμονές της Παναγίας. Δεν θα μπορούσε να γίνεται η απονομή των επάθλων μιά-δυσό μέρες μετά τ. Δεκαπενταύγουστο;

Απαντ.: Πρώτο για το πάρτυ "DISCO". Οπως γνωρίζετε στο χωριό μας υπάρχει ποδοσφαιρική ομάδα με την επωνυμία "Α.Ο. ΠΟΤΑΜΙΑ" που κάνει πρωταθλητισμό με αυξημένα έξιδα συντήρησης, μετακίνησης κ.λ.π.

- Εγινε λοιπόν το πάρτυ προς οικονομική ενίσχυση μέσω διασκέδασης της ομάδας ζητώντας την κατανόηση των χωριανών με μόνο σκοπό την καλή πορεία, και εμμέσως την προβολή του Μεγ. Χωριού.

Οσον αφορά το θρησκευτικό συναίσθημα ότι περιφρονείται παραμονές της Παναγίας δεν θα τόλεγα, διότι πιστεύω ότι η τουριστική έξαρση παρουσιάζεται το πρώτο 15ήμερο του Αυγούστου και μέσω των πολιτιστικών εκδηλώσεων πρέπει να την εκμεταλλευτούμε.

Αρα, συμπτωματικά πρέπει οι απονομές να γίνονται σε αυτό το χρόνο, πρίν ο κόσμος αρχίσει και φεύγει.

Ερωτ.: Είναι αλήθεια ότι αναβιώνει το έθιμο χορωδίας ανδρών και λέει τα "ΚΑΛΗΜΕΡΑ" την παραμονή των Φώτων;

Απαντ.: Το έθιμο "ΚΑΛΗΜΕΡΑ" προουπήρχε, και εμείς στο χωριό διατηρούμε την παράδοση λέγοντας τα κάλαντα παραμονή των Φώτων από σπίτι σε σπίτι του Χωριού και των οικισμών Γαύρου και Νέου Δερματίου αργά τη νύχτα της παραμονής. Ανήμερα των Φώτων το βράδυ γίνεται μεγάλο τσιμπούσι με πρωταγωνιστές τους καλημεράδες και την συμμετοχή όλων των χωριανών από τα χρήματα που μαζεύονται.

Ερωτ.: κ. Πρόεδρε έχετε κάτι να μας πείτε για την συνεργασία και την προσφορά της Γραμματέως, της κας Βασιλικής Χάσκου-Ιβρου;

Απαντ.: Ευχαριστώ για την ερώτηση. Η κα Χάσκου-Ιβρου ως γραμματέας υπηρετεί την κοινότητα επί 14 χρόνια.

- Η συνεργασία της μαζί μου είναι άψογη και η προσφορά στους κατοίκους του χωριού είναι μεγάλη και θετική. Εξυπηρετεί τους κατοίκους του χωριού και μη, με τον καλύτερο τρόπο ακόμα και σε ώρες εκτός εργασίας στο Γραφείο της Κοινότητας.

- Κύριε Γαβρύλη εδώ θα πρέπει να σε ευχαριστήσω εκ μέρους των αναγνωστών της Φωνής του Μεγ. Χωριού για το χρόνο που διαθέσατε για να τους ενημερώσετε.

- Πιστεύω πολλά από τα οποία μου είπατε, θα συμβάλλουν στην ακόμη καλύτερη συνεργασία των απανταχού Μεγαλοχωριών για περισσότερη πρόοδο και κοινωνική σύμπνοια, πράγμα που κατά τη γνώμη μου γίνεται ολοένα και πιο σπάνιο στις μέρες που ζόμε. Θα ήθελα επίσης και προσωπικά να σου ευχηθώ ατομική και οικογενειακή υγεία και δύναμη στο έργο που ανέλαβες για το καλό του χωριού μας.

Εκδρομή Εξωτερικού

Ο Σύνδεσμος μας προετοιμάζει εκδρομή στην Ιταλία για το πρώτο 10/ήμερο Ιουλίου 1997. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα 9333789 και 7211781 για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής.

To Δ.Σ.

Ο κ. Χαρ. Λώλος προσφέρθηκε να ανοίγει κάθε Τετάρτη 6-8 μ.μ. τα γραφεία του Συνδέσμου μας.

To Δ.Σ. τον ευχαριστεί και εύχεται πάντα οι Μεγαλοχωρίτες να βρίσκονται κοντά μας.

ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΤΙΚΑ



Ενας αξιόλογος Μεγάλο Χωρίτης ο δικηγόρος κ. ΜΙΧΑΛΗΣ Κ. ΛΙΑΠΗΣ και πάλι στην ελληνική Βουλή.

Του ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο του και μην ξεχνάει το Μεγάλο Χωρίο.

Ετοι ψήφισαν οι Μεγαλοχωρίτες στις Βουλευτικές Εκλογές (22-9-96)

Εγγεγραμένοι: 546 Εψήφισαν: 412 Εγκύρα: 399

Πήραν:

ΠΑΣΟΚ	186 (Μάκκας 133, Τσιγαρίδας 50)
Ν.Δ.	165 (Παναγιωτόπουλος 103, Τσίπρας 52)
ΔΗΚΙ	17
ΣΥΝ.	16
Κ.Κ.Ε.	11
ΠΟΛ. ΑΝ	3

Αυγουστιάτικο ραντεβού

Και φέτος (1996) η τουριστική κίνηση στο χωριό μας ήταν μεγάλη. Είχαμε μεγάλη προσέλευση χωριανών και φίλων του χωριού από την Ελλάδα και το εξωτερικό Αμερική, Αυστραλία και αλλού.

Το Αυγουστιάτικο ραντεβού στο Χωριό έχει σχεδόν καθιερωθεί από πολλά χρόνια. Το χωριό ξαναζωντανεύει και γνωρίζει ολοένα και μεγαλύτερη πρόοδο κια ανάπτυξη.

(Γ.Κ.Σ.)

Δωρεά για τη Λαϊκή Βιβλιοθήκη

Συνεχίζονται από αγαπητούς συγχωριανούς μας οι δωρεές βιβλίων για τη Λαϊκή Βιβλιοθήκη του χωριού μας ενδιαφέροντα βιβλία - εγκυκλοπαίδειες προσφέρθηκαν από τους: Γ. Δανήλη, Γ. Ζαβό, Σπ. Παλιούρα, Τ. Κοντομέρκο, Ι. Ζούμπο.

Θερμά τους ευχαριστούμε και αναμένονται μιμητές. Με αργό ρυθμό συνεχίζεται η οργάνωση της βιβλιοθήκης. Αναζητούνται εθελοντές για βοήθεια.

Η διαμόρφωση της πλατείας στο "Μυλοκάλανο"

Με διάλογο αμοιβαία κατανόηση και κυρίως με διάθεση για σωστή και γρήγορη αξιοποίηση του χώρου προς όφελος όλων των κατοίκων του Χωριού μας, προχωρούν οι διεργασίες ώστε να περιέλθει στην κυριότητα της Κοινότητας η πλατεία που διαμορφώνεται από τις επιχωματώσεις στο "Μυλοκάλανο".

Είναι πλέον καιρός

Για απαράδεκτα μεγάλο χρονικό διάστημα τα αλσύλια του Χωριού μας (Αη Γιάνη, Αη Θανάση, Αη Λια, Κεφαλόβρυσο κ.ο.κ.) μένουν αναξιοποίητα. Και όμως το καθένα από αυτά και όλα μαζί είναι χώροι αξεπέραστης ομορφιάς που χρειάζεται το Χωριό μας και χρειάζονται και αυτά την προσοχή μας.

Οστεοφυλάκιο

Στο κοιμητήριο του χωρού μας, το οστεοφυλάκιο ανακαινίστηκε στη μνήμη ΚΩΝ/ΝΟΥ και ΕΛΕΝΗΣ ΓΑΒΡΙΛΗ από τα εγγόνια τους ΘΕΟΔΩΡΟ και ΣΤΕΛΙΟ ΑΘ. ΜΑΚΡΗ.

Αξέπαινη η χειρονομία τους.

Ο Σύνδεσμος και οι Μεγαλοχωρίτες τους ευχαριστούν και τους εύχονται υγεία και κάθε προκοπή.

Οι ξενητεμένοι μας κοντά μας

Είχαμε τη χαρά και την ευχαρίστηση και φέτος να συναντήσουμε συγχωριανούς μας από την Αμερική, Αυστραλία και αλλού.

Πολλοί από μας είχαν ν' ανταμώσουν απ' τα μαύρα χρόνια του εμφυλίου. Συγκίνηση και χαρά σε κάθε τέτοιο αντάμωμα.

Ο Βασίλης Μωρίκη κι η γυναίκα του, ο Τάκης Μακρυγιάννης (Πρόεδρος Μεγαλοχωριτών Αμερικής) κι η γυναίκα του, ο Καλυβιώτης ο Σωτήρης (Αντιπρόεδρος Μεγαλοχωριτών Αμερικής), ο Δημόπουλος και η γυναίκα του, ο Λιάπτης ο Κώστας με τη γυναίκα του και τα παιδιά του, και άλλοι που διαφεύγουν αυτή τη στιγμή τα ονόματά τους.

Ευχαριστήρια γι' αυτούς που συνεργάζονται με την "ΦΩΝΗ"

- με συνεργασίες
- με γνωστοποιήσεις
- με φωτογραφικό υλικό
- με προτάσεις
- με ιδέες.

Ζητούμε συγγνώμη και κατανόηση για οποιεσδήποτε παραλείψεις ή λάθη που διορθώνονται σ' επόμενη έκδοσή μας αφού ενημερωθούμε ή το διαπιστώσουμε. Να' στε σύγουροι δεν υπάρχει ποτέ σκοπιμότητα ή κακή πρόθεση.

ΔΙΟΡΘΩΣΗ: Στο προηγούμενο τεύχος 97-100A/B, 1995 και στη σελίδα 41, δεύτερη στήλη 10 σειρά, το σωστό είναι: Μαρίκα - Καναρά - ΠΡΙΓΚΗΦΙΛΗ.

Η Συντακτική Επιτροπή

ΧΩΡΙΑΝΟΙ

Για κάθε κοινωνικό γεγονός ή οποιανδήποτε άλλη είδηση που ενδιαφέρει τους Μεγαλοχωρίτες, παρακαλείσθε να ενημερώνετε το Σύνδεσμό μας.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

• Ατύχημα στον κ. Νομάρχη

Τον νοστηλευόμενο στο Νοσοκομείο Καρπενησίου (μετά από ατύχημα) επισκέφθηκαν και του ευχήθηκαν σύντομη αποκατάσταση της υγείας του ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Τάσος Κοντομέρκος και ο Πρόεδρος της Πολιτιστικής εβδομάδας του χωριού μας Φίλιππος Καλλιάνης. (Αύγουστος 1996)_

• Η Επιτροπή γυναικών του Συνδέσμου στο Μεγάλο Χωριό, της οποίας την ευθύνη εκ μέρους του Συνδέσμου έχει η κ. Μυρσίνη Δανίλη επισκέφθηκε για δεύτερη φορά το Γηροκομείο Καρπενησίου και μοίρασε δώρα στους γέροντες.

• Στο Ραδιοφωνικό σταθμό Καρπενησίου "Ράδιο Καρπενήσι" προσκλήθησαν στις 17 Αυγούστου 1996 ο Πρόεδρος της Κοινότητας κ. Ι. Γαβρίλης και ο Πρόεδρος των πολιτιστικών εκδηλώσεων κ. Φ. Καλιάνης και έδωσαν συνέντευξη για τις πολ. εκδηλώσεις του Αυγούστου στο Μεγάλο Χωριό.

Στη συνέντευξη ετονίσθη η μεγάλη επιτυχία που έχουν οι εκδηλώσεις αυτές όχι μόνο για το Μεγάλο Χωριό αλλά και για το Νομό. Τη συνέντευξη πήρε η δημοσιογράφος κ. Μπακογιάννη.

• **Χορός Συνδέσμου:** Μεγάλη επιτυχία και προσέλευση είχε φέτος ο χορός του Συνδέσμου στις 29 Νοεμβρίου στο κέντρο "ΑΜΑΛΘΕΙΑ". Χορός και διασκέδαση μέχρι το πρωί.

Το Δ.Σ. ευχαριστεί τους Μ. Γάσπαρη και Φ. & Μ. Καλλιάνη και Μ. Δανίλη που συντέλεσαν στην επιτυχία του χορού.

• Δύο νέες σελίδες ξεκινούν στο περιοδικό από την έκδοση αυτή.

Η σελίδα "Ιατρική στήλη" με θέματα που ενδιαφέρουν όλους μας και η σελίδα "παραδοσιακής κουζίνας" με παραδοσιακές συνταγές του τόπου μας. Τις συνταγές αυτή τη φορά τις πήραμε από την κ. Ειρήνη Λαμπαδάρη (παπαδιά του χωριού).

(M.K.)

Η Γιορτή της Καλλιακούδας

Την Κυριακή, 18 Αυγούστου 1996 όλοι οι δρόμοι της Καλλιακούδας οδηγούσαν στα Λακώματα, στο εκκλησάκι της Παναγίας και στο μνημείο των πεσόντων κατά την ηρωϊκή μάχη της 28 και 29 Αυγούστου 1923, που συνέβει σ' αυτά τα κορφοβιούνια. Εκεί έγινε η καθιερωμένη από το 1979 γιορτή της Καλλιακούδας. Το εκκλησάκι και ο γύρω χώρος του γέμισε από πιστούς που παρακολουθούσαν την Αρχιερατική λειτουργία από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Καρπενησίου κ. Νικόλαο και τον Ιερέα Παπά Κώστα Λυμπαδάρη. Επίσημοι, με την γενική έννοια, βουλευτές, Νομάρχες, Δήμαρχοι, δεν υπήρχαν. Ήταν όμως εκεί, οι Πρόεδροι των χωριών μας και των Συλλόγων μας αντιπρόσωποι από Δασαρχείο, Πυροσβεστική Αστυνομία, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου περιοχής Τ. Δήμου Ευρυτάνων, και κυρίως ήταν εκεί οι κάτοικοι των χωριών, που δεν περιμένουν επιστήμους για να προσέλθουν και να γλεντήσουν.

Μετά την επιμνημόσυνη δέηση και την κατάθεση στεφάνων, κάτω από τα ψηλά έλατα, στρώθηκαν τα τραπέζια. Πάνω στα χλωρά λατσούδια η κουβέρτα απλωμένη και γύρω της σταυροπόδι νέοι και γέροι, άνδρες και γυναίκες απολάμβαναν το φαιγητό τους με την όρεξη που χαρίζει η Καλλιακούδα.

Η ορχήστρα του Γιώργου Γαβρίλη (Μητρούκα) κρατούσε συντροφιά με τα τραγούδια της.

Για πρώτη φορά φέτος η μετάβαση στα Λακώματα γινόταν και με το λεωφορείο του ΚΤΕΛ, και ήταν επιτυχημένη επιλογή.

Ευχαριστίες στο Δασαρχείο Καρπενησίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Μεγαλοχωριών "Η ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ" αισθάνεται την ανάγκη και την υποχρέωση μέσα από τη "ΦΩΝΗ"... του, να εκφράσει δημόσια τις πιο θερμές ευχαριστίες του προς τους αρμόδιους του Δασαρχείου Καρπενησίου και ιδιαίτερα στον προιστάμενο του Δασάρχη κ. Καραγεώργο (Δασονόμο) γιατί με ιδιαίτερη ευαισθησία αφουκράζονται τα αιτήματά μας και συμπαραστέκονται μ' οποιοδήποτε τρόπο και ειδικά με γνώμη και συμβουλή.

Με την ευχή κάθε χρόνο και καλύτερα, όπως αρμόζει σε μία πανελλαδική γιορτή, όπως πανελλαδικής σημασίας ήταν και η μάχη, αφήσαμε την Καλλιακούδα. Αξίζουν συγχαρητήρια στην οργανωτική επιτροπή και ιδιαίτερα στον Κώστα Μπακατσιά που σήκωσε το μεγαλύτερο βάρος της διοργάνωσης.

(Χ.Γ.)

Εξόρμηση Καθαριότητας

Στα πλαίσια της εκπολιτιστικής εβδομάδας και φέτος (1996) κλήθηκαν από την Ομάδα Πρωτοβουλίας για την καθαριότητα του χωριού μας να πάρουν μέρος στην εξόρμηση καθαριότητας.

Η ομάδα γνωρίζει ότι με την προσπάθεια αυτή και το κάλεσμα δεν λύνεται το πρόβλημα της ρύπανσης όμως πιστεύει πως θα ευαισθητοποιήσει όλους μας για πιο καθαρές μέρες στο χωριό μας.

Με σύνθημα κράτα το χωριό, το δρόμο, την γειτονιά όπως και την αιλή του σπιτιού σου καθαρή έκεινησαν την.... καθαρίζοντας το δρόμο από Μυλοκάλανο μέχρι τον Αηγ-Γιάννη. Πήραν μέρος οι Φ. Γρουμπάς, Κ. Μπακατσιάς, Δ. Διαμαντόπουλος, Γ. Διαμαντόπουλος, Φ. Καλλιάνης, Μ. Καλλιάνη, Τ. Κοντομέρκος.

Παιδιά: Μάχη κ. Δημ. Γαβρίλη, Ρ. Βαστάκη, Μ. Κουρλέτα, Αν. Κρητικού.

Στον Κεφαλόβρυσο καθάρισαν οι Σ. ΣΙΤΑΡΑΣ και Β. ΓΑΒΡΙΛΗΣ.

Του χρόνου ελπίζουμε σε περισσότερους.

(Τ.Κ.)

Ευχαριστήρια

1) Προς την οικογένεια του αποβιώσαντος Γεωργίου Ε. Πριτσιόλα.

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Μεγ. Χωριού και το Κοινοτικό Συμβούλιο εκφράζουν τις ευχαριστίες τους, για τη δωρεά των 150.000 δραχ. που προσφέρανε στην Κοινότητα, για τη συντήρηση του Δημ. Σχολείου Μεγ. Χωριού χρήματα που προέρχονται από προσφορές συγγενών και φίλων στη μνήμη του αποβιώσαντος την 27-9-96 Γεωργ. Ε. Πριτσιόλα, αντί στεφάνου.

2) Τους αδελφούς Θεόδωρο και Στέλιο Μακρή, το γένος Γαβρίλη, για την ανακαίνηση του οστεοφυλακίου της Κοινότητας, στη μνήμη του παππού και γιαγιάς Κων/νου και Ελένης Γαβρίλη.

3) Τον γιατρό Κοντοθανάση Νικόλαο, για το χρηματικό ποσό των 50.000 δραχμ. για την εκπαιδευτική εκδρομή του Δημοτικού Σχολείου.

4) Την κ. Παπαγιάννη Ελισσάβετ, για την κατασκευή της κοινοτικής βρύσης "Παπαγιαννάκη".

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ ΣΤΟ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

Ο πρόεδρος και το Κοινοτικό Συμβούλιο του Μεγάλου Χωριού μέσα

από τη "ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ"

εκφράζει εγκάρδιες ευχαριστίες προς το προσωπικό Δασαρχείου

και την υπηρεσία του γενικά για όλα όσα κάνει στο χωριό μας

για την πρόσοδο και την προβολή του

Μεγαλοχωρίτη Μεγαλοχωρίτισσα

Μη ξεχνάς ποτέ το χωριό σου.

Από σένα εξαρτάται η διατήρηση του, η πρόοδος και η προκοπή του.

Γ' αυτό έλα με την πρώτη ευκαιρία να πιείς κρύο νερό, ν' αναπνεύσεις καθαρό αέρα, να περπατήσεις τους δρόμους του, τα σοκάκια που περπάτησες παιδί. Να θυμηθείς... να ηρεμήσεις.

ΑΗΕΙΑΡΧΙΚΑ

ΜΗΤΡΩΟΝ ΤΩΝ ΑΡΡΕΝΩΝ
ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΟΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ
· ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Κατερινήσθη συμβάνως τῷ Νύμω ΔΝΖ'

1823

Διαμαντόπουλος Γεώργιος (υιός του ο αναγραφόμενος Κωνσταντίνος με έτος γεν. 1853, ό.π.).

Παλιούρας Νικόλαος (υιός του ο αναγραφόμενος Σπυρίδων, με το ίδιο έτος γεν. ό.π.).

Φλώρος Αθανάσιος (υιός του ο αναγραφόμενος Ιωάννης, με το ίδιος έτος γεν., ό.π.).

Χατζαντώνης Νικόλαος (υιός του ο αναγραφόμενος Ηλίας, με το ίδιο έτος γεν. ό.π.).

1824

Βασιλόπουλος Γεώργιος (υιός του ο αναγραφόμενος Αθανάσιος, με έτος γεν. 1854, ό.π.).

Γαληνός Δημήτριος (υιός του ο αναγραφόμενος Αλέξανδρος, με το ίδιο έτος γεν. ό.π., πρόκειται για τον αείμνηστο διακεκριμένο Δάσκαλο του χωριού μας, του οποίου η μικρή θυγατέρα Λένη (Ελένη), σύζυγος μετέπειτα του Πρωθιερέως του χωριού μας αειμνήστου Πλατα-Ιωάννου Πουρνάρα και μητέρα των αειμνήστων δημοσιογράφων Ανδρέα, Νικολάου και Δημητρίου Πουρνάρα, είδε στα "Λακώματα" του όρους Καλλιακούδα σε μεσημβρινό όραμα την Παναγία.. με το ιερό προσωνύμιο "Παναγία η Καλλιακούδα". Ιδε. "Φ.τ. Μ.Χ.", φ. 47-50 (1982-83) σελ. 18-19, κ.άλ.).

Κουβέλης Νικόλαος (υιός του ο αναγραφόμενος Γεώργιος, με το ίδιο έτος γεν., ό.π.).

Τζαβέλης Νικόλαος (υιός του ο αναγραφόμενος Χρήστος, με το ίδιο έτος γεν., ό.π.).

Χρηστόπουλος Χρήστος (υιός του ο αναγραφόμενος Χαράλαμπος, με το προσωνύμιο "Τσιάρας" και με το ίδιο έτος γεν., ό.π.).

1825

Αναγνωστόπουλος Ιωάννης (υιός του ο αναγραφόμενος Δημήτριος, με το ίδιο έτος γεν., ό.π.).

Γεωργανόπουλος Κωνσταντίνος (υιός του ο αναγραφόμενος Δημήτριος, με το ίδιο έτος γεν., ό.π.).

Λαδόπουλος ή Κοτρώνης Ιωάννης 1827 (υιός του ο αναγραφόμενος Γεώργιος, με το ίδιο έτος γεν., ό.π.).

Μεσίρης Ιωάννης (υιός του ο αναγραφόμενος Βασίλειος, με το ίδιο έτος γεν., ό.π.).

Πριγκιφίλης Κωνσταντίνος (υιός του ο αναγραφόμενος Αθανάσιος, με το ίδιο έτος γεν., ό.π.).

Σκαρπής Ζαχαρίας (υιός του ο αναγραφόμενος Σπυρίδων, με το ίδιο έτος γεν., ό.π.).

1826

Κόκοτος Ιωάννης (υιός του ο αναγραφόμενος Ζαχαρίας, με έτος γεν. 1856, ό.π.).

Λάλος Δημήτριος (υιός του ο αναγραφόμενος Νικόλαος, με το ίδιο έτος γεν. ό.π.).

Λάλιος Σπυρίδων (υιός του ο αναγραφόμενος Ιωάννης, με το ίδιο έτος γεν., ό.π.).

Μπαγούρδας Γεώργιος (υιός του ο αναγραφόμενος Κωνσταντίνος, με το ίδιο έτος γεν., ό.π.).

Πριόβολος Ζαχαρίας (υιός του ο αναγραφόμενος Γεώργιος, με το ίδιο έτος γεν., ό.π.).

Χατζόπουλος Γεώργιος (υιός του ο αναγραφόμενος Αθανάσιος, με το ίδιο έτος γεν., ό.π.).

Καπούλας Δημήτριος (υιός του ο αναγραφόμενος Γεώργιος, με έτος γεν., 1857, ό.π.).

Μπόμπολος Γεώργιος (υιός του ο αναγραφόμενος Κωνσταντίνος, με το ίδιο έτος γεν., ό.π.).

Μαργαριτόπουλος Ιωάννης (υιός του ο αναγραφόμενος Κωνσταντίνος με το ίδιο έτος γεν., ό.π.).

Τρίψας Ιωάννης (υιός του ο αναγραφόμενος Κωνσταντίνος, με το ίδιο έτος γεν. ό.π.).

(Συνεχίζεται)

+ π. Κ.Δ.Β.



ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ



Βουλευτές Ευρυτανικής καταγωγής

Κατά τις πρόσφατες εκλογές της 22-9-96, εκτός από τον εκλεγόντα στο νομό μας Βουλευτή κ. ΑΘΑΝ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟ, εκλέχθηκαν και άλλοι πέντε (5) βουλευτές που έχουν την καταγωγή τους ή συγγενεύουν με την Ευρυτανία. Συγκεκριμένα εκλέχθηκαν με το ΠΑΣΟΚ: ΒΕΡΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ (Κρίκελλο), ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ (Ροσκά) ΣΑΛΑΓΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΣ (περιοχή Αγράφων) και με τη Ν.Δ. οι ΛΙΑΠΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ (Μεγάλο Χωριό) και ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΝΤΟΡΑ (σύζυγος του αείμνηστου ΠΑΥΛΟΥ ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ από τα Βελωτά).

Από τους παραπάνω έγιναν υφυπουργοί οι κ. κ. ΒΕΡΕΛΗΣ ΧΡ. και ΜΠΑΛΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ. Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο τους.

Συμπατριώτες μας που διαπρέπουν

Γιαννακόπουλος Αθανάσιος. Με απόφαση του Εκλεκτορικού Σώματος του Κτηνιατρικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης γίνεται Καθηγητής στον τομέα παραγωγής Ιχθυολογίας-Οικολογίας, Προστασίας Κτηνιατρικής, του Τμήματος της Κτηνιατρικής Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών. Ο κ. Αθαν. Γιαννακόπουλος γεννήθηκε και μεγάλωσε στα Ψιανά Ευρυτανίας.

Φαλλής Δημήτριος. Πήρε το πρώτο βραβείο και μετάλλιο στο διαγωνισμό “ΜΕΛΙΝΕΙΑ ΤΡΟΠΑΙΑ” ποίησης και λογοτεχνίας που οργάνωσε στο Πολιτιστικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων η Εταιρεία Ελλήνων Λογοτεχνών, για την ποιητική του Συλλογή “της πίστης και της πατρίδας”, που εκδόθηκε από το Φιλοπρόδοδο Σύλλογο Δομνίστας Ευρυτανίας.

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΚΟΥΤΛΟΥΜΟΥΣΙΟΥ
ΑΓΙΟΝ ΟΡΟΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ-ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ
ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ “ΕΥΓΕΝΙΟΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ”

*Διονύσιος ο εκ Φουρνά
και το έργον του
250 έτη από της εκδημίας του*

*Υπό την αιγίδα και ευλογίαν
της Α.Θ.Π. των Οικουμενικού Πατριάρχου
Κυρίου Βαρθολομαίου*

**Διονύσιος ο εκ Φουρνά
Τετραήμερο Συνέδριο στο Καρπενήσι**

Τετραήμερο συνέδριο πραγματοποιήθηκε στο Καρπενήσι από 11 μέχρι 14 Οκτωβρίου. Διοργανωτές, ήταν η Μητρόπολη Καρπενησίου και η Μονή Κουτλουμουσίου του Αγίου Ορους, ενώ ο συντονισμός των εργασιών του, ανήκε στην ευθύνη του Συνδέσμου “Ευγένιος Ο Αιτωλός”.

Θέμα του ήταν: "Διονύσιος ο εκ Φουρνά και το έργο του".

Σκοπός του Συνεδρίου ήταν η μελέτη του βίου και η αποτίμηση της προσφοράς, του διαπρεπούς ιερομονάχου Διονυσίου, ο οποίος κατάγονταν από τη Φουρνά Ευρυτανίας και ανέπτυξε πολυεδρική προσωπικότητα κατά την περίοδο της τουρκοκρατίας. Προσέφερε μάλιστα πολύτιμες υπηρεσίες στην Εκκλησία και το Γένος, με την πολύμορφη δράση του, τόσο στην ιδιαίτερη πατρίδα του, δύο και στο Αγιο Όρος.

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε με τη συμπλήρωση διακοσίων πενήντα χρόνων από την εκδημία του επιφανούς ιερομονάχου και ήταν πλαισιωμένο με πολλές και ενδιαφέρουσες εκδηλώσεις. Με εισηγήσεις τους συμμετείχαν διαπρεπείς επιστήμονες και ειδικοί (καθηγητές πανεπιστημίου, Θεολόγοι, ιστορικοί, αρχαιολόγοι, λογοτέχνες, αγιογράφοι, ζωγράφοι κ.ά.).

Οι εργασίες του Συνεδρίου ολοκληρώθηκαν τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου, με επίσκεψη στη Φουρνά, γενέτειρα του ιερομονάχου Διονυσίου, όπου πραγματοποιήθηκαν ανάλογες εκδηλώσεις.

Προηγουμένως, στο διάστημα από 10 έως 12 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε τριήμερη πολυπρόσωπη επίσκεψη Ευρυτάνων, για προσκύνημα στο Αγιο Όρος, και συμμετοχή σε εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν εκεί με ανάλογο περιεχόμενο.

(Τ.Κ.)

Επιστημονικό Σεμινάριο

Ρευματολογική Ημερίδα στο Καρπενήσι

Στο Καρπενήσι πραγματοποιήθηκε τους τελευταίους μήνες του 1995, Επιστημονική Ρευματολογική Ημερίδα, από την Ελληνική Ρευματολογική Έταιρεία, σε συνεργασία με τον Ιατρικό Σύλλογο Ευρυτανίας, με θέμα "Οι σύγχρονες ρευματοπάθειες στην κλινική πράξη και η θεραπεία τους".

Μίλησαν αρκετοί και αξιόλογοι ρευματολόγοι γιατροί, καθηγητές και Επιμελητές Πανεπιστημίων.

Συντονιστής της Ημερίδας ήταν ο υπεύθυνος των γιατρών της Ομάδας Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Πανευρυτανικής Ενωσης Διευθυντής της Ρευματολογικής Κλινικής του Νοσοκομείου "Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ", ρευματολόγος γιατρός κ. Τάσος Κοντομέρκος από το Μεγάλο Χωριό Ευρυτανίας.

Σημείωσε εξαιρετική επιτυχία.

(Τ.Κ.)

Η γιορτή της Βίνιανης

Στην πρωτεύουσα της ελεύθερης Ελλάδας, την Βίνιανη, τιμήθηκε η επέτειος της ίδρυσης του ΠΕΕΑ σε ειδική εκδήλωση στις 5 Μαΐου 1996. Παραβρέθηκαν ο υπουργός Κ. Ε. Γιαννόπουλος, που ανέπτυξε και το ιστορικό της Επετείου, ο Γ. Γραμ. κ. Κ. Τσιγαρίδας, ο νομάρχης Ευρυτανίας κ. Τσιαμάκης, εκπρόσωποι αντιστασιακών οργανώσεων και πολλοί κάτοικοι της περιοχής.

(Χ. Γ.)

Επίδαιρος 1821-Κορυσχάδες 1944

Με αυτό το σύνθημα οργανώθηκε στις 26 Μαΐου 1996 η γιορτή για τα 52 χρόνια από τη σύγκλιση του Εθνικού Συμβουλίου στις Κορυσχάδες το Μάη του 1944. Το πανηγυρικό εκφώνησε ο υπουργός Εργασίας κ. Ε. Γιαννόπουλος ενώ παρεμπίσκοπον ήταν ο Γ. Γραμματείς Κ. Τσιγαρίδας και Β. Στάικος, ο Νομάρχης Ευρυτανίας κ. Τσιαμάκης και αρκετός κόσμος.

(Χ. Γ.)

Τιμήθηκε η έναρξη του ένοπλου αγώνα Εθνικής Αντίστασης

Σε ειδική εκδήλωση που οργάνωσε η Κοινότητα Δομνίστας στις 9 Ιουνίου 1996, τιμήθηκε η έναρξη του ένοπλου αγώνα της εθνικής αντίστασης.

Ο πανηγυρικός της ημέρας εκφωνήθηκε από τον κ. Μ. Σταφυλά, ενώ παραβρέθηκαν ο υπουργός κ. Ε. Γιαννόπουλος, ο Γεν. Γρ. Γεωργίας κ. Τσιγαρίδας, εκπρόσωποι αντιστασιακών οργανώσεων και κάτοικοι των γειτονικών χωριών.

(Χ. Γ.)

ΠΑΝΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

Εκδήλωση της Πανευρυτανικής στο Καρπενήσι

Στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων, η Πανευρυτανική Ενωση σε συνεργασία με την Ενωση Λειτουργών Μέσης Εκπαίδευσης (ΕΛΜΕ) νομού Ευρυτανίας οργάνωσε στις 17.2.1996 εκδήλωση στην αίθουσα "Ευγένιος ο Αιτωλός" στο Καρπενήσι.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης μίλησαν ο κ. Στέλιος Αψόκαρδος, γιατρός παθολόγος με θέμα "Υπέρταση" και η κ. Αφροδίτη Ιωακείμ Κωστοπαναγιώτη, επίτιμος Λυκειάρχης, με θέμα "ο ρόλος της Μητέρας στην αγωγή του παιδιού". Την εκδήλωση παρακολούθησαν αρκετοί κάτοικοι του Καρπενήσου.

(Γ.Σ.Κ.)

Προσφορά χρηματικών ποσών προς την Πανευρυτανική Ενωση για βράβευση Ευρυτάνων Φοιτητών

Συνεχίζεται η βράβευση Ευρυτανών φοιτητών με την πρωτοβουλία της Π. Ενωσης και την αρωγή Ευρυτανικών Συλλόγων και οργάνωσεων καθώς και μεμονωμένων ατόμων.

Για τις βραβεύσεις 1996-97 προσφέρθηκαν τα παρακάτω ποσά:

Από τον Ιωάννη Πουρνάρα Πρόεδρο του εκδοτικού οίκου Πάπυρος	Δρχ. 500.000
κ. Ελένη Καρκαζή Πουρνάρα	" 100.000
κ. Νικόλο και Μαίρη Τάκη Γιατρούς	" 100.000
κ. Δημήτρη Οικονόμου	" 100.000
Σύλλογο Δομιανιτών	" 100.000
Σύλλογο Μικροχωριτών	" 100.000
κ. Νικόλαο Πουρνάρα γιατρό Καθηγ. Πανεπιστημίου	" 100.000
Σύνδεσμο Μεγαλοχωριτών	" 50.000
κ. Ιωάννη Ζούμπο	" 50.000
Υπήρξαν και άλλοι χορηγοί με μικρότερα ποσά ντόπιοι και ξενητεμένοι Ευρυτάνες της Αμερικής.	

Υποτροφίες Ενωσης Ευρυτάνων Αμερικής

Ο Πρόεδρος της Πανευρυτανικής Ενωσης Παν. Κωστοπαναγιώτης μας πληροφορεί ότι στις 25 Μαΐου 1996 συνήλθε η επιτροπή υποτροφιών και έκανε την επιλογή των υποψηφίων Ευρυτάνων Φοιτητών για την βρέβευσή τους για τα έτη 1996-97.

Μεγάλη Δωρεά βιβλίων από το συγχωριανό μας κ. Ιωάννη Πουρνάρα

Ο κος Ιωάννης Πουρνάρας υιός του αείμνηστου Ανδρέα Πουρνάρα και Πρόεδρος του Εκδοτικού Οίκου "ΠΑΠΥΡΟΣ" ύστερα από σχετική εισήγησή του δωρίζει στις βιβλιοθήκες των Ευρυτανών της Αμερικής μια σημαντική σειρά ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΥΓΡΑΦΕΩΝ.

Τα βιβλία αυτά θα είναι ένας πολύτιμος θησαυρός γνώσεων που θα προβάλλει τον πολιτισμό μας και την Ελλάδα.

Ομάδα γιατρών Αλληλεγγύης της Πανευρυτανικής Ενωσης

Οι Γιατροί της Ομάδας Αλληλεγγύης της Πανευρυτανικής Ενωσης συνεχίζουν το θεάρεστο έργο τους επισκεπτόμενοι περιοδικώς χωριά της Ευρυτανίας.

Κατά την περίοδο Φλεβάρης - Νοέμβρη 1996 επισκέφτηκαν 2 φορές την Δυτ. Φραγκίστα (Κέντρο Υγείας) 17-2-96 και 9-11-96 και την Γρανίτσα 25-26/5/96.

Αναλυτικά έγιναν οι παρακάτω εξετάσεις:

(ΚΥ) ΔΥΤ. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ	ΚΑΠΗ	ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ	
17-18 Φλ. 1996	216	—	22
9-10 Νοέμβρη 1996	139	29	13
ΓΡΑΝΙΤΣΑ			
25-26 Μάη 1996	154	25	4
Σύνολο	509	54	39
ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ		602	

(Τ.Κ.)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΥΡΥΤΑΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ

Γ' Συνέδριον της Εταιρείας Ευρυτάνων Επιστημόνων

Το Διοικ. Συμβούλιο της Εταιρείας των Ευρυτάνων Επιστημόνων με τον ακούραστο ρέκτη Πρόεδρό του, τον κ. Ευάγγελο Οικονόμου, Φιλόλογο, επ. Γεν. Επιθεωρητή Μ. Ε. διοργάνωσε και πραγματοποίησε στο Καρπενήσι από 17 έως 19 Μαΐου του τ. έτ. 1996 το Γ' Ευρυτανικό Επιστημονικό Συνέδριο της Εταιρείας.

Θέμα του Συνεδρίου αυτού ήταν: "Μνημεία και φυσικό περιβάλλον της Ευρυτανίας".

Στο Συνέδριο πραγματοποιήθηκαν σε τέσσερις συνεδρίες και παρουσιάσθηκαν 25 αξιόλογες εισηγήσεις ισαρίθμων αξιολόγων εισηγητών. Επίσης, πέρα από το "Ιατρικό Συμπόσιο" που έγινε το απόγευμα του Σαββάτου 18 Μαΐου και έγιναν 4 ειδικές ιατρικές εισηγήσεις από λαμπρούς ιατρούς επιστήμονες, ακούσθηκαν ενθουσιώδεις χαιρετισμοί, προσφωνήσεις και μηνύματα τοπικών και άλλων φορέων, με την όπως πάντοτε καθιερωμένη δέηση του Σεβασμ. Μητροπολίτου μας Καρπενησίου κ. κ. Νικολάου.

Θερμότατα είναι τα συγχαρητήριά μας για την επιτυχία κι αυτού του Συνεδρίου, και για τους κόπους που κατέβαλε το κατά πάντα άξιο Δ. Συμβούλιο της Εταιρείας. Η έκδοση των πρακτικών του Συνεδρίου οπωσδήποτε θα κάμει κοινωνούς και εκείνους που δεν το παρακολούθησαν, αλλά και θα προβληματίσει τους δημόσιους φορείς για την συντήρηση των υπαρχόντων Μνημείων, για την αποκάλυψη και άλλων Μνημείων που είναι θαμμένα στη γη και τέλος για την ανάπτυξη του Ευρυτανικού περιβάλλοντος.

Είθε...

+ π. Κ.Δ.Β.

Εκδήλωση της Εταιρείας

Εκδήλωση για τον γιορτασμό της Εθνικής Επετείου της Ανεξαρτησίας μας, οργάνωσε η Εταιρεία Ευρυτάνων Επιστημόνων, την Κυριακή 17 Μαρτίου 1996 στο ξενοδοχείο Τίτανια, στις 11 π.μ.

Κύριος ομιλητής ήταν ο κ. Γ. Παπαδόπουλος, καθηγητής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, που μίλησε με θέμα "Ο αγροτικός κόσμος στα προεπαναστατικά χρόνια και η συμβολή του στην Εθνεγερσία του 1821".

(Χ.Γ.)

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

Υπέρ Λαογραφικού Μουσείου

Κωτσιοπούλου Δέσποινα	10.000
Κωτσιοπούλου Τασία	10.000
Βονόρτας Σπύρος & Μαργαρίτα	5.000
Προτονοτάριος Ι. στη μνήμη γιαγιάς του Αλεξάνδρας Αραπογιάννη	10.000
Ζαβός Γεώργιος στη μνήμη της νύφης του Ιωάννας Ιωάννου Ζαβού	10.000
Δανήλης Γεώργιος στη μνήμη της θείας του Μ.Δ. Κοντομέρκου	20.000
Καραπιπέρη Αγγελική	10.000
Κατσιγιάννη Βασιλική	10.000
ΑΝΩΝΥΜΟΣ	100.000
Καλλιάνη Μαίρη στη μνήμη του πατέρα της Δ. Μπουρνάζου	5.000
Τάσος Κοντομέρκος (στη μνήμη Θανάση Παΐδα)	10.000
Τάσος Κοντομέρκος (στη μνήμη θείας του Μαρίας Δ. Κοντομέρκου)	10.000
Κων/ντία Παΐδα (στη μνήμη του συζύγου της)	10.000
Νικόπουλος Αθανάσιος	20.000
Σκαρπής Αθανάσιος	20.000
Γιαννακόπουλος Γεώργιος	10.000
Αφοι Αρκουμάνη (Πανόραμα)	20.000
Σερπίνης Παναγ. στη μνήμη της θείας του Ιωνάννας Ι. Ζαβού	5.000
Σερπίνης Γεωργ. στη μνήμη της θείας του Ιωάννας Ι. Ζερβού	5.000

Υπέρ Σκοπών του Συνδέσμου

Κορομπύλιας Ταξιάρχης στη μνήμη του πατρός του	10.000
Λώλος Χαράλαμπος στη μνήμη Αθ. Μητσόπουλου	5.000
Αναστασιάδης Κων/νος στη μνήμη Αθ. Μητσόπουλου	5.000
Από Νομαρχία	280.000
Θεοδώρου Τέρψη στη μνήμη του Πατέρα της Νικολάου Τσελεπή	5.000
Βονόρτας Σπύρος και Μαργαρίτα στη μνήμη	
Νικολάου και Κων/να Βονόρτα - Ιωάννου και Ασπασίας Δερματά	10.000
Κοντός Γεώργιος στη μνήμη της μητρός του Αικατερίνης	23.340
Πρωτονοτάριος Ι. στη μνήμη της μητρός του Κούλας Αραπογιάννη	10.000
Φλώρος Ιωάννης στη μνήμη της συζύγου του Βασιλικής	50.000
Πασπαλάρης Δημήτριος USA	6.488
Πασσάς Πάρις	15.000

Εκ παραδομής δεν εγράφησαν στη Φωνή Μεγάλου Χωριού του 1995 υπέρ σκοπών του Συνδέσμου

Δασκαλάκη Ουρανία	20.000
Σκλαβούνος Νικόλαος	73.000
“ΠΑΝΕΜΠΟΡΙΚΗ” Ε. & Κ. Χονδρός	25.000
Μπακατσιά Α. Πόπη	20.000
Δουλαβέρη Χ. Φωτεινή	10.000
Πριόβιολος Μάκης	10.000
Κουτσολουκάς	20.000
Κοντοκώστας Στέλιος	10.000
Κίτσιος Γ. & Ε.	10.000

Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

Μαθέ Αφοι	20.000
Κατής Νώντας	20.000
Γιαννάκου Μαρία	20.000

Υπέρ της Φωνής Μεγάλου Χωριού

Οικονόμου Γεώργιος	10.000
Σταυράκη Ελένη στη μνήμη των γονέων της	5.000
Βονόρτας Σπύρος & Μαργαρίτα	5.000
Σκοτίδας Αθανάσιος του Ιωάννου - USA	5.000
Τατσιράμου Ανθούλα	5.000

Υπέρ του υδρόμυλου

Βονόρτας Σπύρος και Μαργαρίτα	5.000
Κατσιγιάννη Βασιλική	10.000

Υπέρ Αγ. Γερασίμου Μεγάλου Χωριού

Ο πατέρι Κων/νος Βαστάκης για την επισκευή σκεπής	
του Αγίου Γερασίμου στη μνήμη του Αειμνήστου Γεωργίου Αν. Κοντομέρκου	Δρχ. 300.000
και στη μνήμη των αειμνήστων γονέων του Πτ. Δημ. Βαστάκη	
και Πρεσβυτέρας	Δρχ. 100.000

Σκοποί του Συνδέσμου

Φλώρου Ελισάβετ (στη μνήμη των πεθερικών της)	5.000
---	-------

Ιεροί Ναοί

I.N. Αγίας Παρασκευής

Λαδοπούλου Ελένη Νικολάου για την Αγιογράφηση	25.000
Παράσχου Λουκία (στη μνήμη της Μητέρας της Μαρίας Μαντζιούτα	
και του ανεψιού της Χρήστου Πασπαλάρη	10.000
Κωνσταντίνα Μανθοπούλου στη μνήμη συζύγου της Βασιλείου	100.000

I.N. Αγίου Φανουρίου

Λαδοπούλου Ελένη Νικολάου στη μνήμησιο της Συζύγου και γονέων της	25.000
Δαλέσητ Ελένη στη μνήμη του εξαδέλφου της Σοφοκλή Κατσούδα	30.000
Κατσούδα Χριστίνα στη μνήμη του συζύγου της Σοφοκλή Κατσούδα	50.000
Καριοφύλης Παναγιώτης στη μνήμη του γαμπτρού του Σοφοκλή Κατσούδα	30.000
Καριοφύλης Δημήτριος στη μνήμη του γαμπτρού του Σοφοκλή Κατσούδα	30.000
Καριοφύλης Ελευθέριος στη μνήμη του γαμπτρού του Σοφοκλή Κατσούδα	50.000
Λαδοπούλου Ελένη στη μνήμη του γαμπτρού της Σοφοκλή Κατσούδα	30.000

Για τους σκοπούς του Συνδέσμου

Λώλος Χαράλαμπος στη μνήμη της γυναίκας του	Δρχ. 50.000
Κοντομέρκου Ελισάβετ	5.000

Για τη Φωνή του Μεγάλου Χωριού

Χονδρός Κων/νος	Δρχ. 5.000
-----------------	------------

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Γεννήσεις

Ο Ιωάννης Αν. Βονόρτας και Μαρία Ν. Σκλαβούνου, κορίτσι.
Ο Γεώργιος και Βασιλική Τριανταφύλλη, αγόρι.
Ο Νικόλαος και Βίκυ Γαβρίλη, αγόρι.
Ο Παναγιώτης και Ιωάννα Ζωγράφου, αγόρι.
Ο Παναγιώτης και η Ελένη Βασιλούδη έκαναν αγόρι.

Βαπτίσεις

Ο Ιωάννης Αν. Βονόρτας και η Μαρία Σκλαβένου, βάπτισαν την κόρη τους και ονομάσθηκε ΕΛΕΝΗ, Ανάδοχός της η Αφροδίτη Ζολώτα.

Το αγόρι του Γεωργίου και Βασιλικής Τριανταφύλλη ονομάσθηκε Σπύρος.

Το κορίτσι του Νίκου και Αντωνίας Φλώρου ονομάσθηκε Βασιλική.

Το αγόρι του Γεωργίου και Καλιόπης Ζαχαροπούλου ονομάσθηκε Χρήστος, Ανάδοχος Σταύρος Στρέκλας.

Γάμοι

Ο Απόστολος Κ. Λαμπαδάρης και η Ελένη Κ. Μακρυκώστα.
Ο Θεοδόσιος Ι. Φλώρος και η Μαρία Ι. Αραπογιάννη.
Ο Δανιήλ Γ. Τέϊλορ και η Φωτεινή Γ. Αραπογιάννη.
Ο Αλέξανδρος Π. Δημητρακόπουλος και η Αμαλία Β. Μωρίκη.
Ο Κων/νος Ι. Ζαμπετάκης και η Ιωάννα Ι. Κανελλοπούλου.
Ο Αθανάσιος Ν. Καρβέλης και η Μαρία Κ. Γούλα.
Ο Δημήτριος Αθ. Κουβέλης και η Θεοδώρα Χρ. Μάρκη.

Νέοι Επιστήμονες

- 1) Ο Νίκος Λαμπρόπουλος εισήλθε στα ΤΕΙ Χαλκίδας
- 2) Ο Παναγιώτης Βονόρτας αποφοίτησε από τα ΤΕΙ Πειραιώς (τμήμα Πολ. Δομηκών Εργων)

Νέα μέλη

- | | |
|---------------------------------------|---|
| 1) Γάσπαρη - Κουρλέτα Ελένη | 2) Πριτσιόλος Ευάγγελος του Γεωργίου |
| 3) Βαστάκης Ιωάννης Ν. | 4) Δαλιούρης Κων/νος |
| 5) Παΐδας Ανδρέας Αθ. | 6) Παΐδα Ελένη Αν |
| 7) Μαλαίνου Γιούλη | 8) Φέκκα Αικατερίνη (το γένος Λαδοπούλου) |
| 9) Καλυβιώτης Ι. Σωτήρης | 10) Μπακατσιάς Ι. Αθανάσιος |
| 11) Μέρμηγκα Τούλα | 12) Μπουρνάζου Φωτεινή Δ. |
| 13) Μπουρνάζος Λουκάς Δ. | 14) Μπουρνάζος Ιωάννης Δ. |
| 15) Μπουρνάζου - Μαρούδα Ειρήνη | 16) Μπουρνάζου Βασιλική Δ. |
| 17) Μαρούδας Στυλιανός | 18) Δαλιούρης Κων/νος |
| 19) Θεοδώρου Τέρψη (το γένος Τσελεπή) | 20) Βονόρτα Αναστασία Δ. |
| 21) Γυφτομήτρου Παναγιώτα | 22) Κατσαρός Λάμπρος |
| 23) Δούμιας Γεώργιος | |

Ανοιχτή επιστολή

ΤV Τηλεόραση

HΤV έχει μπει για τα καλά, πλέον, στη ζωή μας. Είτε μας αρέσει, είτε όχι, με αυτή θα πορευτούμε από δω και πέρα. Την παντρευτήκαμε. Δυστυχώς, όμως, τηλεοπτική κάλυψη δεν έχουν όλοι οι Μεγαλοχωρίτες. Οι μισοί Μεγαλοχωρίτες-τα καλά παιδιά-βλέπουν τηλεόραση. Οι άλλοι μισοί "τα αποπαίδια"-δεν βλέπουν. Το δικαίωμα όμως στην επικοινωνία με τον κόσμο, με την είδηση, με την ενημέρωση, με την "ψυχαγωγία", με την επιμόρφωση, το έχουν όλοι οι Μεγαλοχωρίτες, προνομιούχοι και μή. Τα προβάλλομενα επιχειρήματα ότι η Νομαρχία δεν χρηματοδοτεί την εγκατάσταση αναμεταδοτών, ούτε για τα Εθνικά δίκτυα (ET 1-ET 2) λόγω αναρμοδιότητος, ούτε για τα ιδιωτικά δίκτυα (MEGA CH.-ANT 1) λόγω ελλείψεως χρημάτων, δεν είναι ικανά να στηρίζουν την άρνηση χρηματοδότησης του έργου της τηλεοπτικής κάλυψης ολοκλήρου του Μεγάλου Χωριού. Αυτό που έκαναν άλλες Κοινότητες θα μπορούσε να το κάνει και η δική μας Κοινότητα. Παραθέτω, κατωτέρω, κείμενο εφημερίδος, σχετικό με το πιό πάνω θέμα:

"Περισσότερα από 11 εκατομμύρια δραχμές έδωσε η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Κυκλαδών για ενίσχυση του σήματος των αναμεταδοτών στην ορεινή Νάξο. Εκεί όπου ο πληθυσμός γηράσκει και φυλλορροεί, εκεί όπου οι εναλλακτικές λύσεις για ψυχαγωγία των χειμώνα είναι ελάχιστες. Με αυτά τα χρήματα οι τοπικοί φορείς θα τοπιθετήσουν αναμεταδότες σε πέντε αγροτοκηνοτροφικές περιοχές όπου η τηλεόραση και το ραδιόφωνο είναι η μοναδική αναψυχή, εκτός βέβαια από την πρέφα και το πικέτο στο καφενείο".

Για να ενισχύσουμε την αναγκαιότητα της τηλεοπτικής κάλυψης ολοκλήρου του Μεγάλου Χωριού ας αναλογισθούμε, για λίγο, τη ζωή ενός νέου Μεγαλοχωρίτη στις κρύες, τις ατέλειωτες χειμωνιάτικες νύκτες. Ο νέος λοιπόν αυτός Μεγαλοχωρίτης υπό την πίεση των σκληρών καιρικών συνθηκών και μη έχοντας τίποτε άλλο καλύτερο να κάνει, θα είναι υποχρεωμένος να καταφύγει στο κονάκι του και εκεί, μπροστά σε ένα τζάκι, που θα ελκύει υποψία θερμότητας, θα προσπαθεί να διασκεδάσει την ανία του, χωρίς την συντροφιά μιας τηλεόρασης που θα τον βοηθούσε να προσπεράσει τις ατέλειωτες ώρες της μοναξιάς του. Και είναι αιβάστακτη, τις κρύες τις παγωμένες και ατέλειωτες χειμωνιάτικες νύκτες, η μοναξιά. Είναι παρήγορο που κόντρα στην αδιαφορία των υπευθύνων-δεν έχουν, ακόμη, εγκαταλείψει το Μεγάλο Χωριό οι νέοι Μεγαλοχωρίτες. Αν συνεχισθεί όμως αυτή η τακτική που ακολουθείται στο θέμα της τηλεοπτικής κάλυψης του Μεγάλου Χωριού, τότε όλοι οι νέοι Μεγαλοχωρίτες θα πρέπει να είναι-κατά την πιο κομψή έκφραση-μαζοχιστές, για να μην πάρουν την άγουστα για άλλα λιμάνια, για άλλα μέρη, για άλλους τόπους, για άλλα αστικά κέντρα. Είναι απαράδεκτο οι υπεύθυνοι για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των Μεγαλοχωριτών να γράφουν.... κανονικά, όσα λέγονται, καθημερινά, στους δρόμους του Μεγάλου Χωριού και όσα ψυθίζονται, κάθε βράδυ, από εκείνους που μαζεύονται στην αγορά για να περάσουν, λίγο, την ώρα τους.

Αλλά ας δούμε από κοντά ποιά είναι αυτή η μεγάλη δαπάνη για την τηλεοπτική κάλυψη όλου του Μεγάλου Χωριού που δεν μπορεί να την υποστεί ο πενιχρός Κοινοτικός Προϋπολογισμός. Ε, λοιπόν, για την εγκατάσταση τεσσάρων αναμεταδοτών απαιτείται το ίλλιγγιάδες ποσό των 2.800.000 δραχμών (4x700.000) σύμφωνα και με την σχετική προσφορά που έχει στα χέρια της η Κοινότητα. Ας το δει, λοιπόν, το θέμα η Κοινότης με μεγαλύτερη ευρύτητα, ας το δει λίγο πιο "ζεστά", ας το δει λίγο από "πιό κοντά". Ας μη μας διαφεύγει ότι αν-λέμε αν-θεωρείται ως μεγάλης σημασίας έργο η πλακόστρωση δρόμων, κάποτε θα πρέπει να ασχοληθούμε, εκτός από τα μεγάλα, και με τα μικρά έργα, όπως είπε και ο πρωθυπουργός μας, ο κ. Σημίτης. Διότι το ερώτημα παραμένει. Αν αποδημίσουν για τα αστικά κέντρα οι νέοι Μεγαλοχωρίτες, ποιός θα μείνει για να περιπατήσει τους όμορφους, τους φιγουράτους πλακοστρωμένους δρόμους του Μεγάλου Χωριού. Είναι προφανές ότι η δημιουργία ψυχολογίας φυγής προς τα αστικά κέντρα, εκτός από τις όποιες άλλες επιπτώσεις της, θα έχει σαν συνέπεια να αποδυναμωθούν και τα αγροτουριστικά προγράμματα, τα οποία, ως γνωστόν, αποβλέπουν, ξέχωρα από την τοπική αγάπητη και στο περιορισμό της αστυφιλίας. Το ανεξήγητο-τέλος-είναι ότι το πρόβλημα που απασχολεί όσους Μεγαλοχωρίτες δεν έχουν τηλεοπτική κάλυψη, το γνωρίζουν καλύτερα από κάθε άλλον, από προσωπική τους αντίληψη και δική τους εμπειρία και ο τέως και ο νυν Πρόεδροι της Κοινότητας Μεγ. Χωριού. Οταν όμως οι άνθρωποι αυτοί έπειδή έτυχε, κατά τον έ-

να ή τον άλλο τρόπο να βολευτούν από πλευράς λήψεως τηλεοπτικής εικόνας, δεν βοηθούν να ενταχθεί στα έργα πρώτης προτεραιότητος η εγκατάσταση αναμεταδοτών και έτσι να λυθεί το πρόβλημα που βασανίζει και τους μη προνομιούχους Μεγαλοχωρίτες-ε-τότε φθάνουμε, πλέον, στο απελπιστικό σημείο οι κατέχοντες (μακάριοι) να αδιαφορούν, πλήρως, για τους μη έχοντες οπτικοακουστική επαφή με την εικόνα.

Γεώργιος Δανίλης

ΤΑΠΕΙΝΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Το καταστατικό του Συνδέσμου Μεγαλοχωριτών σε ένα από τα πρώτα άρθρα του, μεταξύ άλλων πολιτιστικών, τονίζει και την ανάγκη πνευματικής καλλιέργειας και επιμόρφωσης των μελών του. Καλός είναι ο αθλητισμός και τα διάφορα πανηγύρια. Καλές είναι και οι αθρόες βραβεύσεις των δωρητών που διαθέτουν λεφτά, αλλά, τα λεφτά και τα συμπόσια από μόνα τους, δεν αναβαθμίζουν την παράδοση και τον πολιτισμό.

Δεν θάπτεπε άραγε οι παράγοντες του Συνδέσμου να εντάξουν στις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Αυγούστο και άλλες μορφές εκδηλώσεων;

Για παράδειγμα να καλούνται να μιλήσουν γιατροί, εκπαιδευτικοί, ιστορικοί, ιεροκήρυκες, κοινωνικοί επιστήμονες σε θέματα της ειδικότητάς τους. Τι θα έβλαππε τους μήνες Ιούλιο - Αύγουστο να γίνονται 2-3 ομιλίες αυτού του είδους. Τι θα πείραζε μια έκθεση ζωγραφικής, ή φωτογραφίας στο πνευματικό κέντρο του χωριού; Αν δεν κάνουμε λάθος το πνευματικό κέντρο είναι εξ ορισμού ο πλέον κατάλληλος χώρος για αυτές τις εκδηλώσεις.

Γιώργος Κ. Σταυράκης

ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΩΝ "Η ΚΑΛΛΙΑΚΟΥΔΑ"

Επιμέλεια - κείμενα
Χρήστος Λ. Γιαννακόπουλος
Αθήνα 1996

Τιμή 500 δρχ.
για ενίσχυση του Συλλόγου



Στην παρούσα σπήλη παρουσιάζουμε: Εφημερίδες, Περιοδικά και Βιβλία που αποστέλλονται στον Σύνδεσμό μας και αφορούν το χωριό μας, τον Σύνδεσμό μας και την ευρύτερη περιοχή του περίγυρού μας Ευρυτανικού και Ρουμελιώτικου χώρου.

A' ΕΝΤΥΠΑ

Με πλούσια όπως πάντοτε και ενδιαφέρουσα ύλη από την τοπική επικαιρότητα, την ιστορία, την λαογραφία, τα ήθη και έθιμα, τις θρησκευτικές εορτές και πανήγυρεις, τα εκκλησιαστικά της Τοπικής μας Εκκλησίας, τις κοινωνικές μαθητικές, πατριωτικές και εκπολιτιστικές εκδηλώσεις και για όσους και όσες μας "αφησαν χρόνους..." κυκλοφόρησαν τα εξής έντυπα: "ΑΝΟΙΧΤΗ ΓΡΑΜΜΗ", "ΜΙΚΡΟΧΩΡΙΤΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ", "ΧΩΡΙΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ", "Ο ΕΥΡΥΤΟΣ", "ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΩΝ", "ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΣ", "Ο ΦΟΥΡΝΑΣ" το "ΣΤΕΝΩΜΑ της ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ", "Ο ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ", "ΤΟ ΚΡΙΚΕΛΟ", "ΤΑ ΛΕΠΙΑΝΙΤΙΚΑ ΝΕΑ", "ΤΟ ΒΕΛΟΥΧΙ" της Ε. ΕΥΡ. Η.Π.Α., "ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΗ ΕΣΤΙΑ", "Η ΔΙΒΡΗ", "ΔΟΜΙΑΝΙΤΙΚΑ ΝΕΑ", "ΚΕΔΡΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ", "ΛΥΚΟΥΡΙΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ", "ΔΥΤ. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ" "ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ", "ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ", "ΧΡΥΣΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ", "ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΖΩΗ".

B' ΒΙΒΛΙΑ - ΒΙΒΛΙΟΚΡΙΣΙΑ

Πρωτοπρ. Κωνσταντίνου Δ. Βαστάκη: "Η προσφορά της Εκκλησίας στη Δεκαετία του '40", εκδ. Εταιρείας Ευρυτάνων Επιστημόνων, Αθήνας 1996.

Η καταξιωμένη Εταιρεία των Ευρυτάνων Επιστημόνων και πάλιν μας εξέπληξε. Στο χρόνο που περνάμε εξέδωκε και κυκλοφόρησε σε καλαίσθητο μικρό τόμο, με τον παραπάνω τίτλο, την δοθείσα πέρυσι διάλεξη στην Αίθουσα της Αρχαιολογικής Εταιρείας Αθηνών (Πανεπιστημίου 22) του Μεγαλοχωρίτη Ιερέα π. Κωνσταντίνου Δ. Βαστάκη. Η διάλεξη οργανώθηκε από την παραπάνω εκδότρια Εταιρεία στα πλαίσια των εορταστικών εκδηλώσεων της Εθνικής επετείου του ιστορικού ΟΧΙ, της 28ης Οκτωβρίου 1940. Ο σεμνός Ευρυτάνας κληρικός, θεολόγος, εφημέριος του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου Κυψέλης Αθηνών, είναι γνωστός και από την πλούσια μακρά εφημεριακή του διακονία, αλλά και από άλλα περισπούδαστα έργα του. Ομως με την διάλεξή του αυτή μας κατέπληξε.

P.B.A.

Ελληνικό Κέντρο Πολιτικών Ερευνών (ΕΚΠΕ) Παντείου Πανεπιστημίου: "Η Ευρυτανία κατά τους Επαναστατικούς και Μετεπαναστατικούς χρόνους. 170 χρόνια από τον θάνατο του Μάρκου Μπόρη", εισηγητής Συνεδρίου, επιμέλεια: Κλ. Σ. Κουτσούκη και Κ. Αρώνη - Τσίχλη, Επιστ. Βιβλιοθήκης ΕΚΠΕ, Αθήνα 1995, σελ. 406.

Το Ελληνικό Κέντρο Πολιτικών Ερευνών (ΕΚΠΕ) του Παντείου Πανεπιστημίου, με την περισπούδαστη επιμέλεια του αγαπητού μας συμπατριώτη Καθηγητή του κ. Κλεομένους Σ. Κουτσούκη και της επίσης συναδέλφου του επ. Καθηγητρίας κ. Καίτης Αρώνη - Τσίχλη, εξέδωκε πολυσέλιδο τόμο με το παραπάνω τίτλο, περιέχοντα τα πρακτικά ομωνύμου Επιστημονικού Συνεδρίου, που διοργάνωσε το ΕΚΠΕ στο Καρπενήσι από 16-19 Σεπτ. 1999.

Ο Τόμος περιέχει είκοσι επτά (27) αξιολογότατες εισηγήσεις Πανεπιστημιακών ερευνητών και άλλων διανοούμενων, οι οποίοι παρουσιάζουν τα ιστορικά γεγονότα της Ευρυτανίας στους χρόνους που αναφέρει ο τίτλος του βιβλίου και δίνεται ιδιαίτερη έμφαση του 19ου αιώνα και μάλιστα από την Επανάσταση του 1821 και μετά.

+Π.Κ.Δ.Β.

Το Δημογραφικό Πρόβλημα στην Ελλάδα και ειδικότερα στην Ευρυτανία - Ιωάννου Γ. Ζούμπου - Αθήνα 1996

Το Δημογραφικό είναι ένα υπαρκτό εθνικό πρόβλημα που αν και όλοι συμφωνούν και πρωτίστως το κράτος, στην ύπαρξή του, δεν το αντιμετωπίζουν ως εθνικό και δεν παίρνουν τα μέτρα που αναγκαιούν για την επίλυσή του. Ετσι, όποιος καταπιάνεται μ' αυτό το πρόβλημα προσφέρει Εθνική υπηρεσία, αν όμως αυτός είναι ο Γιάννης Ζούμπος, ο οικονομολόγος εκπαιδευτικός και νομικός, διακεκριμένος Μελετητής οικονομολογικών και ιστορικών θεμάτων, το όφελος θα είναι μεγάλο για όποιον που ήθελε σκύψει στις 190 σελίδες του βιβλίου του.

Το βιβλίο αυτό αποτελεί την ολοκλήρωση της μελέτης με τον ίδιο τίτλο, που παρουσίασε στο Β' επιστημονικό συνέδριο της Εταιρείας Ευρυτανών Επιστημόνων το 1992 ο συγγραφέας. Στη μελέτη του Γιάννη Ζούμπου, η αμείλικτη γλώσσα των αριθμών λέει το πρόβλημα με το όνομά του και ο τρόπος εγγραφής ευαισθητοποιεί τον καθένα μας να αισθανθεί το πρόβλημα δικό του. Ιδιαίτερα στην Ευρυτανία, που αναφέρονται οι περισσότερες σελίδες του βιβλίου και φωτογραφίες της το κοσμού, ο αριθμός αδίστακτοι τονίζουν αυτό που έχει γίνει συνείδηση πλέον των Ευρυτάνων, η εγκατάλειψη τελειώνει - έρχεται η ερήμωση.

Εύχομαι φίλε Γιάννη, να συνεχίζεις με το ίδιο κουράγιο να ασχολείσαι με Ευρυτανικά θέματα.

Xρ. Γιαν.

Ελληνικού Κέντρου Πολιτικών Ερευνών (ΕΚΠΕ) Παντείου Πανεπιστημίου: "Η Εθνική Αντίσταση στην Ευρυτανία, 50 χρόνια από την ίδρυση και το Εθνικό Συμβούλιο της Π.Ε.Ε.. (Πολιτική Επιπροπή Εθνικής Απελευθέρωσης), 1944-1994, τομ. Α', εισηγητής Συνεδρίου, επιμ. Κλ. Σ. Κουτσούκη, Επιστ. Βιβλιοθήκη ΕΚΠΕ Αθήνα 1995, σελ. 407.

Με την επιμέλεια του αγαπητού μας συμπατριώτη καθηγητού του Παντείου Πανεπιστημίου κ. Κλεομένου Σ. Κουτσούκη κυκλοφόρησε ο παραπάνω πολυσελίδος τόμος, και περιλαμβάνει ειστραγόσεις του Συνεδρίου που έγινε στο Καρπενήσι, από 29 Σεπτεμβρίου - 1 Οκτωβρίου 1994, για τους αναφερομένους λόγους του τίτλου του βιβλίου. Το εν λόγω Συνέδριο το διοργάνωσε το ΕΚΠΕ του Παντείου Πανεπιστημίου, Διευθυντής του οποίου είναι ο επιμελητής του έργου καθηγ. κ. Κλ. Κουτούκης.

Αξιοσημείωτο είναι, όπως τονίζει στον πρόλογό του ο κ. Κουτσούκης, ότι ο τόμος αυτός "...φιλοδοξεί να συμβάλει στην διερεύνηση της πολυσυζητημένης αυτής περιόδου της εθνικής μας ιστορίας, με κάποια έμφαση στην Ευρυτανία, όπου και ξεκίνησε επίσημα ο Αντιστασιακός Αγώνας που βρήκε πρόσθυμη τη λαϊκή υποστήριξη".

Ο τόμος διατίθενται στο βιβλιοπωλείο ΚΑΤΑΡΤΙ, Μαυρομιχάλη 9, Αθήνα.

+Π.Κ.Δ.Β.

Σημείωση

Εκτενέστερη βιβλιοκριτική ενημέρωση για τα βιβλία που αναφέρθηκαν σε επόμενη έκδοσή μας.

ΟΔΗΓΟΣ, Συλλόγου Ευρυτάνων

"Η Καλλιακούδα", Αθήνα, 1996

Με την φιλότιμη επιμέλεια του άξιου Προέδρου του παραπάνω Συλλόγου και υπευθύνου της εκδόσεως του λαμπρού περιοδικού του, "ΧΩΡΙΑΤΙΚΟΙ ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ" κ. Χρήστου Λ. Γιαννακόπουλου κυκλοφόρησε σε σχήμα Εγκολπίου πρωτότυπο έργο με τον τίτλο ΟΔΗΓΟΣ. Σκοπός του η αλληλογνωριμία μεταξύ των πολλών μελών του Συλλόγου. Συγκεκριμένα ο σεμνός επιμελητής του γράφει: "...Με σκοπό να γνωριστούμε μεταξύ μας κυκλοφορεί ο ΟΔΗΓΟΣ αυτός από το Σύλλογο Καλλιακούδας, αφού πρωταρχικός στόχος είναι η σύσφιξη των μελών του και η αλληλογνωριμία...".

Ομορφη ίδέα, πρακτική και κατατοπιστή για το σκοπό που γράφτηκε. Πιστεύω πως θα επανεκδοθή για να συμπεριλάβει και μερικούς ακόμη. Τότε ας μη ξεχάσει και τους Ιερείς Εφημερίους...

Θερμά συγχαρητήρια στο Σύλλογο, στον άξιο Πρόεδρο του και σε όλους που φρόντισαν για την έκδοσή του.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

"ΓΗ ΕΥΡΥΤΑΝΩΝ"

Σχολ. έτος 1995-1996

ΧΡ. ΛΑΖΟΣ, Τ. ΠΑΛΑΝΤΖΑΣ

Μαθητες Γυμνασίου Καρπενησίου

Ευχάριστη έκπληξη. Εφτασε στα χέρια μας μια ενδιαφέρουσα εργασία των μαθητών του Γυμνασίου Καρπενησίου, που είχε την καλωσύνη η Διευθύντρια και ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ να μας στείλει.

Αποτελεί μια δουλειά που αποφάσισαν οι καθηγητές του Γυμνασίου αναθέτοντας το συντονισμό στους καθηγητές κ. Χρ. ΛΑΖΟ, γεωλόγο και κ. Ιωάννη ΠΑΛΑΤΖΑ, φιλόλογο ευαισθητοποιώντας μ' αυτό τον τρόπο τους μαθητές του στα πλαίσια περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Μας οδηγούν, τα παιδιά του Γυμνασίου Καρπενησίου μ' ένα συνοπτικό αλλά σωστά τεκμηριωμένο και ευαισθητο τρόπο, στην "Ευρυτανική Γη", μέσα από τη Λαογραφία, την Ιστορία-Αρχαιολογία, την Γεωργία-Κτηνοτροφία, στο φυσικό περιβάλλον, στην οικολογία.

Μας ξεναγούν σ' όλα τα χωριά της Ευρυτανίας με τηλεγραφικές πληροφορίες. Μας ενημερώνουν για την Ιστορία της Ευρυτανίας. Μας πληροφορούν για το Δάσος (Δασικός Πλούτος) και τα ζώα της. Αναφέρονται στη Νεο-Ελληνική Λαϊκή Παράδοση και στα έθιμα, στα Δημοτικά Τραγούδια και τελειώνουν με ωραίες φωτογραφίες από παληά γεφύρια, και μύλους καταλήγοντας σε μια σειρά πιό φωτογραφίες που πάρθηκαν στο Λαογραφικό Μουσείο του χωριού μας, με επεξηγηματικά σχόλια των απεικονίσεων.

Θα πρέπει η δουλειά αυτή των μαθητών να τύχει προσοχής και βράβευσης από τους υπεύθυνους φορείς εκτός από τα συγχαρητήρια που δίκαια τους αξίζουν. Μπράβο παιδιά και σε σας και τους καθηγητές σας και ιδιαίτερα στους συντονιστές αυτής της δουλειάς.

Ελπίζουμε σε σας και περιμένουμε περισσότερα από σας.

(Τ.Κ.)

**Η Συντακτική Επιτροπή της "ΦΩΝΗΣ" ευχαριστεί όλους
και όλες για τις φωτογραφίες των εκδηλώσεων του Συνδέσμου
στο χωριό, που δημοσιεύονται σ' αυτό το τεύχος.**



ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗ KOYZINA

Τις συνταγές αυτή τη φορά μας τις έδωσε
η κ. Ειρήνη Λαμπαδάρη (παπαδιά του χωριού)

Τυρόπιττα

Υλικά:

- 1/2 κιλό αλεύρι (για ψωμί)
- 1 Φλυτζ. του καφέ λάδι
- Λίγο νερό-λίγο αλάτι
- Τα ζυμώνουμε καλά και τα χωρίζουμε σε 8-9 μπαλάκια, τα ανοίγουμε φύλλα.
Γέμιση: 10 αυγά
- 1 κιλό φέτα
- 1 βιτάμι και λίγο φρέσκο βούτυρο
- Χτυπάμε χωριστά τα αυγά (μαρέγκα) ρίχνουμε γάλα και τους κρόκους. Τα ανακατεύουμε. Βουτυρώνουμε 2 φύλλα κάτω και στρώνουμε τη γέμιση εναλάξ με τα φύλλα. Στο τέλος πάλι 2 φύλλα.

Μπακλαβάς

Υλικά

- 1 1/2 κιλό αλεύρι
- 2 κιλά ψύχα καρύδι
- 1 ποτήρι νερού ζάχαρη
- 2 κουτ. του καφέ κανέλα
- 1 ποτηρ. νερού φρυγανιά
- 1/2 κιλό λάδι
- 2 κιλά ζάχαρη (σιρόπι)
- 1 λεμόνι (σιρόπι)
- 1 κανέλα ξύλο (σιρόπι)

Εκτέλεση:

- 3 φύλλα κάτω με λάδι-ζάχαρη-γέμιση-εναλάξ με φύλλα.
Επάνω 3 φύλλα λαδωμένα τα κόβουμε και ρίχνουμε το υπόλοιπο λάδι.
Κάθε κομάτι το κεντάμε με γαρύφαλλο. Το ψήνουμε στους 200 βαθμούς. Οταν κρυώσει ρίχνουμε το σιρόπι.
...Και το τρώμε.

M. Φ. K.

ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙΤΙΚΑ ΠΕΝΘΗ

"Μακάριοι οι νεκροί οι εν Κυρίῳ αποθνήσκοντες" (Αποκ. 14, 13)

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ (Χάσκος)

"Ασκήσει δουλεύσαντά σοι Χριστέ, και Ορθοδοξία επί της γης, δόξα σου Σωτήρ (Βασίλειου Μοναχόν) εν τοις ουρανοῖς".

(Ακολ. Νεκρώσ. εις Μοναχούς)

Οσο, δηλαδή, ζούσε εδώ στη γη ο μακαριστός ἀδελφός μας, ο Μοναχός Βασίλειος, με ασκητικούς αγώνες υπηρέτησε Χριστέ και Εσένα και την Ορθοδοξία. Τώρα Σωτήρα μας που τον εκάλεσες στους Ουρανούς δόξασέ τον και ανάπαισε τον εκεί όπου επισκοπεί το φως του προσώπου Σου...

Πράγματι, ο αείμνηστος συγχωριανός μας Χρήστος Χάσκος του Ευθυμίου, με το γνωστό πρωνύμιο "Κατζιάς" κατετάγη στη Μοναστική Αδελφότητα της Ιστορικής και σεβασμίας ιεράς Μονής Αγίας Λαύρας, Καλαβρύτων και εκάρη εις αυτήν Μοναχός. Εκεί, για του Χριστού την πίστη την αγία και της Πατρίδας την Ελευθερία, που από του στόματος του Παλαιών Πατρών Γερμανού ακούσθηκε στις 25 Μαρτίου 1821, φόρεσε το τιμημένο ράσο του Μοναχού στην ακμή της ηλικίας του. Άκουσε κι αυτός το θείο κάλεσμα καθώς επίσης, και το ματωμένο κάλεσμα του ιερού Μοναστηρίου, μετά από τη μανιακή και απάνθρωπη καταστροφή που του έκαμαν τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, (Βλέπε ημέτερον έργο: "Η προσφορά της Εκκλησίας στη δεκαετία του '40", Αθήναι 1996, σελ. 70-71, κ. ἀλ.) και είπε ο ευλαβέστατος Χρήστος το "παρών". Ετσι, προσήλθε στον Μοναχισμό και κατά την κουρά του έλαβε και τίμησε το οσιακό όνομα Βασίλειος.

Εκτότε και μέχρι της 22 Σεπτεμβρίου του περασμένου χρόνου 1995, που πρόωρα εκοιμήθη εν Κυρίῳ, πρόσφερε στην ιερά Μονή όλο τον καλό κι αγνό εαυτό του. Τέσσερις περίπου δεκαετίες διακόνησε σ' αυτήν, άλλοτε ως Σύμβουλος, άλλοτε ως Αρχοντάρης στο Αρχονταρίκι της, άλλοτε ως Εκκλησιαστής και άλλοτε σε άλλα διακονήματα και αποστολές με εντιμότητα, με καλή συνεργασία και με φόβο Θεού. Ζούσε και ανέπινε εκεί, όπως έλεγε, με τα Σύμβολα της Αγίας Λαύρας, της Ορθοδοξίας και της Πατρίδας, που φυλάσσονται εκεί.

Μεγάλη η προσφορά του. Να έχουμε την ευχή του. Και να μείνει η μνήμη του αιωνία.

+ π.Κ.Δ.Β.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΙΚ. ΜΩΡΙΚΗΣ

Μικρός εγκαταστάθηκε στη Λαμία και με τα φυσικά κι επίκτητα προσόντα του κέρδισε τη ζωή. Εκεί μετά από τα μεταπολεμικά χρόνια πρόκοψε επαγγελματικά με την ίδρυση αξιόλογου βιβλιοχαρτοπωλείου. Στο δε κατάλληλο καιρό νοικοκυρεύθηκε και δημιούργησε με την εκλεκτή σύντροφο της ζωής του Σοφία, όμορφη και παραδοσιακή οικογένεια. Την Τασούλα, δικηγόρο των Αθηνών και τον Νίκο που επάξια συνεχίζει στη Λαμία το έργο του.

Ξεχώριζε ο αγαπητός μας συγχωριανός στην μεγαλοχωρίτικη παροικία της Λαμίας. Ήταν ακέραιος και τίμιος άνθρωπος. Καλός οικογενειάρχης, καλός φίλος και νοσταλγός του χωριού μας.

Στις 29 Ιανουαρίου του χρόνου που διανύουμε, έφυγε για το αιώνιο ταξίδι. Θερμά συλλυπούμαστε την οικογένειά του κι ευχόμαστε η μνήμη του να μείνει αιωνία.

+π.Κ.Δ.Β.

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ χα ΠΑΝ. ΚΑΤΣΙΜΑΔΗ, το γένος ΝΙΚ. Μωρίκη

Ούτε μιας ώρας διαφορά δεν ήταν, όταν στην (δια) μέρα που πέθανε στη Λαμία ο αείμνηστος Βασίλειος Ν. Μωρίκης, απέθανε στην Αθήνα, που μόνιμα διέμενε και η μεγαλύτερη αδελφή του Γιαννούλα χήρα του Παναγίου Κατσιμάδη. Αγαπημένα αδέλφια στην παρούσα ζωή έφυγαν και για την αιωνιότητα μαζί... Η αείμνηστη και σεβαστή συγχωριανή μας ήταν ανέκαθεν στολισμένη με τις ελληνορθόδοξες αρρετές και παραδόσεις μας. Δημιούργησε ωραία οικογένεια. Χάρηκε πολλά καλά παιδιά και πολλά και καλά επίσης εγγόνια.

Όλα τους και όλοι μας ευχόμαστε η μνήμη της να είναι αιωνία.

+π.Κ.Δ.Β.

ΙΩΑΝΝΑ I. ZABOY

Κι άλλη συγχωριανή μας, η σύζυγος του αγαπητού συγχωριανού μας Ιωάννου Κ. Ζαβού, Ιωάννα μας άφησε χρόνους.

Η αείμνηστη με μεγάλη υπομονή, πέρασε πολυχρόνια πικρή αρρώστεια. Δοκιμάσθηκε "... ως χρυσός εν χωνευτηρίω". Ξελαμπικάρισε την ψυχή της και στην καλύτερη ώρα της ζωής της την κάλεσε ο Θεός για να την αναπαύσει.

Η υπομονή της και οι αρετές της πάντοτε θα διδάσκουν...

Ευχόμαστε η μνήμη της να μείνει αιωνία.

+π.Κ.Δ.Β.

ΜΑΡΙΑ χα NIK. ΜΠΟΥΡΝΑΖΟΥ

Στις 27 Απριλίου 1996 απέθανε στην Αθήνα και η σεβαστή μας συγχωριανή Μαρία χα Νικολάου Μπουρνάζου, το γένος Ιωάννου Πριοβόλου. Εφυγε πονεμένη, η αείμνηστη, με τη θλίψη ζωγραφισμένη στο πρόσωπό της, από το γεγονός του πρόωρου θανάτου της αείμνηστης κόρης της Βασιλικής συζ., του ιατρού μας Ιωάννου Ν. Φλώρου.

Έχουμε βέβαια γεμάτη από ημέρες και χρόνια, στα οποία αγωνίσθηκε με τον καλό και αείμνηστο σύζυγό της για να κερδίσουν τη ζωή και την κέρδιση. Καμάρωσε παιδιά, εγγόνια και δισέγγονα, πέρα από το σκληρό γεγονός που αφύσικα συνόδευσε αυτή στον τάφο την κόρη της. Άλλα και αυτή ήταν καμάρι των δικών της και όλων μας για τις αρετές με τις οποίες ήταν στολισμένη. Η μνήμη της, μνήμη δικαίου, θα μείνει αιωνία και "...μετ' εγκωνίων", όπως προσφυέστατα λέγει ο σοφός παροιμιαστής

+π.Κ.Δ.Β.

ΣΟΦΟΚΛΗΣ Ν. ΚΑΤΣΟΥΔΑΣ



Ο γιατρός μας, ο αγαπητός φίλος Σοφοκλής Νικόλ. Κατσούδας, γαμβρός του ένδοξου Εθνομάρτυρα Δάσκαλου του χωριού μας Ιωάννου Δ. Καρυοφύλλη (+24-12-1942), κλήθηκε πρόωρα κι υπός για την αιωνιότητα. Πάλεψε όσο μπορούσε με την πικρή αρρώστια που τον επισκέφθηκε και τελικά υπέκυψε. Τελείωσε εδώ τον προορισμό του και μετέθη στην άλλη ζωή ο καλόψυχος...

Γεννήθηκε στο γειτονικό μας χωριό το Κλαψί Η Κλαυσείον, το παραδιδόμενο και πραγματικό ιστορικό Κάλλιον, όπως υποστηρίζει ο φίλος και συμμαθητής του κ. Δημήτριος Φαλλής, και η αντικειμενική ιστορία. Εκεί έμαθε τα πρώτα γράμματα και με τη φιλομάθειά του επιδόθηκε σ' αυτά και απέκτησε πτυχίον Κτηνιάτρου. Σταδιοδρόμησε στο Υπουργείο Γεωργίας Ανέβηκε σ' όλα τα σκαλοπάτια της δημοσιοϋπαλληλικής ιεραρχίας και πρόσφατα συνταξιοδοτήθηκε.

Ελαβε σύζυγο την συγχωριανή μας Χριστίνα, την νεώτερη κόρη του προαναφερθέντος αείμνηστου δασκάλου του χωριού μας Ιωάννου Καρυοφύλλη και τον είχαν, όχι μόνο η Καρυοφλέϊκη οικογένεια καμάρι, αλλά και η Μεγαλοχωρίτικη παροικία, όπως και η Κλαψιώτικη. Η εντιμότητά του, η καλωσύνη του και η αγνή ψυχή του, ήταν αυτά που τον χαρακτήριζαν, όπως προαναφέρθηκε ως Καλόψυχο. Αυτό τα λέει όλα...

Θερμά συλλυπούμαστε τους δικούς του κι ευχόμαστε η μνήμη του να μείνει αιωνία.

+π.Κ.Δ.Β.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Κ. ΛΙΑΠΗΣ

Γεμάτος από ημέρες και χρόνια έφυγε για την άλλη ζωή κι ο σεβαστός μας συγχωριανός Νικόλαος Κων. Λιάπης. Ο αείμνηστος, που διετέλεσε μεταπολεμικά κι άξιος Πρόεδρος του Κοινοτικού Συμβουλίου του χωριού μας, καταξιώθηκε να περάσει όλα του τα χρόνια στο χωριό μας. Εδώ, μόνιμος κάτοικος του Μεγάλου Χωριού. Σωστός Μεγαλοχωρίτης. Εδώ ευδοκίμησε με την εκλεκτή της καρδιάς του την Βασιλική το γένος Παναγιώτου Δουδρού. Μαζί έκαμαν ένα σωρό Λιαπόπουλα, το ένα καλλιτέρο στο ίθιος και στην προκοπή, από το άλλο. Αυτά στον καιρό τους, τους χάρισαν επίσης πολλά εγγονάκια, για τα οποία άξια καμάρωναν και χαιρόντουσαν.

Θερμά συλλυπούμεθα τους δικούς του, κι ευχόμεθα η μνήμη του αγαπητού συγχωριανού μας και άξιου Προέδρου μας Νικολάου Κ. Λιάπη να μείνει αιωνία.

+π.Κ.Δ.Β.

ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΡΑΣ. ΜΑΝΤΖΟΥΤΑΣ

Ο αγαπητός μας συμμαθητής και κατά πνεύμα συγγενής μας Ιωάννης Γεράσ. Μαντζούτας, ο εκ του συνοικ. Γαύρου του χωριού μας καταγόμενος και στη Λαμία διαπρέπων οικογενειακά και επαγγελματικά, έφυγε από κοντά μας αιφνίδια για την άλλη ζωή. Άλλη ήταν η αποστολή του στις Ιουλίου του ε.ε. (1996) και καθ' οδόν βρέθηκε ανύποπτα στην απέναντι όχθη της ζωής... Σφοδρή αυτοκινητιστική σύγκρουση που έγινε στο δρόμο της αποστολής του, έκοψε με αυτό τον τρόπο, τόσο σύντομα και το νήμα της ζωής του.

Εφυγε ο αγαπητός μας συγχωριανός πρόωρα. Εφυγε χωρίς να το καταλάβει και στέρησε την αγαπημένη του οικογένεια, την στοργική σύζυγό του και τα αγαπημένα του παιδιά κι εγγόνια από την προστασία του, καθώς και τον αγαπητό του αδελφό Ανδρέα και όλους εμάς τους άλλους από την πρόσχαρη αγάπη του.

Θερμά συλλυπούμεθα τους δικούς του κι ευχόμεθα η μνήμη του να μείνει αιωνία.

+π.Κ.Δ.Β.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ Κ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

Με αγάπη και με συμπάθεια συνώδευσαν οι συγχωριανοί της στον "Τόρνο" την αγαπητή μας Κωνστάντια Κ. Ελευθερίου, όταν κι αυτή κοιμήθηκε τον αιώνιο ύπνο στο χωριό μας. Εφυγε και άφησε σε όλους μνήμη καλής και προκομένης Μεγαλοχωρίτισσας. Ήταν πάντοτε γεμάτη με ειρήνη, με καλωσύνη και με εργατικότητα.

Θερμά συλλυπούμεθα τους δικούς της κι ευχόμεθα η μνήμη της να μείνει αιωνία.

+π.Κ.Δ.Β.

ΜΑΡΙΑ χα ΔΗΜ. ΚΟΝΤΟΜΕΡΚΟΥ

Στις 30 Ιουνίου 1996 απέθανε στη Νέα Σμύρνη όπου διέμενε και τάφηκε εκεί, η σεβαστή μας συγχωριανή Μαρία χήρα Δημ. Κοντομέρκου, το γένος Κωνσταντίνου Γεωργανοπούλου (Τζουβάλη).

Ήταν η καλή και αφοσιωμένη σύζυγος του αειμνήστου Προέδρου μας Δημητρίου Ι. Κοντομέρκου, όχι μόνο στο σπίτι και στις επαγγελματικές τους φροντίδες, αλλά και στο έργο του ως Προέδρου του Συνδέσμου μας. Συμμερίζονταν τους κόπους, τις αγωνίες, τις χαρές, τις δυσκολίες, τα έξοδα και τα τρεξίματα που έκανε καθημερινά στο σύζυγός της για τον Σύνδεσμό μας, του οποίου η αειμνηστή ήταν τακτικό κι επίλεκτο μέλος του. Στην εξόδια Ακολουθία της που φάλιθηκε στον Ιερό Ναό του Κοιμητηρίου της Νέας Σμύρνης, εκεί από πάνω από τα καλά της παιδιά, μικρά κι μεγάλα αναπολούσαμε τον αειμνήστο σύζυγο και πατέρα τους να τους παραστέσει. Άλλωστε ο αειμνηστος Πρόεδρος απ' αυτές τις λυπητερές συνάξεις, καθώς και από τις χαρούμενες, δεν έλειπε ποτέ.

Εφυγε λοιπόν και η σεβαστή μας Μαρία Δ. Κοντομέρκου σε βαθειά γεράματα. Γεράματα που τα έκαναν η στοργική αγκαλιά των παιδιών της ήρεμα, ξεκούραστα κι ευλογημένα.



Εφυγε με τις πατροπαράδοτες αρετές και μας άφησε αναμνήσεις αρχόντισσας κι ευλογημένης γυναίκας. Ευχόμαστε η μνήμη της να μείνει αιωνία.

+Π.Κ.Δ.Β.

ΘΕΟΔΩΡΑ ΑΘ. ΣΕΡΕΤΑΚΗ



Με την ευλογία του Θεού η θεία Θοδώρα χα Αθ. Σερετάκη, του Κωνσταντίνου και Ουρανίας Μπουρνάζου, όταν πρόσφατα την κάλεσε και αυτή ο Ουρανός, πέρασε τα εννεάντια της. Γεννήθηκε το 1905 και ήταν όπως ήταν ανέκαθεν “αρχόντισσα”. Ήταν πήγε νύφη από το χωριό μας στο Καρπενήσι το 1924, στο αρχοντικό του αειμνήστου Αθανασίου Δ. Σερετάκη. Κι έτσι έμεινε έκτοτε μέχρι της 17 Αυγούστου 1996, που έφυγε για την αιωνιότητα. Όλοι μας γνωρίζαμε, ότι οι δύο αυτοί αφοσιωμένοι και αγαπημένοι σύζυγοι: ο Αθανάσιος και η Θεοδώρα συναγωνίζονταν ποιος από τους δύο τους να είναι περισσότερο “άρχοντας”. Κι έζησαν μαζί “... εν αμέτπω βιοτή και πολιτεία” περισσότερες μέρες από πενήντα χρόνια! Μαζί, και μαζί με τα καλά τους παιδιά κι εγγόνια γιόρτασαν με χαρά και συγκίνηση το χρυσό τους Ιωβηλείο των 50 χρόνων του γάμου τους.

Υστερα από κάμποσο καιρό έφυγε ο αειμνηστος Θείος Θανάσης για τον Ουρανό... Εμεινε η θεία, στη στοργή των παιδιών της, και προσδοκούσε κι αυτή, όπως αγνά και άδολα πίστευε, το ίδιο τέλος... Μ' αυτή την προσμονή συμπληρώθηκαν τα χρόνια της κι έφυγε... Είμαι σίγουρος ότι ανταμώθηκαν και πάλι οι δύο πιστοί σύζυγοι, οι οποίοι τώρα, “ως Αγγελοι στον Ουρανό χοροβατούν και διοξολογούν το Θεό”. Κι ακόμα σιγουρότερος ότι ο Θεός τους αναπαύει στους “Κόλπους του Αβραάμ”, εκεί δηλαδή, όπου αναπαύονται οι Δίκαιοι και οι φιλόδεξοι...

Η διαδρομή της ζωής της θείας Θοδώρας και ο τρόπος που αντιμετώπιζε την καθημερινότητα σαν σύζυγος, μητέρα και γιαγιά στην οικογένειά της, και σαν παράδειγμα ευσεβούς και φιλάνθρωπης γυναίκας στον περίγυρό της παρουσίαζε ξεχωριστή μορφή, όπου κι αν διέμενε. Ήταν η θεία Θοδώρα άφησε στα παιδιά της μικρά και μεγάλα, και σε όλους μας μνήμη αγαθή κι ευλογημένη. Μνήμη με τις αρετές που είχε από δαιδούλα μέχρι τα βαθειά γεράματά της. Να έχουμε την ευχή της και η μνήμη της να μείνει αιώνια.

+Π.Κ.Δ.Β.

ΠΗΝΕΛΟΠΗ Χ. ΛΩΛΟΥ



Υστερα από ανεπάντεχη και σοφαρή ταλαιπωρία τηρησε υγείας της, έφυγε για την άλλη την αληθινή και αιώνια ζωή και η συγχωριανή μας Πηνελόπη συζ., Χαραλάμπους Λώλου, το γένος Παναγώτου Τσέλιου. Όλα ήσαν καλά και όμορφα. Σχέδια, προγράμματα, οράματα και για τα δύο παιδιά: του ιερέα Πατέρα Ταξιάρχη Χ. Λώλο, και ιδιαίτερα για την πρόσδοτο του μικρότερου του Παναγώτη, σε μια στιγμή σταμάτησαν. Από μια μικρή αδιαθεσία οδηγήθηκε η καλή και αγαπητή μας Πηνελόπη στο θάνατο σε διάρκεια τριών μηνών. Αναπάντεχο το γεγονός και για την ηλικία της και για την υγεία της. Ομως έφυγε...

Η αειμνηστη συγχωριανή μας Πηνελόπη Λώλου ήτανε αγαθή ψυχή με χριστιανικές αρετές και καλά αισθήματα. Ο θάνατός της λύπησε πολύ δίκαια τους δικούς της τους οποίους θερμά και πάλι τους συλλυπούμεθα, καθώς και όλους μας. Είθε, ο Κύριος ο Θεός ημών να αναπαύει την αγαθή ψυχή της εν σκηναίς Δικαίων, και η μνήμη της να μείνει αιώνια.

+Π.Κ.Δ.Β.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΕΥΑΓ. ΠΡΙΤΣΙΟΛΑΣ

Στην ακμή της ηλικίας του ήταν ακόμη ο αγαπητός μας Γιώργος Ευάγ. Πριτσιόλας κι έφυγε κι αυτός τόσο πρόδωρα χωρίς να το καταλάβει. “Καρδιά” ήταν αυτή... Αγόρασε τα φάρμακά της και πριν χρησιμοποιήσει ένα απ' αυτά, συνέβη το μοιραίον. Ανακοπή... Τι ειρωνία! Με τα φάρμακα στο χέρι η καρ-

διά δεν λογαριάζει καμμιά αναβολή.

Ο αγαπητός μας Γιώργος, ο στοργικός οικογενειάρχης, ο καλός άνθρωπος, ο απλός και άδοιος Χριστιανός, ο εργατικός, ο τίμιος και καλός φίλος πέταξε για την αιωνιότητα. Αφησε ορφανή την καλή του οικογένεια, τους αγαπημένους του σύζυγο και παιδιά και τα τρία χαριτωμένα εγγονάκια του, την ταλαίπωρη μητέρα του, τ' αδέλφια του και όλους εμάς τους συγχωριανούς του που δεν πιστέψαμε στο γεγονός. Θερμά συλλυπούμαστε τους δικούς του κι ευχόμαστε η μνήμη του να μείνει αιωνία.

+π.Κ.Δ.Β.

ΜΑΡΙΚΑ ΑΡΓ. ΤΣΑΚΟΥ

Σε μεγάλη ηλικία, με πολλές ημέρες και πολλά χρόνια ανεχώρησε για τη μόνιμη κατοικία του Ουρανού και η συγχωριανή μας Μαρίκα χα Αργυρίου Τσάκου. Η αγαπητή μας Μαρίκα άνηκε στην αρχοντική Μεγαλοχωρίτικη οικογένεια του Δημητρίου Λαδοπούλου με το γνωστό παρωνύμιο: "Παταργιά".

Η αείμνηστη μεγάλωσε στην αξέχαστη Πόλη, στην Κωνσταντινούπολη, που στα μικρά της χρόνια και παλιότερα υπήρχε και ήκμαζε εκεί το Μεγαλοχωρίτικο χωριό..., και γύρισε κοντά μας στο καιρό των φρικτών τουρκικών "απελάσεων"... Εκτότε, περνούσε κι εδώ - σ' ένα ωραίο σπίτι στην Κυψέλη - καλά εξ απόψεως ησυχίας, αλλ' ένοιωθε σαν ξένη, όταν θυμώταν τους ανθρώπους και τα "καλούδια" της Πόλης...

Εφυγε λοιπόν για την αιωνιότητα σε βαθύ μεν γήρας, αλλά μέσα από τη ζεστή και στοργική αγκαλιά του αγαπημένου της γιου Τάκη και των αγαπητών της αδελφών, και μας άφησε αγαθές ανανήσεις. Μαζί με τα θερμά συλλυπητήριά μας προς τους δικούς της ευχόμαστε η μνήμη της να μείνει αιωνία.

+π.Κ.Δ.Β.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ Δ. ΤΣΕΛΕΠΗΣ

Ήταν ο πρώτος υιός, πολύτεκνης, καλλίτεκνης και πικρά δοκιμασμένης οικογένειας του χωριού μας. Το πρώτο δηλαδή παιδί του αείμνηστου συγχωριανού μας Δημητρίου Τσελεπή. Γεννήθηκε από τον πρώτο του γάμο, που τέλεσε με την αείμνηστη Σπυριδούλα το γένος Βασ. Καρδαρά από το Δερμάτι Ευρυτανίας. Από το γάμο τούτο γεννήθηκαν ακόμη τα εξής παιδιά: ο Σωτήριος (αντάρτης του ΕΛΑΣ, φονεύθηκε σε μάχη με τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής στη Ναύπακτο), η Αντιγόνη (αποβιώσασα στα τρία της χρόνια), ο Σπύρος, ο Αριστείδης (απεβίωσε κι αυτός στην ακμή της ηλικίας του και η Βασιλική (η οποία στρατευθείσα υπό του ΕΛΑΣ εφονεύθη στον καιρό του εμφυλίου).

Οταν τα παραπάνω παιδιά ήσαν μικρά, απέθανε η μητέρα τους, προσβληθείσα από "τύφο". Τότε ο εν χρείᾳ διατελών πατέρας τους αναγκάσθηκε να συνάψει δεύτερο γάμο, τον οποίο πραγματοποίησε με την Κλαιψιώτισσα Βασιλική το γεν. Γεωρ. Ζουρζούκη. Για τις δοκιμασίες της αείμνηστης Βασιλικής: ομηρεία, φυλακή στο Αγρίνιο, στρατοδικείο κλπ. που υπέφερε από τα Ιταλικά στρατ. Κατοχής, σημειώσαμε σε άλλο άρθρο του περιοδικού μας, (Α.Τ.τ.Μ.Χ.), φ. 67-70, 1987-88, σ. 30. Κι από το γάμο τούτο γεννήθηκαν ο Χρήστος και η Αντιγόνη (η οποία στρατευθείσα με την προαναφερθείσα ετεροθαλή αδελφή της Βασιλική, εφονεύθη κι αυτή στον καταραμένο εμφύλιο...).

Ο Νίκος λοιπόν ήταν ο μεγαλύτερος, γεννηθείσ το 1914. Ξενιτεύθηκε μικρός στη Θεσσαλονίκη και γκαταστάθηκε στο χωριό Αστηρος, Λαγκαδά. Εδώ ηργάζετο, εδώ νοικοκυρεύτηκε με την Κυριακή Ν. Ευρυβιάδου, εδώ απέκτησε την κόρη του Τέρψη, από την οποία χάρηκε δύο χαριτωμένα εγγόνια, εδώ έδωσε και άφησε τον καλλίτερο εαυτό του στις 24-12-1995. Ιδιαίτερα μας συγκίνησε η πληροφορία που πήραμε μ' αυτόν, όταν ακούσαμε ότι, ήταν ένας άκακος, στοργικός και εργατικός άνθρωπος Αιωνία του η μνήμη και θερμά συλλυπητήρια στους δικούς του.

+π.Κ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΔΙΟΝ. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ

Στις 20 Οκτωβρίου 1996 απέθανε και κηδεύθηκε στην Αθήνα η σεβαστή μας συγχωριανή Παναγιώτα χα Διον. Σταθοπούλου το γένος Παντελή Αναγνωστοπούλου. Η αείμνηστη συγχωριανή μας έφυγε γεμάτη ημέρες και χρόνια. Αφησε σε όλους μνήμη αγαθή αρωματισμένη από τις ωραίες ελλη-

Η ΦΩΝΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ

νορθόδοξες μεγαλοχωρίτικες παραδόσεις μας. Προπαντός άφησε παιδιά κι εγγόνια, τα οποία γι' αυτούς τους λόγους την τιμούν με ευγνωμοσύνη.

Θερμά συλλυπούμεθα τους δικούς της κι ευχόμεθα η μνήμη της να μείνει αιωνία.

+π.Κ.

ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΓΡΗΓ. ΠΕΞΑΣ



Κι άλλο πικρό μήνυμα. Πρόκειται για τον αγαπητό μας Σπύρο Γρ. Πέξα, από το Γαύρο του χωριού μας. Η πρώωρη επιδημία του για την μόνιμη πατρίδα μας στον Ουρανό, μας σύναξε (15 Νοεμβρίου 1996) στον Ιερό Ναό του εθναποστόλου και ενδέξου Ιερομάρτυρα Αγίου Κοσμά του Αιτωλού της Φιλαδέλφειας Αθηνών. Εκεί προσευχήθηκαμε για την καλή ανάπτυση της καλόκαρδης ψυχής του...

Πράγματι ο καλός μας σε όλα του Σπύρος έφυγε. Κι έφυγε, και πρόωρα και με πόνο. Πάνο κι γι' αυτόν και για τους δικούς του. Γνωρίζαμε τον αγώνα του: και της αρφώστιας του, και των στοργικών συναισθημάτων του για την οικογένειά του, αλλά στεκώμασταν άφωνοι κοντά του. Ετσι που ο ιερός υμνογράφος λες και στην εξόδια Ακολουθία έγραψε κι ένα ξεχωριστό ύμνο - "τροπάριο" γι' αυτές τις αξέχαστες ώρες. Δηλαδή για την αγωνία που έχει ο ετοιμοθάνατος, όταν πρόκειται να αποχωρισθή η ψυχή από το σώμα του. Με κλάμματα τότε και με στεναγμούς ξεφωνίζει ο υμνογράφος και λέγει: "Οίμοι (= αλοίμονο), οιον (=τις) αγών έχει η Ψυχή χαριζομένη εκ του σώματος! Οίμοι (= αλοίμονο), πόσα δάκρυα τότε, και ουχ υπάρχει ο ελεώ αυτήν! Προς τους Αγγέλους τα όμματα ρέπουσα (= τα μάτια στρέφουσα), άπρακτα καθικετεύει, προς τους ανθρώπους τας χείρας εκτείνουσα, ουκ έχει τον βοηθούντα...". Πραγματικά σ' αυτήν την ώρα ούτε οι άνθρωποι: και στην προκειμένη περίπτωση οι οικείοι του, η σύζυγός του Γεωργία το γ. Ανδ. Τάση, τα τέσσερα παιδιά του, και προπαντός η δεκάχρονη Ειρήνη του, η μάνα του, οι γονείς της γυναίκας του, τ' αδέλφια του, οι φίλοι του, οι γιατροί του..., αλλ' ούτε και οι Αγγελοι...

Ετσι, μας έφυγε ο αγαπητός μας Σπύρος κι ας ήταν και νέος και δυνατός. Εφυγε και μας άφησε πόνο και θλίψη σε όλους μας και προπαντός στους δικούς του, που είναι και δικοί μας. Δεν τους ονοματίζω. Ολοι τους γνωρίζουμε και συμμεριζόμαστε την ορφάνια τους και την καρδιά τους. Κι από τη θέση αυτή τους ευχόμαστε να κάνουν κουράγιο.

Να προσεύχονται και να έχουν την θεία παρηγοριά βοήθειά τους. Ακόμα, να έχουν και την ευχή του αγαπημένου τους συζύγου και πατέρα να τους συνοδεύει στον αγώνα της ζωής...

Και του Σπύρου Πέξα η μνήμη να μείνει αιωνία!

+π.Κ.

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΛΥΡΑΣ



Στις 19 Αυγούστου 1996 απεβίωσε στη Θεσσαλονίκη ο Ιωάννης Δημ. Λύρας. Γεννήθηκε στο Βύθισμα Ευρυτανίας το 1914 και ζούσε μόνιμα στη Θεσσαλονίκη.

Το 1949 παντρεύτηκε την Μαίρη Π. Παΐδα και δημιούργησαν μια ευτυχίσμενη οικογένεια. Απέκτησαν ένα γιο τον Δημήτρη που είναι επιτυχημένος επιστήμονας, που του χάρισε και τον λατρευμένο του εγγονό Φίλιππο.

Ελένη Παΐδα

ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ

Πληροφορηθήκαμε την τελευταία στιγμή το θάνατο των εκλεκτών συμπολιτών μας ΒΑΣΙΛΗ Δ. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ και ΚΩΣΤΑ ΚΑΤΣΑΡΟΥ. Συλλυπούμεθα τους δικούς τους. Στο επόμενο τεύχος θα αναφερθούμε εκτενώς.



Απ' τον Δη Θανάση του Μεγάλου Χωριού, απενίζοντας το Μικρό Χωριό πριν από την κατολίσθηση. (Αρχείο Τάσου Κοντομέρκου)

Φωτογρ. Οπισθοφύλλου: Γενική άποψη ΜΕΓΑΛΟΥ ΧΩΡΙΟΥ απ' του Μαγιού τις ομορφιές αγκαλιασμένο και τα περήφανα βουνά που το περιβάλλουν με πρώτη την Καλλιακούδα (Φωτογρ. ΤΑΣΟΣ ΚΟΝΤΟΜΕΡΚΟΣ)

